

Κυριακή 21η Δεκεμβρίου 2025

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

(Μτθ. 1, 1 – 25).

*«εύρεθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου»* (Μτθ. 1, 18).

Τό πρῶτο κεφάλαιο ἀπό τό κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιο μᾶς βάζει νά ἀκούσουμε σήμερα ἡ Ἐκκλησία, καθώς βρισκόμαστε λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τή μεγάλη γιορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἐκείνη τήν πανευφρόσυνη ἡμέρα πρόκειται νά γιορτάσουμε τήν ἔνσαρκη ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Αὕτη ἡ ἀποκάλυψη, βεβαίως, σχεδιάστηκε πολύ προσεκτικά, μέ ἀπέραντη σοφία καί ἀγάπη μέσα στό βάθος τῶν αἰώνων. Πολλές γενιές πλάστηκαν καί διέτρεξαν τόν ιστορικό χρόνο, γιά νά φτάσουμε στό ὑπέρτιμο καί πανάχραντο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἡ ὅποία «εύρεθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου». Δε-

κάδες γενιές παρέδιδαν τή σκυτάλη τῆς ἀνθρωπότητας ἡ μία στήν ἄλλη, μέχρι νά φτάσουμε στή γενιά τῆς Παναγίας. Σ' αὐτήν τήν ταπεινή κόρη ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα παρέδωσε τήν εύθυνη νά γίνει ἡ πρωταγωνίστρια τῆς ἱστορίας, νά γίνει ἡ κορυφαία τοῦ χοροῦ τῶν ἀνθρώπων, να γίνει αὐτή πού θά ἀνοιγε τήν παρθενική της ὑπαρξη, προκειμένου νά χωρέσει μέσα σ' αὐτήν ὁ ἀπέραντος Θεός. Ὄλες οἱ γενιές καταγράφηκαν λεπτομερῶς ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ματθαῖο, γιά νά ὑπογραμμιστεῖ ὅτι φτιάχτηκαν, γιά νά καταλήξουν σ' ἐκείνη πού «εύρεθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἅγίου».

Ἡ πορεία τῆς ἱστορίας καταλήγει σ' ἔνα πρόσωπο, στήν Παναγία. Ἡ Παρθένος Μαρία ζεῖ τό ἀπερινόητο θαῦμα τῆς ἀναδημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα στή μήτρα της ξαναπλάθεται ἡ ἀνθρώπινη οὐσία. Μέσα στό σῶμα της ἔρχεται ὁ Θεός νά ξαναδημιουργήσει τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἡ μήτρα τῆς Παρθένου γίνεται ἡ καινούργια Ἐδέμ, μέσα στήν δποία

κατοικεῖ ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Χριστός. Αὕτη τή φορά ἡ Ἐδέμ εἶναι ἀμόλυντη ἀπό τήν πονηριά τοῦ φιδιοῦ. Ὁ νέος Ἀδάμ εἶναι ἀπείραχτος ἀπό τό κακό. Παραμένει ἀναμάρτητος, διότι δέν μπορεῖ νά Τόν ἀγγίξει τό φέμα τοῦ διαβόλου. Φτιαγμένος ὁ ἄνθρωπος ἀπό καινούργιο ὕλικό δέν εἶναι δέσμιος στήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀμαρτίας. Δέν εἶναι δέσμιος τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Ὅτι κάνει, ὅτι ἀποφασίζει, ὅπου πορεύεται εἶναι ἐπιλογές. Ὁ παλαιός Ἀδάμ μετά τήν πτώση του ἐγκλωβίστηκε. Ἀρρώστησε καί πέθανε δέσμιος τῆς ἀνυπακοῆς, διότι διάλεξε τήν ἀμετανοησία. Αὕτη τή φρικτή πορεία πρός τόν Ἀδη τήν κληροδότησε στά παιδιά του. Ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Χριστός, θεράπευσε τήν παλαιά πτώση. Ἔμεινε ἀπειρος τοῦ κακοῦ. Διέφυγε ἀπό τήν ἀμαρτία. Ξεκλείδωσε καί ἔσπασε τίς ἀλυσίδες τοῦ θανάτου. Μετέτρεψε τόν πόνο καί τή φθορά σέ μηχανισμό κάθαρσης καί σέ ἐργαλεῖο σωτηρίας. Μέσα στή μήτρα τῆς Παρθένου Μαρίας ξεκινάει μία καινούργια ἄνθρωπότητα, πού βιώνει τόν πόνο καί τήν

κακία μόνον ώς προσωπική ἐπιλογή καί ποτέ δέν ἐγκλωβίζεται σέ κάποια ἀρνητική κατάσταση. Ἡ ἀνθρωπότητα πλέον ἔχει τή δυνατότητα νά ένώνεται μέ τόν Θεό. Μπορεῖ ό κάθε ἀμαρτωλός, μέ τή μετάνοια καί τόν πνευματικό ἀγώνα, νά καθαρίζεται καί νά προσφέρει σάν τήν Παναγία τόν ἑαυτό του στόν Θεό, γιά νά γίνεται φάτνη τοῦ Θείου Βρέφους καί κατοικία τῆς Ἅγιας Τριάδας.

Εἶναι πολύ σημαντικό τό ὅτι ἡ Θεοτόκος «εύρεθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἅγιου», διότι κατά τή σύλληψη τοῦ Γίοῦ της μετέχει στήν ἀποκάλυψη τῆς Ἅγιας Τριάδας. Ὁταν ἔρχεται ό Ἀρχάγγελος Γαβριήλ νά τῆς φέρει τό μήνυμα ὅτι θά γίνει ἡ μητέρα τοῦ Μεσσία, ἔκείνη τή στιγμή τήν ἐπισκιάζει ὄλόκληρη ἡ Θεότητα. Ὁ Πατέρας ἀποφασίζει τήν ἐνανθρώπηση, ό Γίος κάνει τήν κάθιδο στήν κτιστή πραγματικότητα καί ό Παράκλητος τελεσιουργεῖ τό μυστήριο, καθώς δίνει δύναμη στήν Πανάχραντη Κόρη νά ἀντέξει τό παρθενικό κορμί της τή φιλοξενία τοῦ Θεοῦ

στά σπλάχνα της. Ἡ δύναμη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐπισκιάζει τήν Κυρία Θεοτόκο καί κάνει τήν ἀδιανόητη ὑπέρβαση κάθε νομοτέλειας. Πλουτίζει τήν παρθενία μέ τή γονιμότητα, ἔνώνει τόν ἄκτιστο Θεό Λόγο μέ τήν κτιστή ἀνθρώπινη φύση, ἀφθαρτοποιεῖ τήν ἀγνή Μητέρα καί τήν ἀξιώνει νά φιλοξενήσει καί νά γεννήσει τόν Οὐράνιο «Εἰσβολέα» χωρίς νά φθαρεῖ ἢ νά σημαδευτεῖ.

«Ἐύρεθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἅγίου» ἡ Παναγία τόν Ἰησοῦ. Ἀπό τή μυστηριακή αὐτή κυνοφορία ξεκινάει ἡ ἐπιστροφή τῆς ἀνθρωπότητας στή χαρά τοῦ Παραδείσου. Μέσα στή γαστέρα τῆς Κυρίας Θεοτόκου σφραγίζεται ἡ καινούργια διαθήκη, ἡ νέα συμφωνία μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ο Θεός χαρίζει τόν Γείο Του στούς ἀνθρώπους, γιά νά τούς κάνει κατά χάριν θεούς καί ἐκείνοι Τοῦ χαρίζουν τήν προαίρεσή τους, τήν αὐτεξούσια ἐλευθερία τους, τήν αὐθόρμητη ἀγωνιστικότητά τους, γιά νά προσομοιωθοῦν μαζί Του καί νά παραδοθοῦν στήν πατρότητά Του.

Σήμερα, λοιπόν, καθώς έτοιμαζόμαστε γιά τή μεγάλη γιορτή τῶν Χριστουγέννων, βλέπουμε τίς γενιές τῶν προγόνων τοῦ Ἰησοῦ νά προετοιμάζουν τήν ἀνθρωπότητα γιά τόν Μεγάλο Ἀναμενόμενο. Βλέπουμε ὅτι ἔρχεται ἡ Θεοτόκος, τό κορυφαῖο πλάσμα τοῦ σύμπαντος, καί χαρίζεται στόν Θεό. Βλέπουμε μέσα σέ λίγες λέξεις τό ἐκπληκτικό θαῦμα στό πρόσωπο τῆς Παναγίας: «εὐρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἅγιου». Αὔτό τό θαῦμα εἶναι ἡ ἀνάπλαση τῆς φύσης μας, ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας μας, ἡ φανέρωση τῆς Ἅγιας Τριάδας στή δική μας πραγματικότητα. Ὅτι χαιρόμαστε μ' αὐτή τή χαρά, ὃς στηριζόμαστε μ' αὐτή τήν ἐλπίδα, ὃς φιλοτιμούμαστε μ' αὐτή τήν ἀπέραντη ἀγάπη, ὃς προετοιμάζόμαστε μέ μετάνοια νά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Θείου Βρέφους, γιά νά γίνουν τά Χριστούγεννα φῶς καί ζωή, χαρά, δύναμη καί ἐλευθερία ὅχι μόνο γιά μία ἡμέρα ἀλλά γιά ὅλόκληρη τή ζωή μας, τήν τωρινή καί τήν αἰώνια. Ἄμην.