

Κυριακή 14η Δεκεμβρίου 2025

Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ.

(Λκ. 14, 16 – 24, Μτθ. 22, 14).

«ἐκάλεσε πολλούς» (Λκ. 14, 16).

Ἡ σημερινή Κυριακή ὀνομάζεται «Κυριακή τοῦ Μεγάλου Δείπνου», διότι στήν εὐαγγελική περικοπή ἀκούσαμε τήν παραβολή πού εἶπε ὁ Χριστός, προκειμένου νά παρουσιάσει τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ώς μία εὐωχία. Σ' αὐτήν ὁ οἰκοδεσπότης Θεός προσκαλεῖ τούς ἀνθρώπους νά παρακαθίσουν μαζί Του καί νά χαροῦν σ' αὐτό τό γαμήλιο γλέντι τῆς ἔνωσής τους μέ τόν Θεό. Βλέπουμε, ὅμως, ὅτι δέν εἶναι πρόθυμοι ὅλοι οἱ προσκεκλημένοι νά ἀνταποκριθοῦν στήν τιμή πού τούς γίνεται. Μέ ἀνόητες καί φρικτές δικαιολογίες ἀποφεύγουν τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ. Προτιμοῦν νά χορτάσουν στά δικά τους εὔτελη δεῖπνα, τά γεμάτα σκουπίδια καί δηλητήρια, παρά νά

ἀπολαύσουν τή φιλοξενία τοῦ Δημιουργοῦ, πού τούς χορταίνει μέ τό μάννα καί τήν ἀμβροσία τῆς θεϊκῆς ἀγάπης καί δόξας.

«Ἐκάλεσε πολλούς» μᾶς λέγει ὁ Χριστός στήν παραβολή, ἀναφερόμενος στόν Θεό Πατέρα Του. Ὁ Θεός «ἐκάλεσε πολλούς» πρῶτον, ἐπειδή εἶναι ἀπερινόητα πλούσιος καί δεύτερον, ἐπειδή εἶναι ἄνευ ὁρίων φιλάνθρωπος.

‘Ο Ἰησοῦς κατ’ ἀρχήν ἀναφέρει αὐτή τή χαρακτηριστική λεπτομέρεια μέ τή φράση «ἐκάλεσε πολλούς», διότι θέλει νά διδάξει στούς ἀκροατές Του ὅτι τό κάλεσμα προέρχεται ἀπό ἔνα πρόσωπο πού ἔχει τή δυνατότητα νά φιλοξενήσει πολλούς. Ἡ Πρόσκληση ἀπευθύνεται σέ πολλούς, ἐπειδή Αὐτός πού προσκαλεῖ ἔχει τά μέσα καί τόν πλοῦτο νά χορτάσει τούς προσκεκλημένους Του. Ὅταν κάποιος εἶναι φτωχός, δέν μπορεῖ νά παραθέσει φαγητό σέ πολλούς προσκεκλημένους. Μόνον αὐτός πού ἔχει τά ἀπαραίτητα ἀγαθά σέ ἀφθονία, μπορεῖ νά τά μοιράσει ἀπλόχερα σέ πολλούς συνδαιτυμόνες. Τό «πολλούς», μάλι-

στα, στή σημερινή παραβολή σημαίνει «άμέτρητους». Ὁ Θεός εἶναι πλούσιος πέρα από κάθε μέτρο καί ἔχει τή δύναμη καί τή θέληση νά προσκαλεῖ ἀμέτρητους ἀνθρώπους στή χαρά τοῦ Δείπνου τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ὁ πλοῦτος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι μόνον ύλικός. Αύτό εἶναι αὐτονόητο, ἀφοῦ εἶναι ὁ ἴδιοκτήτης ὅλου τοῦ σύμπαντος. Ὁ Θεός εἶναι ἀπειρα πλούσιος πνευματικά. Εἶναι πλούσιος «ἐν ἐλέει», πλούσιος στή δύναμη, στήν ἀγάπη, στή δόξα, στή χαρά, στή γνώση, πλούσιος στήν ἄκτιστη χάρη, πλούσιος σέ κάθε διάσταση πληρότητας πού μπορεῖ νά συλλάβει ὁ νοῦς. Ὁ πλούσιος Θεός δέν ταΐζει τούς προσκεκλημένους Του μέ ύλικές τροφές. Τούς τρέφει μέ τήν αἰωνίζουσα τροφή, πού ὑπερβαίνει κάθε ύλική ἀπόλαυση. Ἡ τροφή πού δίνει ὁ Θεός σέ ὅσους δέχονται νά παρακαθίσουν στό Δεῖπνο τῆς Βασιλείας Του εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἔαυτός Του. Τόν ἔαυτό Του προσφέρει ὁ Θεός σέ ὅποιον Τόν ὀγαπάει καί πεινάει καί διψάει γιά Ἐκεῖνον. Ὁ Θεός εἶναι πού προσφέρει τό

Δεῖπνο καί προσφέρεται μέσα σ' αὐτό τό Δεῖπνο. Αὐτός ἔτοιμάζει τή θυσία καί προσφέρεται σάν θυσιασμένο σφάγιο σέ ὅσους θέλουν νά ἔνωθοῦν μαζί Του. Προσφέρει τόν ἔαυτό Του, γι' αὐτό ὁ θησαυρός Του εἶναι ἀδαπάνητος. Προσκαλεῖ πολλούς, διότι ὁ Ἱδιος εἶναι ἀτελείωτος. Ἐνῶ ἐπιθυμεῖ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα καί ὅλα τά κτίσματα νά κοινωνήσουν μέ τή Θεότητά Του, καί πάλι δέν μειώνεται, ἔστω καί ἐλάχιστα, ὁ πλοῦτος του. Ο πλοῦτος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξάντλητος, γι' αὐτό μπορεῖ καί θέλει νά φιλοξενήσει ὅλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα στήν Οὐράνια Πολιτεία καί στό γλέντι τοῦ Παραδείσου. Γίνεται σπάταλος στίς παροχές Του, διότι τά ἀγαθά πού χαρίζει δέν πρόκειται νά τελειώσουν ποτέ. Ἔνας τόσο πλούσιος οἰκοδεσπότης δίνει στόν καθένα ὅτι πιό πολύτιμο τοῦ χρειάζεται. Γεμίζει τόν καθένα μέ τά δῶρα πού τοῦ ταιριάζουν, πού τόν δικαιώνουν καί τόν δοξάζουν περισσότερο. Γεμίζει τόν καθένα μέ τά δῶρα πού ἀντέχει νά σηκώσει καί νά ἀπολαύσει. Τό Δεῖπνο τῆς Βα-

σιλείας τῶν Οὐρανῶν εἶναι μία εὐωχία πέρα από κάθε ἀνθρώπινη διανόηση, διότι εἶναι ὁ χορτασμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.

Δεύτερον, ὁ Θεός «ἐκάλεσε πολλούς» στό Δεῖπνο τῆς λύτρωσης, διότι «θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι». Ὁ Θεός δέν προσωποληπτεῖ. Δέ χωρίζει τά παιδιά Του σέ κατηγορίες. Άπλωνει τήν ἀγάπη Του σέ κάθε ὑπαρξη. Χαίρεται νά κοινωνεῖ μέ δλα τά πρόσωπα πού βρίσκονται κάτω ἀπό τό βλέμμα Του. Καλεῖ τούς πάντες μέ ἀπέραντη φιλανθρωπία νά τρέξουν στήν ἀστείρευτη ἀγάπη Του, νά κουρνιάσουν στή ζεστή ἀγκαλιά Του, νά γεμίσουν χαρά καί εύδαιμονία ἀπό τό ὑπέρκαλο κάλλος Του. Ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ εἶναι ταυτόχρονα προσωπική καί πανανθρώπινη. Άπευθύνεται μοναδικά στό κάθε πρόσωπο, ἀλλά ἀπευθύνεται καί σέ δλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Χωρίς σύνορα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εύνοιες καί ἀποκλεισμούς καλεῖ τούς πάντες «μετά φόβου, πίστεως καί ἀγάπης» νά

προσέλθουν καί νά τραφοῦν ἀπό τό πανάχραντο Σῶμα καί ἀπό τό ζωοφόρο Αἶμα Του. Κανείς δέν ἔχει τόσο πλατύ ἀνοιγμα γιά τήν ἀνθρωπότητα ὅσο ἀνοίγει ὁ Θεός τήν ἀγάπη Του, γιά νά μᾶς βάλει μέσα σ' αὐτή. Κανείς δέν γκρεμίζει τά σύνορα καί δέν κτίζει τόσες γέφυρες ὅσο τό κάνει ὁ Οὐράνιος Πατέρας μέσα ἀπό τήν Ἔκκλησία. Ἡ Ἔκκλησία, σάν ζωντανό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους στήν πραγματικότητα τῆς κοινῆς τράπεζας. Ἡ Ἔκκλησία, ὅπως τό λέει τό ὄνομά της, ἐκ – καλεῖ, δηλαδή προσκαλεῖ, μαγνητίζει καί σαγηνεύει κάθε ἀνθρωπο στή σωτηρία. Στρώνει τό τραπέζι τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Πρῶτα φωνάζει τούς πιστούς καί, ὅταν αὐτοί δέν ἀνταποκριθοῦν, φωνάζει τούς πάντες νά γίνουν πιστοί, γιά νά ἀπολαύσουν «τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως». Αὐτό τό μυστήριο τῆς πίστης εἶναι τό σιτευτό σφάγιο, ὁ κατακομματιασμένος Ἄμνός, πού πάνω Του σηκώνει ὅλη τήν ἀμαρτία τοῦ κόσμου.

Στό Δεῖπνο Του ὁ Θεός «έκάλεσε πολλούς» καί συνεχίζει νά καλεῖ τούς πάντες, γιά νά τούς δώσει τόν πλοῦτο Του, γιά νά τούς βαπτίσει σέ μία εὐλογημένη ἐνότητα, γιά νά τούς συμπτύξει σέ μία μεγάλη καί ώραία χαρούμενη παρέα. Σ' αὕτη τήν παρέα τῶν ἀγίων, τῶν δικαίων καί τῶν δοξασμένων ἃς προστρέξουμε ὅλοι μέ τή συμμετοχή μας στή Θεία Εὐχαριστία, γιά νά χαιρόμαστε ἀπό τώρα, ὅπως πρόκειται νά χαροῦμε γιά πάντα στήν Οὐράνια εὐωχία τῆς Θείας Βασιλείας. Άμην.