

Κυριακή 23η Νοεμβρίου 2025

Κυριακή Θ' Λουκᾶ.

(Λκ. 12, 16 – 21).

«ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου» (Λκ. 12, 19).

Τῆ διδακτικότητι παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ἐνας πλούσιος μεριμνοῦσε γιά τό τί ἔπρεπε νά κάνει, προκειμένου νά μή χάσει τίποτε ἀπό τή συνεχῶς αὐξανόμενη περιουσία του, ἐνῶ τό ἴδιο βράδυ ἐπρόκειτο νά χάσει αὐτή τήν ἴδια τή ζωή του. Ὁ Κύριος εἶπε αὐτή τήν παραβολή, γιά νά διδάξει πόσο μεγάλη ἀνοησία εἶναι νά δίνουμε πρωτεύουσα σημασία στά ρέοντα καί δευτερεύουσα σημασία στά μένοντα. Εἶναι μεγάλη ἀφροσύνη νά ἀπασχολούμαστε καί νά κουραζόμαστε, γιά νά τακτοποιήσουμε τά ἐφήμερα, ἐνῶ ἀμελοῦμε καί παραθεωροῦμε τά αἰώνια. Γιατί, ὅμως, τό-

σο πολλοί άνθρωποι μοιάζουν μέ τόν άφρονα πλούσιο τῆς σημερινῆς παραβολῆς; Τήν απάντηση τή δίνει καί πάλι ό ίδιος ό Χριστός. Ό άφρων πλούσιος εἶχε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης: «άναπαύου, φάγε, πие, εὐφραίνου». Ἡ ανάπαυση, ἡ κατανάλωση καί ἡ απόλαυση ἦταν τά όρόσημα καί οἱ αξίες τῆς ζωῆς του. Σ' αὐτά πίστευε καί αὐτά προσπαθοῦσε νά ικανοποιήσει. Τίποτε περισσότερο δέν τόν άπασχόλησε ποτέ.

Ἡ περίπτωση τοῦ άφρονος πλουσίου δέν εἶναι μοναδική. Ἡ νοοτροπία αὐτοῦ τοῦ ανθρώπου εἶναι ακριβῶς ἡ ίδια πού διακατέχει τή σκέψη τῶν περισσότερων ανθρώπων κάθε ἐποχῆς. Εἰδικά στήν ἐποχή μας, πού τά πάντα παρέχονται εὐκόλα καί γρήγορα, τό τρίπτυχο ανάπαυση, κατανάλωση καί απόλαυση εἶναι πρότυπο γιά όλόκληρες κοινωνίες. Ἡ σκέψη «άναπαύου, φάγε, πие, εὐφραίνου» καθοδηγεῖ τόν τρόπο ζωῆς πολλῶν ανθρώπων.

Κατ' αρχήν, εἶναι στάση ζωῆς τό «άναπαύου». Ἡ κούραση σάν ἔννοια καί σάν

ἐμπειρία εἶναι δυσάρεστη γιά τούς περισσότερους. Ζοῦμε σ' ἕναν κόσμο πού προωθεῖ τήν ξεκούραση, τήν ἥσσονα προσπάθεια, τό βόλεμα, τήν ἀποφυγή τῆς πολλῆς δουλειᾶς. Πρότυπο ζωῆς ἔγινε ὁ καναπές, τό μαλακό κάθισμα, ἡ τεμπελιά, ἡ ἀποφυγή τῶν εὐθυνῶν. Ὅλοι προσπαθοῦν νά δουλέψουν λιγότερο. Ὅλοι διεκδικοῦν περισσότερα δικαιώματα στήν ἀνάπαυση. Κάθε γενιά πού ἔρχεται θέλει νά ἐργάζεται λιγότερο ἀπό τήν προηγούμενη. Κάθε γενιά πού ἔρχεται κουράζεται γρηγορότερα καί πιό ἔντονα ἀπό τήν προηγούμενη. Οἱ ἄνθρωποι, ἐκτός ἀπό τήν ἐργασία τους, κουράζονται καί ἀπό πολλά ἀκόμη πράγματα. Κουράζονται ἀπό τήν κοινωνία, ἀπό τίς συνθηκες τῆς διαβίωσης, ἀπό τή συμπεριφορά τῶν ἄλλων, ἀπό τά «πρέπει» καί τούς κανόνες. Πρότυπο ζωῆς γίνεται ἡ ἀποχαύνωση, τό ἀνατολίτικο νιρβάνα καί ἡ χαλάρωση. Ὁ ἄνθρωπος ἐπιστρατεύει ὅλη τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία πού κατέχει, γιά νά κουράζεται ὅσο γίνεται λιγότερο. Τώρα πλέον ἔχει καί τήν

τεχνητή νοημοσύνη, για να μην κουράζει ούτε τό μυαλό του, αλλά να βάζει μία μηχανή να σκέφτεται αντί για εκείνον. Ο άνθρωπος κουράζεται και με την προοπτική του πνευματικού αγώνα. Τό «άναπαύου» τό υίοθετεῖ και στή σχέση του με τόν Θεό. Άποφεύγει τόν στίβο τῆς ἀρετῆς. Άποφεύγει τά πνευματικά σκάμματα και παλαίσματα. Θέλει τήν πνευματική καρποφορία, αλλά δέ δουλεύει για να τήν κατακτήσει. Θέλει τήν κατά Θεόν προκοπή, αλλά χωρίς να κάνει κάποια προσπάθεια. Θέλει ανταμοιβή χωρίς ιδρώτα. Κουράζεται στήν προσευχή, στή λατρεία, στίς ακολουθίες, στή μελέτη, στή νηστεία, στήν άσκηση τῆς ἀρετῆς. Κουράζεται να ξυπνήσει τό πρωί, να άγρυπνήσει τό βράδυ, να τρέξει για να συμπαρασταθεῖ, να ακούσει λόγο Θεοῦ. Ἔτσι τό «άναπαύου» γίνεται ένα πηγάδι, μία χοάνη πού τόν καταπίνει και τόν εξαφανίζει.

Κατά δεύτερον, τό «φάγε, πίε» σηματοδοτεῖ τή νοοτροπία τῆς κατανάλωσης. Ο άφρων πλούσιος είχε βάλει σαν σκοπό τῆς

ζωῆς του νά τρώει καί νά πίνει. Ζοῦσε μόνο γιά νά καταναλώνει. Ἡ νοοτροπία του εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἴδια μέ τή νοοτροπία πάρα πολλῶν ἀνθρώπων σήμερα. Ὁ ἄνθρωπος ζεῖ γιά νά βιάζει τή φύση καί νά τῆς ἀρπάζει ὅ,τι μπορεῖ περισσότερο, ὄχι ἐπειδή πραγματικά τό χρειάζεται ἀλλά ἐπειδή εἶναι πλεονέκτης καί τοῦ ἀρέσει νά καταναλώνει. Ὁ καταναλωτισμός εἶναι τό πιό ἄγριο θηρίο πού κατασπαράζει τόν πλανήτη. Ὁ ἄνθρωπος δέν τρώει καί πίνει ἀπό ἀνάγκη γιά ἐπιβίωση. Ρουφάει ἀχόρταγα κάθε ἰκμάδα ζωῆς γύρω του, διότι αὐτό δίνει νόημα στή ζωή του. Ζεῖ μόνο γιά νά καταναλώνει. Παίρνει ἀξία ἀπό τό πόσα καταναλώνει. Ὁ ἀκόρεστος ὕλισμός ἔγινε πρότυπο ζωῆς. Ἡ προσωπικότητα ἐκμηδενίζεται, ὅταν δέν ἔχει ὕλικά ἀγαθά. Ὁ ἄνθρωπος ἀπαξιώνεται, ὅταν δέν ἔχει γεμάτο ψυγεῖο, φουσκωμένο τραπεζικό λογαριασμό, πολλές σφραγίδες στό διαβατήριο καί ἀμέτρητα περιττά πράγματα στό σπίτι του. Ὁ κακός καταναλωτής εἶναι ἐπικίνδυνος γιά τήν κοινωνία τῆς εὐμάρειας.

Τό Εὐαγγέλιο πολεμιέται, ἐπειδή διδάσκει τήν ὀλιγάρκεια. Ὁ χριστιανός πού δέν παρασύρεται ἀπό τή διαφήμιση, πού δέν ὑποκύπτει στήν ὑπερκατανάλωση, πού δέν γεμίζει τίς ἀποθήκες μέ κονσέρβες καί μακρᾶς διαρκείας προϊόντα, δέν εἶναι συμπαθής ἀπό τά σύγχρονα οἰκονομικά συστήματα. Τό Εὐαγγέλιο, πού διδάσκει τήν ἐλεημοσύνη καί τή δοτικότητα, θεωρεῖται παρωχημένο καί ἀναχρονιστικό. Ἡ σύγχρονη τάση τοῦ κόσμου εἶναι τό «φάγε, πίε»· Τό νόημα τῆς ζωῆς ἔγινε τόσο φτηνό καί φτωχό, ὅσο εἶναι τά ὑλικά ἀγαθά πού μᾶς κυκλώνουν. Ὁ πλοῦτος ἔγινε στόχος ζωῆς, πού γεμίζει τούς ἀνθρώπους μέ ἄγχος καί δυστυχία, μέ μοναξιά καί σκληρότητα.

Τέλος, τό «εὐφραίνου» σηματοδοτεῖ τή νοοτροπία τῆς ἀπόλαυσης, πού ἔγινε ὑπέρτατη ἀξία στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄφρων πλούσιος κυνηγοῦσε τήν εὐφροσύνη καί τήν ἀπόλαυση, ἀλλά τόν πρόλαβε ὁ θάνατος. Ἡ ἀπόλαυση καί ἡ εὐχαρίστηση εἶναι ἡ ἄμμος πού προσπαθοῦν νά κλείσουν στήν παλάμη

τους οί άνθρωποι σήμερα. Όσο από έγωισμό πιά πολύ τή σφίγγουν στην παλάμη τους, τόσο πιά λίγη κατέχουν. Έ κάθε είδους απόλαυση έγινε πλέον δικαίωμα, ακόμη και άν για χάρη της καταπατῶνται τά δικαιώματα τής ζωής και τής αξιοπρέπειας τῶν άλλων. Μπροστά στην εὐχαρίστηση ὁ άνθρωπος τυφλώνεται, παχύνεται ὁ νοῦς και ἡ συνείδηση, χάνεται ἡ καλλιέργεια και ἡ εὐγένεια. Μπροστά στην απόλαυση ὁ άνθρωπος γίνεται ἀσυγκράτητος και ὑποκύπτει στά πιά χαμερπῆ ένστικτα. Έ εὐμάρεια και ἡ απόλαυση γίνονται ἀλυσίδες πού χαλκεύουν τήν ἐλευθερία και σέρνουν τόν άνθρωπο στά βρωμερότερα χοιροστάσια τής ἀνηθικότητας. Τό χειρότερο, ὅμως, εἶναι πώς αὐτές οί καταστάσεις έγιναν πλέον πρότυπο ζωής και ὀρόσημο τής εὐτυχίας.

Εἶναι ἀπίστευτη εἰρωνεία νά ταυτίζεται ἡ ζωή μέ τό «ἀναπαύου, φάγε, πῖε, εὐφραίνου», ένῶ αὐτά σηματοδοτοῦν τήν πιά γρήγορη διαδρομή για τόν θάνατο! Έ ἀληθινή ἀνάπαυση, ἡ ἀστείρευτη πλησμονή και ἡ ἀπέραντη

εὐφροσύνη δέν ἔρχονται μόνον ἀπό τήν ὕλη. Κερδίζονται μέ τόν πνευματικό ἀγώνα καί ἔρχονται ὡς πολύτιμη καρποφορία ἀπό τήν κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Στόν Θεό θά βροῦμε τήν ἀνάπαυση, τήν πληρότητα καί τήν εὐτυχία. Ἀπό Ἐκεῖνον θά γίνει ἡ παροῦσα ζωή προστάδιο τῆς αἰώνιας ζωῆς καί ὅλα τά ἐγκόσμια ἀγαθά πρόγευση τῶν ὑπερκοσμίων, πού μᾶς χαρίζει ὁ φιλόανθρωπος Κύριος, στόν Ὅποιο ἀνήκει ὅλη ἡ δόξα, ἡ δύναμη καί ἡ εὐχαριστία στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.