

Νοέμβριος.

Κυριακή 2α Νοεμβρίου 2025

Κυριακή Ε' Λουκᾶ.

(Ακ. 16, 19 – 31).

«Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος» «Πτωχός δέ τις ἦν Λάζαρος» (Ακ. 16, 19 καὶ 20).

Μᾶς ἐξιστορεῖ σήμερα ὁ Ἰησοῦς τήν παραβολή μέ τήν δποία λύνονται πολλές ἀπορίες μας γιά τή μετά τόν θάνατο πραγματικότητα. Τριφαίνει μία ώραία ἱστορία, στήν δποία πρωταγωνιστοῦν δύο πρόσωπα, ἔνας ἀνώνυμος πλούσιος καί ἔνας ἐπώνυμος φτωχός. Ο ἀνώνυμος πλούσιος παραμένει ἀνώνυμος μέχρι τό τέλος τῆς ἀφήγησης. Ο φτωχός ἔχει ὄνομα ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱστορίας. Τό ὄνομά του εἶναι Λάζαρος.

‘Ο πλούσιος ζεῖ μία ζωή τρυφῆς καὶ πολυτέλειας, χωρίς τό πρόσωπό του νά κοινωνεῖ μέ ἄλλα πρόσωπα. Ἀπολαμβάνει τίς παροχές τοῦ πλούτου μέ τά ώραια πολυτελῆ ροῦχα καὶ τήν καθημερινή λαμπερή ζωή. Εὐφραίνεται μέσα στά ἀγαθά του, ἀλλά δέν μοιράζεται τή χαρά του, διότι δέν μοιράζεται τά ἀγαθά του. Ἀκόμη καὶ τά πέντε ἀδέλφια πού ἔχει, τά θυμᾶται μετά τόν θάνατό του. ‘Ο φτωχός Λάζαρος ζεῖ πεινασμένος στήν ἐξώπορτα τοῦ πλούσιου μέ ύπομονή καὶ ταπείνωση. Υπομένει τήν πείνα καὶ τίς σωματικές πληγές του. Περιμένει νά παρηγορηθεῖ ἀπό τά ἀποφάγια τοῦ πλούσιου. Δέ βαρυγκούματει μέ τήν κατάστασή του. Εἶναι ἀνοικτός σέ κάθε ἐπικοινωνία, γι’ αὐτό καὶ ἀποδέχεται τή συντροφιά τῶν σκύλων, πού ἔρχονται νά τοῦ γλείψουν τό πληγωμένο σῶμα. ‘Ο ἀκοινώνητος πλούσιος παραμένει ἀνώνυμος. ‘Ο ἐνάρετος Λάζαρος γίνεται ἐπώνυμος.

Δύο ἀνθρωποι τόσο διαφορετικοί καὶ τόσο ἴδιοι! Διαφορετικοί στήν κοσμική νοοτροπία,

ἴδιοι στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Διαφορετικοί στήν κοινωνική κλίμακα, ἴδιοι στή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Διαφορετικοί στή διαδρομή τῆς ζωῆς, ἴδιοι στό κατώφλι τοῦ θανάτου. Αὐτό εἶναι τό πρῶτο μήνυμα πού δίνει ὁ Χριστός μέ τήν ώραία αὐτή ἴστορία. Δέν ἔχει σημασία ἡ διαφορετικότητά μας. Δέν ἔχει σημασία τό πῶς ζοῦμε πάνω στή γῆ. Δέν μετροῦν τήν ἀξία μας ὁ πλοῦτος, τά ἀγαθά, ἡ εὐμάρεια, τά προσόντα, τά χαρίσματα καί οἱ δεξιότητες. Δέν μᾶς ὑποτιμοῦν ἡ φτώχεια, ἡ ἀνέχεια, ἡ κοινωνική περιφρόνηση, ἡ ἀρρώστια καί ἡ ἐξωτερική μας εἰκόνα. Ὅλες οἱ διαφορετικότητες αὐτῆς τῆς ζωῆς εἶναι ψεύτικες καί πρόσκαιρες. Ὅλες οἱ βεβαιότητες αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἐξατμίζονται σέ μία στιγμή. Σάν τό λουλούδι μαραίνεται ὁ ἄνθρωπος καί σάν τό φευγαλέο ὄνειρο ξεχνιέται. Μέ τήν τελευταία μας πνοή γινόμαστε ἕνα τίποτα, μία παύλα ἀνάμεσα σέ δύο ἡμερομηνίες, στήν καλύτερη περίπτωση μία ἀμυδρή ἀνάμνηση γιά κάποιους, μέχρι κι ἔκεινοι νά φύγουν... Μπροστά στό κατώφλι

τοῦ θανάτου οἱ κοινωνικές διαφορές ἔξισορροποῦνται, οἱ συγκρούσεις ἔχονται, οἱ κοινωνικές ἀντιπαλότητες χάνουν τή σημασία καὶ τό νόημά τους. Μπροστά στό κατώφλι τοῦ θανάτου στεκόμαστε ὅλοι ἐπί ἵσοις ὅροις. Μπροστά στό διάβα μας πρός τήν ἐπόμενη πραγματικότητα εἴμαστε οἱ πάντες ἴσοτιμοι. Ὁ θάνατος μᾶς κοιτάζει στά μάτια ὅλους μέ τόν ἕδιο τρόπο καὶ μᾶς καλεῖ κοντά του χωρίς διακρίσεις. Ὁ πλούσιος, ὁ φτωχός, ὁ μορφωμένος, ὁ ἀγράμματος, ὁ νέος, ὁ γέρος, ὁ διάσημος, ὁ ἄσημος, ὁ πανέμορφος, ὁ πανάσχημος, ὅλοι μπροστά στό κατώφλι τοῦ θανάτου εἴμαστε ἀπλῶς ἀνθρωποι. Εἴμαστε ἀνθρωποι ἀθάνατοι. Εἴμαστε ἀνθρωποι ἀθάνατοι, πού μετά τόν θάνατό μας ἀπό τή μιά μορφή ζωῆς περνᾶμε σέ μιά ἄλλη μορφή ζωῆς. Εἴμαστε ἀθάνατοι, ἀφοῦ μέσα στόν τάφο βάζουμε μόνο τό σῶμα μας. Ἡ ψυχή μας ζεῖ γιά πάντα. Βιώνει τήν αἰωνιότητα. Μέχρι τήν ἡμέρα τῆς κοινῆς ἀνάστασης τῶν πάντων προγεύεται τή φλόγα τῆς μοναξιᾶς ἢ τή δροσιά τῆς κοινωνίας,

ἀνάλογα μέ τίς ἐπιλογές πού κάναμε. Μπροστά στόν θάνατο και στήν ἀθανασία εἴμαστε ὅλοι ἀπλῶς ἄνθρωποι, μέ κοινή καταγωγή ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα μας και κοινή κατάληξη στόν Οὐράνιο Πατέρα μας.

Μπορεῖ ὁ κόσμος νά χωρίζει και νά τοποθετεῖ τόν καθένα σέ κουτάκια και κατηγορίες. Μπορεῖ νά ύπάρχει ἡ ἀντίληψη πώς ἄλλος εἶναι ἀξιόλογος και ἄλλος εἶναι ἀνυπόληπτος. Μπορεῖ ἄλλοι νά ζοῦν στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπικαιρότητας και ἄλλοι στό περιθώριο τῆς ἴστορίας. Μπορεῖ ἄλλοι νά εἶναι δυνατοί και κραταιοί και ἄλλοι ταλαιπωρα θύματα. Μπορεῖ ἄλλοι νά στολίζονται μέ τήν τήβεννο τῆς ἐπιστήμης και ἄλλοι νά βάζουν τήν ύπογραφή τους μέ τόν ἀντίχειρα τῆς παλάμης τους. Ὄλοι, ὅμως, αύτοί οί διαχωρισμοί δέν μετροῦν κατά τή διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ. Γιά τόν Κύριο ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι παιδιά Του, ἀδέλφια Του, φίλοι Του και ἀγαπημένοι Του. Ὄλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι κοινοί κληρονόμοι τοῦ θανάτου, γιά νά μή γίνεται ἀθάνατο τό κακό.

Εἶναι ὅμως καὶ κοινοί αληρονόμοι τῆς ἀθανασίας, διότι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι δικές Του ὁλοζώντανες εἰκόνες, ἀποτυπώματα τῆς δικῆς Του ἀπερινόητης ἀθανασίας.

Τό δεύτερο πού θέλει νά μᾶς διδάξει ὁ Ἰησοῦς μέ τήν ὥραία παραβολή τοῦ ἀνώνυμου πλούσιου καὶ τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου εἶναι ὅτι οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου δέν εἶναι οὔτε πειρασμός οὔτε εὐλογία. Εἶναι ὁ τρόπος τῆς σωτηρίας πού δίνεται ως δῶρο ἀπό τόν Θεό. Πολλοί νομίζουν πώς ὁ πλοῦτος εἶναι δεῖγμα εὐλογίας καὶ εὔνοιας τοῦ Θεοῦ. Τή φτώχεια τή βλέπουν σάν περιπέτεια καὶ δυσβάστακτο πειρασμό. Πολλοί πιστεύουν πώς ὁ πλοῦτος κάνει τή ζωή εὔκολη καὶ ὅμορφη, ἐνῶ ἡ φτώχεια φέρνει στή ζωή δυστυχία καὶ καταστροφή. Ὁ Χριστός, ὅμως, δίνει σ' αὐτές τίς δύο καταστάσεις ἔνα ἄλλο νόημα καὶ μία προοπτική πού ὑπερβαίνει τά στενά ὅρια αὐτῆς τῆς ζωῆς. Ὁ πλοῦτος καὶ ἡ φτώχεια δέν εἶναι οὔτε εὐλογία, οὔτε τιμωρία, οὔτε εύτυχία οὔτε δυστυχία, οὔτε ἐπιτυχία, οὔτε ἀποτυχία, οὔτε

εύνοια τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἀποστροφή τοῦ Θεοῦ. Εῖναι εὐκαιρίες καὶ ἐργαλεῖα γιά τή σωτηρία. Ὁ Θεός στέλνει στόν καθένα τό κατάλληλο ἐργαλεῖο, μέ τό δόποιο θά δουλέψει γιά νά κερδίσει τόν Παράδεισο. Ἀνάλογα μέ τά στοιχεῖα τῆς προσωπικότητας καὶ μέ τά ἴδιαίτερα χαρίσματα πού ἔχει κάποιος, βιώνει τόν πλοῦτο ἢ τή φτώχεια ώς εὐκαιρία δοσμένη ἀπό τόν Θεό, γιά νά ἐπιτύχει τήν αἰώνια κληρονομιά τῆς Πατρικῆς ἀγκαλιᾶς. Τό πῶς θά χρησιμοποιήσει αύτό τό ἐργαλεῖο, θά τόν κατατάξει στούς φίλους ἢ στούς ἔχθρούς τοῦ Θεοῦ. Ὁ πλούσιος, ἐάν μεταχειριστεῖ τόν πλοῦτο του μέ φιλοτιμία, δοτικότητα καὶ ἀγάπη, θά κληρονομήσει τόν ἀπέραντο πλοῦτο τῆς ἀγαθοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὁ φτωχός, ἐάν μεταχειριστεῖ τή φτώχεια του μέ ύπομονή, καρτερία, ἀξιοπρέπεια καὶ εὐχαριστιακό φρόνημα, θά κληρονομήσει τόν πλοῦτο τῆς αἰώνιας εύδαιμονίας στή θαλπωρή τῆς Πατρικῆς ἀγάπης. Ὁ πλοῦτος καὶ ἡ φτώχεια δίνονται ἀπό τόν Θεό ώς ἐργαλεῖα κοινωνίας καὶ

ἀγάπης. Ἐάν δὲ πλούσιος ἢ δὲ φτωχός ἀπομονωθοῦν στήν κατάστασή τους, θά χάσουν τήν εὐκαιρία τῆς σωτηρίας πού τούς δόθηκε. Ἐάν δέ πλούσιος ἀνοιχτεῖ στούς ἀνθρώπους μέ τήν ἐλεημοσύνη του καί δὲ φτωχός ἀνοιχτεῖ στούς ἀνθρώπους μέ τήν ὑπομονή καί τήν ἀρετή του, τότε δέ πλοῦτος καί ἡ φτώχεια θά εἶναι ἡ αἰτία τῆς δικῆς τους καταξίωσης μπροστά στόν Θεό.

«Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος». «Πτωχός δέ τις ἦν Λάζαρος». Ο κόσμος εἶναι γεμάτος ἀπό ἀπρόσωπους πλούσιους καί ἀπό ταλαιπωρους Λαζάρους. Ὄλοι βρισκόμαστε σέ κάποια κατάσταση. Αὐτό δέ μᾶς διαφοροποιεῖ σέ τίποτα. Μπροστά στόν Θεό εἴμαστε τό ἵδιο. Ἄς χρησιμοποιήσουμε τά χρήματα ἢ τήν ἀνέχεια σόν ἐργαλεῖα γιά τήν προσωπική μας κάθαρση καί ἀρετή. Τότε ἡ τωρινή μας κατάσταση θά γίνεται πρόγευση τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐφροσύνης πού πρόκειται νά γευθοῦμε μέσα στούς κόλπους τῆς Θείας Μεγαλοσύνης. Μακάρι νά τό ἐπιτύχουμε! Ἀμήν.