

Κυριακή 26η Ὁκτωβρίου 2025

Κυριακή ΣΤ' Λουκᾶ.

(Λκ. 8, 27 – 39).

«διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός» (Λκ. 8, 39).

Μία όμορφη Κυριακή ξημέρωσε σήμερα, καθώς ἀπό τή μιά τιμᾶμε τόν Μεγαλομάρτυρα τῆς πίστης Ὅσιο Δημήτριο τόν Μυροβλύτη καί ἀπό τήν ἄλλη βλέπουμε στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας τή συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν δαιμονισμένο στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Ὁ Χριστός συντρίβει μέ ἐπιδεικτικό τρόπο τή δύναμη τῶν δαιμόνων. Δείχνει τή θεϊκή φιλανθρωπία, τή συντριπτική θεϊκή δύναμη καί τήν ἀπύθμενη δαιμονική κακότητα. Τό πέρασμά Του ἀπό τή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν εἶναι σύντομο, διότι οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς χώρας δέν Τόν θέλουν. Προτιμοῦν νά βόσκουν τά γουρούνια τῶν παθῶν, παρά νά ζοῦν ἐλεύθερα καί χα-

ρούμενα στό θεϊκό θέλημα. Ὁ Κύριος σέβεται τήν ἐλευθερία τῶν Γαδαρηνῶν καί ὑπακούει στό αἴτημά τους. Φεύγει ἀπό τήν περιοχή τους. Δέν τούς ἐγκαταλείπει, ὅμως, ἔρμαιους στόν κατήφορο τῆς ἀμαρτίας. Ἀφήνει πίσω ἔναν Ἱεραπόστολο. Ἀφήνει τόν πρώην δαιμονισμένο μέ τήν ἐντολή: «διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός». Ἀφήνει νά δουλέψει στίς ψυχές ὁ ἐλευθερωμένος ἀπό τά δαιμόνια συμπολίτης τους. Ἀφήνει ἔναν Ἱεροκήρυκα τοῦ θεϊκοῦ μεγαλείου καί τῆς θεϊκῆς ἀγάπης.

‘Ο Χριστός σ’ ὅλες τίς ἐποχές στέλνει φιλότιμους ἐργάτες πρός τήν ἀνθρωπότητα, γιά νά κηρύττουν τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ. ‘Ενας τέτοιος ἐργάτης, ἔνας δυνατός κήρυκας τῶν θείων ἐνεργειῶν εἶναι καί ὁ σήμερα τιμώμενος Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος.

‘Ο Ἄγιος Δημήτριος ἐργάστηκε σέ μία ἐποχή πού ἡ ἀνθρωπότητα ᾔταν παραδομένη στή λάσπη τῆς εἰδωλολατρείας. Οἱ ἀνθρωποι ζοῦσαν μόνο γιά νά ίκανοποιοῦν τίς κατώτερες δρέξεις τους καί νά ἐκτρέψουν τά χαμερπῆ

πάθη τους. Ἡ κοινωνία εἶχε περιέλθει σέ μία ἀπάνθρωπη βαρβαρότητα, ἀφοῦ σάν διασκέδαση εἶχε τίς ἀνθρωποφάγες μονομαχίες. Ὄταν ἔνας λαός διασκεδάζει τήν ἀνία του βλέποντας ἀνθρώπους νά σκοτώνονται στά θέατρα καί στόν ἵπποδρομο, τότε μποροῦμε νά καταλάβουμε πόσο χαμηλά ἔχει πέσει ἡ ἀνθρωπότητα. Μπορεῖ ἡ κοινωνία τῶν Γαδαρηνῶν νά ἔβοσκε τά γουρούνια τοῦ συμφέροντος, τῆς καλοπέρασης καί τῆς εὐμάρειας, ἀλλά ἡ κοινωνία τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἅγιου Δημητρίου, παρότι εἴναι μεταγενέστερη χρονικά, δέν ἦταν ἀνώτερη πνευματικά. Εἴναι μία κοινωνία πού ἐκτρέφει τά πολύ βρωμερότερα γουρούνια τῆς ἀναισθησίας, τῆς ἀπανθρωπιᾶς, τῆς σαρκολατρείας καί τῆς εἰδωλολατρείας. Σ' αὐτή τήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἀκραίας σήψης γεννιέται καί μεγαλώνει ἔνας νέος πού γίνεται ἡ ἔξαίρεση στόν κανόνα. Ἀνδρώνεται ὁ Δημήτριος μέ τόν Χριστό στήν ὑπαρξή του. Ἀνεβαίνει τή στρατιωτική Ἱεραρχία, χωρίς νά ξεπουλήσει τήν ψυχή του. Καταλαμβάνει τά ὕπατα

ἀξιώματα τῆς πόλης, χωρίς νά χάσει τή φλόγα τῆς ἀγάπης γιά τόν Ἰησοῦ. Τά δῶρα καί τά πνευματικά χαρίσματα, πού ἔλαβε ἀπό τόν Παράκλητο, δέν τά κρατάει γιά τόν ἑαυτό του. Τά μοιράζεται μέ τούς νέους, τά σκορπίζει στούς ἀνθρώπους πού χόρτασαν ἀπό τή βρωμιά καί ψάχνουν κάτι ἀληθινό καί διαφορετικό. Σάν νά ἔλαβε ἐκεῖνος τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ: «διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός», κάθε ἡμέρα, ὅπου βρεῖ τήν εὐκαιρία, διηγεῖται τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἀνθρωπο. Διηγεῖται τίς εὐλογίες πού ἔλαβε ὁ ἕδιος ἀπό τόν Ἰησοῦ καί τίς ὅποιες λαμβάνει κάθε ἀνθρωπος πού προσεγγίζει τήν ἀλήθεια. Ὁ βίος του εἶναι Ἱεραποστολικός. Ἡ δράση του εἶναι ὁ εὐαγγελισμός τῶν ἀνθρώπων. Ἡ φιλοδοξία του εἶναι κάθε ἡμέρα νά βαπτίζεται ἔνας καινούργιος χριστιανός. Μέ θάρος καί ἐργατικότητα ἀνάβει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ στίς σκοτεινιασμένες συνειδήσεις τῶν εἰδωλολατρῶν. Μεταγγίζει τά ζώπυρα νάματα τῆς πίστης στίς νεκρωμένες καρδιές τῶν πλα-

νεμένων. Γίνεται ὁ φάρος τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Μακεδονίας, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ὀλόκληρης τῆς Ὁρθοδοξίας. Γίνεται παγκόσμιος ἄγιος καὶ παγκόσμιος ἄνθρωπος. Γίνεται οἰκουμενική προσωπικότητα, πού οἰκοδομεῖ τὴν Ἐκκλησία στό πέρασμα τῶν αἰώνων μέ τό διαχρονικό παράδειγμά του καὶ μέ τό πολύτιμο μύρο, τό δποῖο ἀναβλύζει ἀπό τήν ἀγία του λάρνακα.

Ο κόσμος πού ζοῦμε μοιάζει καὶ μέ τήν κοινωνία τῆς περιοχῆς τῶν Γαδαρηνῶν καὶ μέ τήν ποιότητα τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Μπορεῖ νά ἔχουμε προχωρήσει ἔκατοντάδες χρόνια μπροστά, μπορεῖ νά κάναμε ἄλματα στίς ἐπιστῆμες καὶ στήν τεχνολογία, μπορεῖ νά πολλαπλασιάσαμε τίς γνώσεις καὶ τίς δεξιότητές μας, ἀλλά ἡθικά καὶ πνευματικά κινούμαστε σέ ἐπίπεδο πρωτόγονο. Σκοτώνουμε τά παιδιά πού δέ θέλουμε, ἀπατοῦμε τήν ἀγάπη, ἀτιμάζουμε τή συζυγία, κλέβουμε ὅσο δέ μᾶς συλλαμβάνουν, κάναμε τήν κτηνωδία δικαίωμα, εἴμαστε περήφανοι

γιά τίς ἀμαρτίες καί τά πάθη μας, θεωροῦμε τήν ἡθική καθαρότητα ὀπισθοδρόμηση καί ἀνοησία, βλέπουμε τήν τιμιότητα σάν ἀδυναμία, ζοῦμε μέ τούς νόμους τῆς ζούγκλας σάν τούς ἀνθρώπους τῶν σπηλαίων, πιστεύουμε στά μάγια καί στίς προιλήψεις. Τώρα πιά καταργοῦμε τίς λέξεις καί τή γλώσσα μας. Γράφουμε μέ σύμβολα, εἰκόνες καί σχήματα σάν τούς ἀνθρώπους πρίν ἀνακαλυφθεῖ ἡ γραφή. Μέσα σ' αὐτή τή σχιζοφρενική ἀντιφατικότητα μεταξύ ὀπισθοδρόμησης καί προόδου καλούμαστε νά λάβουμε τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ: «διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός» καί νά τήν κάνουμε πράξη. Καλούμαστε νά τήν ἐφαρμόσουμε σάν τόν Ἀγιο Δημήτριο στήν καθημερινότητά μας. Μέ συνέπεια, μέ φιλοτιμία, μέ ταπείνωση, μέ διάκριση καί εὐγένεια καλούμαστε νά μεταδώσουμε στούς συνανθρώπους μας ὅσα ἔκανε ὁ Θεός γιά μᾶς. Νά τούς μεταφέρουμε τήν ἐμπειρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τό πρόσωπό μας. Νά διαφημίσουμε τά δῶρα πού λάβαμε. Νά μιλή-

σουμε γιά τήν ἡρεμία τῆς συνείδησης, γιά τήν χαρά τῆς μετάνοιας, γιά τήν ἰσορροπία τῆς ψυχῆς, γιά τό γέμισμα τῶν ἐσωτερικῶν κενῶν, γιά τήν παρηγοριά στίς θλίψεις, γιά τήν ἀνάσταση στίς πτώσεις, γιά τήν ἀδελφοσύνη καὶ τήν ἑνότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, γιά τή λύση καὶ τή διέξοδο στά ὑπαρξιακά ἀδιέξοδα. Νά μιλήσουμε γιά τή χάρη τῶν μυστηρίων, γιά τή δύναμη τῆς προσευχῆς, γιά τά πνευματικά ὅπλα, γιά τή ζωντάνια τῶν ἀγίων, γιά τή μητρότητα τῆς Παναγίας, γιά τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Νά μιλήσουμε γιά τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, πού δέν εἶναι ἔνα παραμύθι ἀλλά ἔνα βίωμα μυστικό, δυνατό καὶ ἀληθινό. Νά μιλήσουμε γιά τήν Ἀνάσταση πού βιώνουμε, ὅταν κοινωνῶμε, καὶ μᾶς περιμένει, ὅταν πεθάνουμε. Νά μιλήσουμε γιά τόν γλυκύτατο Ἰησοῦ στούς ἀνθρώπους, πού εἶναι πικραμένοι ἀπ' ὅλους καὶ ἀπ' ὅλα.

«Διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός» εἶπε ὁ Χριστός στόν Ἱεραπόστολο, πρώην δαιμονισμέ-

νο, ὅταν τόν ἄφησε πίσω Του στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. «Διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός» εἶπε καί στόν Μέγα Χριστομάρτυρα Δημήτριο, γιά νά τόν κάνει ζωντανό παράδειγμα ὁμολογίας «πίστεως καί ἀληθείας» στό πέρασμα τῶν αἰώνων. «Διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός» λέει ὁ Ἰησοῦς καί σ' ἐμᾶς, πού μᾶς ἔλευθέρωσε ἀπό τή δύναμη τοῦ διαβόλου μέ τό βάπτισμα καί μᾶς γέμισε πνευματικά ἐφόδια, ἵτσι ὥστε νά διακηρύττουμε τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ σέ κάθε στιγμή καί σέ κάθε τόπο, γιά νά γινόμαστε ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας τῶν ἄλλων καί νά μεγαλύνεται τό ὄνομα τῆς «Τρισηλίου Θεότητος» στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.