

Κυριακή 12η Ὁκτωβρίου 2025

Κυριακή Δ' Λουκᾶ.

(Λκ. 8, 5 – 15).

«ὑμῖν δέδοται γνῶναι τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Λκ. 8, 10).

Κυριακή τοῦ Καλοῦ Σπορέως σήμερα. Γιά
ἄλλη μία φορά ξεκινάει ἡ σπορά τοῦ θείου λό-
γου στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία
ἀρχίζει καὶ πάλι γιά τή χειμερινή περίοδο τίς
ἰεραποστολικές της δράσεις. Ο Γιός καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ σκορπίζει τόν σπόρο τοῦ λόγου Του
πρός κάθε κατεύθυνση, μέ στόχο νά πέσει στίς
ἀνθρώπινες συνειδήσεις, νά φυτρώσει καὶ νά
καρποφορήσει. Στούς μαθητές Του, πού ζήτη-
σαν νά τούς ἐξηγήσει τά νοήματα τῆς
παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σπορέως, ἀπάντησε:
«ὑμῖν δέδοται γνῶναι τά μυστήρια τῆς βασι-
λείας τοῦ Θεοῦ». «Σέ σᾶς δόθηκε ἡ γνώση τῶν
μυστηρίων τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» λέγει ὁ

Χριστός. Τό λέγει δχι μόνο στούς δώδεκα μαθητές ἐκείνης τῆς στιγμῆς ἀλλά καὶ στούς μαθητές ὄλων τῶν ἐποχῶν, πού ἀφουγκράζονται τή διδασκαλία Του καὶ τήν κάνουν ζωή καὶ ἔμπειρία.

Καθώς ξεκινάει ἡ ἱεραποστολική προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας, πολλοί ἀναλογιζόμαστε γιατί νά πάρουμε μέρος σ' αὐτή τήν ἐργασία. Ἡ Ἐκκλησία μέ δημοσιεύματα καὶ ἄρθρα, μέ καταχωρήσεις καὶ ἀναρτήσεις, μέ κηρύγματα καὶ ἐκδόσεις, μέ κύκλους συμμελέτης Ἅγιας Γραφῆς καὶ ἑσπερινές συγκεντρώσεις, μέ τά κατηχητικά, τίς νεανικές συντροφιές, τούς συνδέσμους τῶν νέων καὶ τίς διμάδες, μέ κάθε μέσον καὶ τρόπο, πού δίνεται ἀπό τή σύγχρονη τεχνολογία, προσπαθεῖ νά σκορπίσει τά μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου σέ κάθε γειτονιά, σέ κάθε ἐνορία, σέ κάθε πόλη καὶ χωριό, γιά νά μήν ύπάρξει κάποιος πού δέν ἀκουσε γιά τόν Χριστό καὶ τό Εὐαγγέλιο. Ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία κάνει ὅλον αὐτόν τόν ἀγώνα καὶ τήν προσπάθεια, ἐντούτοις πάρα πολλοί ἀνθρωποι ἀδιαφοροῦν.

Πεισματικά καί ἐνσυνείδητα μένουν μακριά ἀπό κάθε διδαχή. Ὑπάρχουν τήν πεποίθηση ὅτι δέν χρειάζεται νά γνωρίσουν κάτι περισσότερο ἀπ' αὐτά πού ξέρουν. Δέν χρειάζεται νά κουραστοῦν, γιά νά εἰσπράξουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, διότι αἰσθάνονται μία αὐτάρκεια πού τούς καθησυχάζει. Ο Κύριος, ὅμως, μᾶς ἐλέγχει ὅλους, ὅταν λέγει στούς μαθητές Του: «Ὕμιν δέδοται γνῶναι τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ». Μᾶς ἐλέγχει, διότι πρέπει νά παραδεχτοῦμε ὅτι δέν γνωρίζουμε τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ! Γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν ἔχουμε γευθεῖ τά μυστήρια της. Δέν ἔχουμε ἐντρυφήσει στά ἐνδότερα αὐτῆς τῆς βασιλείας. Γνωρίζουμε γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν γνωρίζουμε αὐτή τήν ἴδια τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ο τρόπος τῆς ζωῆς καί τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων ἀποδεικνύει ὅτι ἔχουν ἄγνοια τῶν ἀληθινῶν νοημάτων τῆς πίστης. Δέν ἔχουν εἰσέλθει στά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ,

παρότι λαμβάνουν μέρος σέ ἀρκετές τελετουργίες. Συμμετέχουν στά λειτουργικά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἀπολαμβάνουν τή θεία λατρεία, ἀλλά δέν γεύονται ἀληθινά καί ὑπαρξιακά τά ἐσωτερα μυστήρια τῆς θείας ἀποκάλυψης. Δέν ἐξερευνοῦν τά μυστήρια τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Θεοῦ μέσα στόν κάθε ἄνθρωπο. Λαμβάνουν μέρος ἐθιμοτυπικά στά μυστήρια, ἀλλά δέν ἀλλοιώνονται, δέ μεταμορφώνονται, δέ βελτιώνονται καί δέ θεραπεύονται ἀπό τά μυστήρια αὐτά. Αύτό γίνεται πρῶτον, ἐπειδή δέ γνωρίζουν τό βαθύ νόημα τῶν μυστηρίων καί δεύτερον, ἐπειδή δέν ἐνδιαφέρονται νά ἐντρυφήσουν στό νόημα αὐτό. Ἔτσι καταντήσαμε τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας νά εἶναι κακόγουστες κοινωνικές ἐκδηλώσεις, στίς ὅποιες προσερχόμαστε ἀπό ύποχρέωση καί ὅχι ἐπειδή διψάμε γιά τήν πηγή τῆς ζωῆς. Παντρευόμαστε, βαπτίζουμε τά παιδιά μας, κοινωνᾶμε, ἔξομολογούμαστε, κηδεύουμε τούς δικούς μας, χριόμαστε στά εὐχέλαια, πίνουμε ποτήρια μέ ἀγιασμό, ἀλλά μέσα μας δέν ἀνατέλλει ἡ βα-

σιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή μας ἐξακολουθεῖ νά κυλάει μέ τίς κακίες καί τίς πτώσεις, μέ τίς μικρότητες καί τά συμφέροντα, μέ τούς παραπικρασμούς καί τίς ἀντιπάθειες, μέ τή διχόνια καί τούς διχασμούς, μέ τήν παχυλή ἄγνοια τοῦ Θεοῦ. Παίρνουμε εὐλογίες, ἀλλά δέν τίς συντηροῦμε μέσα μας. Ἀγιαζόμαστε ἀλλά μόνον γιά λίγο. Δέν εύωδιάζουμε Ἀγιο Πνεῦμα, δέ γινόμαστε κατοικητήρια τῆς Ἁγίας Τριάδας, δέν ἀπολαμβάνουμε καί δέν ἔρευνοῦμε τά βαθιά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Εἴμαστε ὁρθόδοξοι στό ὄνομα ἀλλά ὅχι πάντοτε καί στή ζωή. Ἀφήνουμε τό κοσμικό φρόνημα νά καθορίζει τήν καθημερινότητά μας. Ἔτσι τά ἀγκάθια αὐτοῦ τοῦ κόσμου καταπνίγουν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού προσπαθεῖ νά ἀποκαλυφθεῖ μέσα μας.

«Ἅμαν δέδοται γνῶναι τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» μᾶς λέγει ὁ Χριστός. Μᾶς δόθηκε τό προνόμιο νά γνωρίσουμε τά ἀπόκρυφα μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, νά γνωρίσουμε τούς τρόπους καί τούς καρ-

πούς τῆς θείας ἀποκάλυψης. Ἐάν μέ τή ζωή καὶ τίς πτώσεις βρισκόμαστε μακριά ἀπό αὐτή τή θεϊκή γνώση, πρέπει μέσα μας νά κτυπήσει πνευματικός συναγερμός! Ἐάν χάσουμε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀσκοπό νά κερδίσουμε τόν κόσμο ὅλο. Ἐάν ἀποκτήσουμε ὅλες τίς γνώσεις τοῦ σύμπαντος καί δέ γνωρίζουμε τόν Δημιουργό του, τότε εἴμαστε ἀληθινά ἀμόρφωτοι, ἀπαίδευτοι καί ἀκαλλιέργητοι. Ἐάν καταφέρουμε νά ἀποκτήσουμε ὅλα τά θυλικά ἀγαθά καί νά γευτοῦμε ὅλες τίς ἀπολαύσεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλά ἡ ψυχή μας δέ χορτάσει ἀπό τή χάρη τῶν μυστηρίων τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τότε δέ γνωρίσαμε ἀκόμη τή χαρά. Ἡ γνώση τῶν μυστηρίων τῆς θείας βασιλείας εἶναι ἀνάγκη, δέν εἶναι καθῆκον. Εἶναι ἀνάγκη τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξης νά βουτάει στίς πηγές τῆς θεϊκῆς παρουσίας. Εἶναι ἀνάγκη τῆς ψυχῆς νά βρίσκει τό πρότυπό της, νά βρίσκει τόν Θεό, διότι διαφορετικά φτιάχνει ὀντίγραφα καί καρικατοῦρες

τοῦ Θεοῦ, φτιάχνει ψεύτικα εἴδωλα, πού τή γεμίζουν μέ ἄγχος καί δυστυχία.

Τόν φετινό χειμώνα μήν ἀρκεστοῦμε στήν ἀπατηλή αὐτάρκειά μας. Μήν ἐπιτρέψουμε νά μᾶς «καταπιοῦν» ὁ καναπές καί οἱ ὀθόνες. Νά τρέξουμε ώς καλοί ἀκροατές κοντά στόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Νά φυτέψουμε μέσα μας αὐτόν τόν σπόρο, πού θά σπαρεῖ τόσο πλούσια καί πάλι φέτος. Νά γίνουμε ἄξιοι μαθητές, πού θά χαιρόμαστε καί δέ θά ἐλεγχόμαστε νά ἀκοῦμε ἀπό τόν Χριστό: «ὅμιν δέδοται γνῶναι τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ», τήν δποία μακάρι νά γευτοῦμε ἀπό τώρα, γιά νά τήν ἀπολαύσουμε καί γιά πάντα. Ἄμήν.