

Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου 2025

Κυριακή μετά τήν Ὑψωσιν.

(Μρ. 8, 34 – 9, 1).

**«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν,  
ἀπαρνησάσθω ἐαυτόν καὶ ἀράτω τόν σταυ-  
ρόν αὐτοῦ» (Μρ. 8, 34).**

Βρισκόμαστε σήμερα στήν πρώτη Κυριακή μετά ἀπό τή μεγάλη ἔορτή τῆς Ὑψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀκοῦμε τήν ἀπ' αἰῶνος Σοφία, τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, νά μᾶς παρουσιάζει τό ὅθιος τοῦ Σταυροῦ. Τόν ἀκοῦμε νά μᾶς δίνει πρακτικές ὁδηγίες γιά τό πῶς θά συμπορευτοῦμε μαζί Του στό μονοπάτι τῆς λύτρωσης. Τόν ἀκοῦμε νά μᾶς λέγει τούς αἰώνιους λόγους τῆς ἀληθινῆς ζωῆς: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἐαυτόν καὶ ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ». Ὁποιος θέλει νά περπατήσει στό ἕδιο μονοπά-

τι πού βαδίζει ὁ Χριστός, θά ἀπαρνηθεῖ τόν  
έαυτό του καὶ θά σηκώσει τό σταυρό του.

Πολλές φορές ἀντιλαμβανόμαστε τό Ε-  
ὐαγγέλιο σάν μιά ώραία φιλοσοφία. Τό βλέ-  
πουμε σάν ἔνα σύστημα εὐγενικῶν θεωριῶν  
καὶ καλῶν σκέψεων. Τό ἀποθηκεύουμε ως μία  
ἰδεολογία γεμάτη ἀπό ἰδεατές καταστάσεις.  
Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ὅλα αὐτά, ἀλλά εἶναι καὶ  
κάτι πολύ σπουδαιότερο καὶ πολύ πιό σημα-  
ντικό. Τό Εὐαγγέλιο εἶναι τρόπος ζωῆς πρα-  
κτικός καὶ καθημερινός. Εἶναι ἡ ζωή μαζί μέ  
τόν Χριστό. Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο εἶναι ὁ δρόμος  
τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ διαδρομή πού βαδίζει ὁ  
Θεάνθρωπος Σωτήρας καὶ τήν ὅποια βαδίζει  
καὶ κάθε πιστός πού ἐπιθυμεῖ τήν ἔνωση μαζί<sup>1</sup>  
Του. Τό Εὐαγγέλιο περισσότερο ἀπό θεωρία  
εἶναι πράξη. Εἶναι πράξη, ἡ ὅποια  
ἐπισφραγίζει καὶ ἐπιρρωνύει τή θεωρία. Εἶναι  
ζωή. Εἶναι ἡ ζωή μαζί μέ τόν Χριστό.

‘Ο Κύριος ἐπιβεβαιώνει αὐτή τήν ἀλήθεια,  
καθώς μᾶς καλεῖ σέ μία συνοδοιπορία, σέ μία  
συνάντηση μαζί Του. Μᾶς προτρέπει νά περ-

πατήσουμε τόν δρόμο τῆς ἀπάρνησης τοῦ ἔαυτοῦ μας καὶ τό μονοπάτι τῆς ἄρσης τοῦ σταυροῦ μας, γιά νά συντονιστοῦμε στά δικά Του βήματα. Δέν ύπάρχει ἀληθινή ζωή μακριά ἀπό τόν Χριστό. Ὁλα εἶναι ἔνα ψέμα, μιά ἀπάτη, μιά φυλλορροή. Ὁλα τά παρόντα παρέρχονται καὶ καταλήγουν στή λησμοσύνη. Ὁλα ἀποδεικνύονται μιά φάρσα, μιά σκιά, μιά φευγαλέα στιγμή στήν ἀπεραντοσύνη τοῦ σύμπαντος. Ἡ ζωή γίνεται ἀληθινή μόνον ὅταν ἐναρμονίζεται μέ τόν Χριστό. Χωρίς Χριστό ὅλα εἶναι θάνατος. Τά χαμόγελα, οἱ ἡδονές, τά πλούτη, τά ύπάρχοντα, οἱ γνωριμίες, τά πτυχία καὶ τά μεταπτυχιακά, τά κατορθώματα καὶ οἱ κάθε εἴδους ἐπιτυχίες ὅλα πέφτουν στή μεγάλη χοάνη τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ὁταν ἔρχεται ἡ στιγμή τῆς ἐκπνοῆς, ὅλα χάνουν τήν ἀξία τους. Μπροστά στό νεκροκρέβατο ὅλα τά ἀνθρώπινα ἐπιχρίσματα ξεβάφουν. Ἡ μόνη ζωή πού εἶναι ἀφθορη, ἀληθινή, γεμάτη ὀπό κάθε μορφῆς πληρότητα εἶναι ἡ ζωή μέ τόν Χριστό. Ὁταν συνοδοιποροῦμε μέ τόν Ἰησοῦ,

τά θλιβερά γίνονται ἐποικοδομητικά, οἱ περιπέτειες τοῦ βίου γίνονται εὔκαιρίες γιά δόξα καὶ ἀνταμοιβή. Μπορεῖ νά μή λείπουν τά κτυπήματα. Άλλα κάθε κτύπημα στιλβώνει τόν πιστό καὶ τόν λαμπρύνει. Ἡ ζωή μέ τόν Χριστό εἶναι μία συνεχής ἀνάσταση. Εἶναι μία πρόγευση τοῦ Παραδείσου. Ἡ φτώχεια εἶναι πλοῦτος, ἡ ἀρρώστια εἶναι εὐλογία, ἡ περιφρόνηση εἶναι οὐράνια καταξίωση, ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἄσκηση εἶναι ἀσίγαστη καὶ ἀπέραντη εὐτυχία. Τά λίγα εἶναι πολλά καὶ τά πολλά αύτοῦ τοῦ κόσμου εἶναι ἀδιάφορα. Μαζί μέ τόν Χριστό ἡ καρδιά εἶναι γεμάτη, ἡ συνείδηση εἶναι ἥρεμη, ἡ ψυχή εἶναι ἰσορροπημένη, δ νοῦς εἶναι φωτισμένος, ἡ σκέψη εἶναι διαυγής, λαμπρή καὶ δέξυμαμένη.

Αὕτη τήν ἐμπειρία τῆς ζωῆς μαζί μέ τόν Χριστό μᾶς τή χαρίζει τό ἥθος τοῦ Σταυροῦ. Ὅταν ἀποφασίζουμε νά ζήσουμε κατά τρόπο σταυρικό, τότε πρῶτον, ἀπαρνιόμαστε τόν κακό παλαιό ἔαυτό μας καὶ δεύτερον, σηκώνουμε πρόθυμα καὶ ἀγόγγυστα τόν προσωπικό σταυ-

ρό μας. Γιά νά συναντήσουμε τόν Κύριο θά ἀρνηθοῦμε ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ χαρακτήρα πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν ποθούμενο Ἰησοῦ. Κάθε ἐπιθυμία καί σκέψη πού μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Θεό θά τήν ξεριζώσουμε καί θά τήν ξεχάσουμε. Θά ἀρνηθοῦμε τά πολλά μας δικαιώματα. Θά ἀρνηθοῦμε τό δίκιο μας. Θά ἀρνηθοῦμε ἀκόμη καί τήν ἀξιοπρέπειά μας, προκειμένου νά μή χάσουμε τόν Κύριο. Στόν ἀγώνα τῆς προσέγγισης τοῦ Θεοῦ ὁ ἔαυτός μας θά γίνει τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο. Ὁ ἐγωισμός, τά πάθη, οἱ ἐξαρτήσεις, οἱ λάθος ἀπόψεις, ἡ ἀσθενής συνείδηση θά σηκώσουν ἔνα τεῖχος ἀνάμεσα σ' ἐμᾶς καί στόν Κύριο. Χρειάζεται τεράστια δύναμη καί ἀλύγιστη ἀποφασιστικότητα, γιά νά γκρεμίσουμε αὐτό τό τεῖχος. Χρειάζεται μετάνοια καί πνευματική καθοδήγηση ἀπό ἐμπειρο πνευματικό ὁδηγό, γιά νά μή χαθοῦμε στά μονοπάτια τῆς ἀπάτης καί, ὀντί νά πλησιάσουμε πρός τόν Χριστό, ἀπομακρυνθοῦμε ἀκόμη πιό πολύ ἀπό Ἐκεῖνον.

Τό δεύτερο πού θά κάνουμε, ἐφόσον ποθοῦμε τή συνάντηση μέ τόν Θεό, εἶναι νά σηκώσουμε εὐχαριστιακά τόν σταυρό πού μᾶς ἀναλογεῖ. Ὁ σταυρός πού ἐναποτίθεται στούς ὥμους τοῦ καθενός εἶναι ὁκριβῶς αὐτός πού ἀντέχουμε. Κανείς δέν σηκώνει σταυρό πιό βαρύ ἀπό τίς ἀντοχές του. Θά σηκώσουμε τόν σταυρό ὅχι ἀναγκαστικά καί γογγύζοντας ἀλλά εὐχαριστιακά καί χαρούμενα. Ἡ ποικιλία τῶν σταυρῶν εἶναι τόσο μεγάλη, ὅσο μεγάλο εἶναι καί τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων. Σταυρός γιά ἄλλον εἶναι μία ἀρρώστια, γιά ἄλλον εἶναι ἔνα πρόσωπο, γιά ἄλλον εἶναι μία κατάσταση, γιά ἄλλον εἶναι ἔνα πάθος ἢ μία ἐξάρτηση, γιά ἄλλον εἶναι μία δυσκολία τῆς καθημερινότητας, γιά ἄλλον εἶναι ἔνας συνδυασμός ὅλων αὐτῶν. Δέν ἔχει σημασία ποιός εἶναι ὁ σταυρός μας. Σημασία ἔχει πόσο εὐχαριστιακά τόν σηκώνουμε. Νά ἀναλογιζόμαστε ὅτι ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ μᾶς ὁδηγεῖ στήν κάθαρση. Ἡ ὑπομονή πού κάνουμε καί ἡ εὐχαριστία πού ἀποδίδουμε στόν Θεό εἶναι ὁ φωτισμός καί ἡ

δόξα μας. Ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ εἶναι ἡ ἔξομοίωσή μας μέ τόν Ἐσταυρωμένο Σωτήρα. Τά σημάδια τῶν πληγῶν μας εἶναι τά παράσημα πού λαμβάνουμε ἀπό τόν ἀγωνοθέτη Θεό. Ὁ προσωπικός σταυρός εἶναι τό δικό μας κλειδί, μέ τό ὁποῖο ἔκλειδώνουμε τήν πόρτα τοῦ Παραδείσου. Εἶναι τό διαβατήριό μας, μέ τό ὁποῖο θά εἰσέλθουμε στή χώρα τῶν ζώντων. Μή θρηγοῦμε γιά τούς σταυρούς μας. Αὐτοί εἶναι ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας μας. Ὅπως δὲ Χριστός σήκωσε τόν δικό Του Σταυρό, γιά νά σώσει τό γένος τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι κι ἐμεῖς σηκώνουμε τόν προσωπικό σταυρό, γιά νά σώσουμε τόν ἑαυτό μας.

«Οστις θέλει ὁπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ». Σήμερα οἱ περισσότεροι ἀνθρωποι δέν θέλουν νά ἀκολουθήσουν τόν Χριστό. Θέλουν νά ἀκολουθοῦν τόν ἑαυτό τους. Φοβοῦνται καί ἀποστρέφονται κάθε σταυρό πού τούς χαρίζεται. Ἔτσι νομίζουν ὅτι κερδίζουν στή ζωή. Χωρίς Χριστό καί χωρίς σταυρό, ὅμως, ἡ ζωή

εῖναι χαμένη. Ὁποιος θέλει νά περπατήσει στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, θά ἀκολουθήσει αὐτές τίς πρακτικές ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ. Θά ἀπαρνηθεῖ τόν ἐαυτό του καί θά σηκώσει πρόθυμα τόν σταυρό του. Τότε ἡ συνοδοιπορία μέ τόν Κύριο θά εἶναι ἔνα πανηγύρι, ἔνα γλέντι πνευματικό, μία χαρά ἀτελεύτητη, μία οὐράνια ἐμπειρία, πού ξεκινάει ώς ἀρραβώνας ἀπό τούτη τή ζωή καί συνεχίζεται ώς ἀπόλυτη ἔνωση μέ τόν ποθούμενο Θεό στήν αἰωνιότητα.  
Ἄμην.