

Κυριακή 14η Σεπτεμβρίου 2025

Ἡ Παγκόσμιος Ὑψωσις τοῦ Τιμίου καὶ
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

(Ιω. 19, 6 – 11, 13 – 20, 25 – 28, 30 - 35).

«...τετέλεσται» (Ιω. 19, 30).

Τήν Παγκόσμια Ὑψωση τοῦ Τιμίου καὶ
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ γιορτάζει σήμερα ἡ
οἰκουμενική Ὁρθοδοξία. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ ὑποκλίνεται καὶ ἀσπάζεται τό
ἔργαλεῖο τό δόποιο χρησιμοποίησε ἡ σοφία καὶ
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο.
“Ολοι οἱ φίλοι τοῦ Ἐσταυρωμένου στεκόμαστε
στόν φρικτό Γολγοθᾶ μαζί μέ τήν πονεμένη
Παναγιά, μαζί μέ τόν ἀγαπημένο Ἰωάννη καὶ
ἀναλογιζόμαστε τό ἄφατο καὶ ἀπέραντο μυ-
στήριο τοῦ Σταυροῦ. Στεκόμαστε κάτω ἀπό
τά ματωμένα πόδια Ἐκείνου πού περπάτησε
ἀπό τό ἀπερινόητο μεγαλεῖο Του μέχρι τή
βρωμιά μας, γιά νά μᾶς συναντήσει καὶ νά μᾶς

κλείσει στήν αἰώνια ἀγκαλιά Του, τήν δποία
ἀνοίγει σήμερα ἐπάνω στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ.
Ἄκοῦμε τό διψασμένο στόμα Του νά λέγει τό
«τετέλεσται» καί ἀναλογιζόμαστε: ποιά εἶναι
ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ λόγου;

Τό «τετέλεσται» εἶναι ἡ λέξη πού κάνει
τή σημερινή ήμέρα γιορτή. Τό «τετέλεσται»
εἶναι ἡ αἰτία τῆς παγκόσμιας ἀνθρώπινης
χαρᾶς. Δέν λέγει αὐτόν τόν λόγο ὁ Ἰησοῦς γιά
τόν ἑαυτό Του. Τό «τετέλεσται» δέν ἀφορᾶ τό
γεγονός ὅτι δλοκλήρωσε τό ἔργο Του πάνω
στή γῆ. Τό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου δέν
δλοκληρώνεται μέ τή θυσία τοῦ Σταυροῦ.
Ολοκληρώνεται μέ τήν Ἀνάληψή Του καί μέ
τήν ἐπέλαση τοῦ Παρακλήτου στήν κτιστή
πραγματικότητα. Ολοκληρώνεται μέ τή Μετά-
σταση τῆς Θεοτόκου. Ολοκληρώνεται μέ τήν
ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας. Τό «τετέλεσται» λέγε-
ται γιά τό τέλος τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου
καί γιά τή λήξη τῆς πρόσκαιρης παντοδυναμί-
ας τοῦ κακοῦ.

Ο Χριστός ἐπάνω στήν ἀποκορύφωση τοῦ πόνου τοῦ Σταυροῦ λέγει «τετέλεσται», γιά νά διακηρύξει ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι τό πέρας τοῦ κακοῦ. Μετά τήν ὕψωση τοῦ Θεανδρικοῦ Σώματος στό ἱκρίωμα τοῦ Σταυροῦ ἡ ἀμαρτία καταργεῖται. Τό κακό βρίσκει τό τέλος του. Ο Σταυρός εἶναι ἡ ρομφαία πού καρατομεῖ τό γεγονός τῆς ἀμαρτίας, ἀναιρεῖ τή φαινομενική δύναμη τοῦ κακοῦ καί διακηρύττει τήν παντοδυναμία τῆς ἀγάπης. Στήν κορυφή τοῦ Γολγοθᾶ, ὅπου φαίνεται ὅτι τό κακό θριαμβεύει, γίνεται ἡ μεγαλύτερη ἀνατροπή τοῦ σύμπαντος. Ἐκεῖ ὅπου ὁ δόλος, τό μίσος καί ἡ πονηρία συνέθεσαν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα ὅλων τῶν αἰώνων, ἐκεῖ πραγματοποιεῖται ὁ ἐξευτελισμός τοῦ διαβόλου καί ἡ κατάργηση τοῦ κακοῦ. Πάνω στόν Σταυρό τό δηλητήριο τῆς ἀμαρτίας διαλύεται. Μέ τόν θάνατο τοῦ Θεανθρώπου θανατώνεται ὁ θάνατος, δεσμεύεται ὁ Ἄδης, ἐξαφανίζεται ἡ δύναμη τῆς ἀμαρτίας. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου φτάνει μέχρι τόν Γολγοθᾶ. Ὁλη ἡ περιπέτεια

τοῦ ἀνθρώπου, μετά τήν ἐξορία του ἀπό τήν Ἐδέμ, φτάνει μέχρι τή βάση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀπό τή Σταύρωση καί μετά ὁ ἀνθρωπος κατέχει πλέον τό φάρμακο ἐναντίον τῆς ἀμαρτίας. Αὐτό τό φάρμακο εἶναι τό Αἷμα τοῦ Ἐσταυρωμένου. Ἀπό τόν Σταυρό καί μετά ἡ μετάνοια μπορεῖ νά ἔχει ἀληθινό νόημα καί νά φέρνει πραγματική καρποφορία. Ὁ Σταυρός εἶναι τό ἄνοιγμα τῆς πατρικῆς ἀγκαλιᾶς στόν ἄσωτο υἱό πού ἐπιστρέφει. Ὁ Ἰησοῦς ἀπλώνει τίς ὄχραντες παλάμες Του καί δέχεται τά πικρά καρφιά, γιά νά φτιάξει μιά τεράστια, μιά ἀπέραντη ἀγκαλιά, πού μέσα της χωράει καί χωνεύει ὅλη τήν ἀμαρτία τοῦ κόσμου. Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι τό χωνευτήρι τῆς ἀμαρτίας. Ὁ πονεμένος καί θυσιαζόμενος Κύριος φωνάζει τό «τετέλεσται», γιά νά μᾶς δώσει τό σύνθημα καί τήν ἐλπίδα ὅτι στή δική Του θυσία τελειώνουν ὅλα τά ὄσχημα αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ἐκεῖ πού κορυφώνεται ἡ κακία, θριαμβεύει ἡ ἀγάπη, ἐκεῖ πού κλιμακώνεται ὁ πόνος, ἔρχεται ἡ ἀνακούφιση, ἐκεῖ πού περισ-

σεύει τό δάκρυ, ἔρχεται ἡ μυστική παρηγοριά τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ. Τό «τετέλεσται» εἶναι ἡ ιαχή τοῦ θριάμβου, πού μέ αὐτοπεποίθηση ἐκτοξεύει ὁ πανίσχυρος Κύριος σέ κάθε ἐκπρόσωπο τοῦ σκότους καί τῆς πονηρίας. Τό «τετέλεσται» εἶναι τό σάλπισμα, μέ τό ὅποιο ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρας ἀναγγέλλει τήν κάθοδό Του στά σκοτάδια τοῦ Ἀδη, ἐκεῖ ὅπου ὀσονούπω κατέρχεται, γιά νά διαλύσει τόν θάνατο καί νά φέρει ζωή καί ἀνάσταση στό γένος τῶν ἀνθρώπων.

“Ολοι ἔμεῖς, πού ἀκοῦμε σήμερα τό θριαμβευτικό «τετέλεσται» τοῦ Ἰησοῦ καί ἐπιθυμοῦμε νά προσκυνήσουμε τό ξύλο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀμαρτία καί τό κακό συνεχίζουν νά ταλαιπωροῦν τόν κόσμο μέχρι τίς ἡμέρες μας. Ἡ πικρή ἔμπειρία μᾶς διδάσκει πώς πάντοτε ὁ κόσμος κείτεται στό πονηρό. Ο ρύπος τῆς ἀμαρτίας ἔξακολουθεῖ νά βρωμίζει τή ζωή, τίς πράξεις καί τίς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀνθρωπότητα ταλαιπωρεῖται ἀπό τίς ἐπιλογές καί τίς πτώ-

σεις της σέ σημεῖο αὐτοκαταστροφικό. Ἀλλά καί ἐμεῖς, πού γνωρίζουμε τήν ἀλήθεια, δυστυχῶς ἀμέτρητες φορές πλανιόμαστε στήν ἀπάτη τοῦ ψεύδους. Πονᾶμε ἀπό τά λάθη μας. Πληγώνουμε τόν ἔαυτό μας, τούς διπλανούς μας καί τή φύση ὀλόκληρη. Μπροστά στόν Τίμιο Σταυρό, ὅμως, ἔχουμε τήν πεποίθηση πώς ὑπάρχει ἐπιστροφή καί διόρθωση γιά ὅλα. Ὁσο καί ὃν αὐξάνεται ἡ ὁμαρτία, ποτέ δέν μπορεῖ νά ἀνατρέψει τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Σταυρός πάνω ἀπό τήν κορυφή τοῦ Γολγοθᾶ ἐπισκιάζει ὅλο τό σύμπαν. Τό φῶς τοῦ Σταυροῦ διαλύει ὅλα τά σκοτάδια τῶν ψυχῶν μας. Αὕτη τή δύναμη τή δίνει στό Σταυρό ἡ δική μας μετάνοια. Ἐφόσον προσερχόμαστε μέ συναίσθηση καί ἐπίγνωση πώς θά ἀγγίξουμε τή θεϊκή ἀγάπη, ἐφόσον παραδεχόμαστε τήν ἀναξιότητά μας μπροστά στήν καθαρότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ἐφόσον εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά παλέψουμε, νά ἀγωνιστοῦμε, νά πολεμήσουμε μέ τή δύναμη τοῦ Ἐσταυρωμένου κάθε μορφή τοῦ κακοῦ,

τότε ἐμεῖς ἐνεργοποιοῦμε τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί τόν μετατρέπουμε σέ πανίσχυρο ὅπλο ἐναντίον τῶν παθῶν, τῶν λαθῶν καί τοῦ διαβόλου. Μπροστά στόν πανσεβάσμιο Σταυρό φωνάζουμε κι ἐμεῖς τό «τετέλεσται». Τετέλεσται ἡ ἀμαρτία, τετέλεσται ἡ ἀνοησία τῆς ἀποξένωσης ἀπό τόν Θεό, τετέλεσται ἡ περιπλοκότητα τοῦ ἐγωισμοῦ, τετέλεσται ἡ ἀδυναμία τῶν ἐπιθυμιῶν, τετέλεσται ἡ ἀπανθρωπιά τοῦ συμφέροντος, τετέλεσται τό ψέμα τῆς βόλεψης καί τῆς δύναμης τῶν δεδομένων αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Γιορτή καί πανηγύρι ἔχουμε σήμερα. Τετέλεσται δο θάνατος. Ἄρχιζει ἡ ζωή. Αὐτῆς τῆς ἀληθινῆς ζωῆς ᾧς εἴμαστε χαρούμενοι ἀποδέκτες καί ἄξιοι κληρονόμοι ἀπό τώρα καί γιά πάντοτε. Άμην.