

## Κυριακή 8η Ἰουνίου 2025

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς.

(Ἰωάν. 7, 37 – 52 καί 8, 12).

Σήμερα ξημέρωσε ἡ Κυριακή τῆς παγκόσμιας δικαίωσης! Σήμερα ξημέρωσε ἡ Κυριακή τῆς παγκόσμιας ἀποκατάστασης! Σήμερα ἡ Ἁγία Τριάδα ἀποκαλύπτεται καθαρά καί ὑμνολογεῖται δοξολογικά ἀπό τό σύνολο τῆς δημιουργίας Της. Σήμερα τά πάντα τραγουδοῦν γιά τόν Θεό. Σήμερα κλίνουμε τά γόνατα τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς, γιά νά προσκυνήσουμε τόν Ἀκατάληπτο. Σήμερα οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι προσέρχονται «ἐπί τῷ αὐτῷ», γιά νά συμπτύξουν τήν Ἐκκλησία. Αὐτή ἡ Ἐκκλησία, μετά τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ξεκινάει τήν ἱστορική της διαδρομή καί δράση μέ σκοπό τόν ἐξαγιασμό τῆς κτίσης καί τή θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου.

Χαρά καί παρηγοριά βασιλεύει σήμερα στίς καρδιές τῶν ὀρθοδόξων. Μπορεῖ ὁ κόσμος νά πορεύεται στό κακό. Ἴσως οἱ ἄνθρωποι νά βιώνουν κάθε

ἡμέρα τὴν ἀτιμία καὶ τὴν ἀπαξίωση. Ὑποβλέπονται καὶ συκοφαντοῦνται οἱ πιστοὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ νοοτροπία τῆς ἐποχῆς θέλει μία κοινωνία χωρὶς τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ ἀνθρωπότητα ὀραματίζεται ὅλες τίς ἀρετές τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν ἀγάπη, τὴν εἰρήνη, τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, τὴν ἰσοκατανομή τῶν ἀγαθῶν, τὴν καλὴ σχέση μετὰ τὸ περιβάλλον καὶ πολλές ἀκόμη ἀρετές ἀλλὰ χωρὶς Εὐαγγέλιο. Θέλει αὐτὸ τὸ Εὐαγγέλιο ὡς ἀπλό κείμενο, ὡς μανιφέστο καλῆς συμπεριφορᾶς, ὡς κώδικα ἠθικῆς, ὡς σύνταγμα κοσμικῶν νόμων, ὡς μιά ὁμορφὴ φιλοσοφία. Τὸ Εὐαγγέλιο, ὅμως, εἶναι ἡ ἀποτύπωση τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τὸν Θεό. Χωρὶς Χριστό δὲν ὑπάρχει Εὐαγγέλιο. Χωρὶς Χριστό ὅλα εἶναι λόγια φευγαλέα καὶ κούφια. Ἡ ἀνθρωπότητα στὴν ἐποχὴ μας βρίσκεται σὲ ἀπόγνωση, ὄχι ἐπειδὴ δὲν ἔχει λύσεις ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν θέλει τὸν Χριστό. Ἀσπάζεται τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀπορρίπτει τὸν Χριστό. Αὐτό, ὅμως, πού δίνει δύναμη στὰ λόγια, πού δίνει δύναμη στό Εὐαγγέλιο, πού μεταμορφώνει τὸν ἄνθρωπο εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός ὁ Κύριος

ἔρχεται ἀνάμεσά μας καί φέρνει τόν Παράκλητο  
στήν Ἐκκλησία Του.

Ὁ Ἀληθινός Παράκλητος, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο  
ἐνεργεῖ μυστικά καί δυναμικά. Ἀνοίγει τίς καρδιές  
καί τόν νοῦ, γιά νά φύγει ἀπό τήν ἀνθρώπινη ζωή τό  
κακό καί νά βασιλεύσει τό πάθος καί ὁ πόθος γιά  
τόν Χριστό. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀφεθεῖ στίς ἐνέργειες  
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τότε ποθεῖ τόν Ἰησοῦ μετά  
μανίας. Τότε τά πάντα καί οἱ πάντες ὁδηγοῦν στόν  
Χριστό. Τότε τά προβλήματα γίνονται εὐκαιρίες πού  
ὁδηγοῦν στόν Χριστό. Τά πρόσωπα τῶν ἄλλων γίνο-  
νται εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἀσχήμιες αὐτοῦ τοῦ  
κόσμου γίνονται ἀφορμή γιά δάκρυα καί μετάνοια,  
γιά προσευχή καί κοινωνία μέ τόν Χριστό.

Ἡ Πεντηκοστή εἶναι ἓνα λαμπρό πανηγύρι,  
ἐπειδή καταδεικνύει τόν θρίαμβο τοῦ Ἰησοῦ, τή δύ-  
ναμη τῆς Ἐκκλησίας, τόν φωτισμό τοῦ Παρακλήτου.  
Ἡ Πεντηκοστή εἶναι μιά ἔκλαμψη τῆς δόξας τῶν  
αἰώνων, μιά μαρμαρυγή τῆς ὄγδοης ἡμέρας, τῆς  
χαρᾶς καί τῆς μακαριότητος, πού εἶναι ἡ δίκαιη  
κληρονομιά τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ γιά πάντα. Ἀμήν.