

Κυριακή 12η Ἰανουαρίου 2025

Κυριακή μετά τά Φῶτα.

(Ματθ. 4, 12 – 17).

*«κατώκησεν εἰς Καπερναοῦμ τήν παρα-
θαλασσίαν»* (Ματθ. 4, 13).

Βρισκόμαστε σήμερα στήν Κυριακή μετά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων. Βλέπουμε τόν Κύριο καί Λυτρωτή Ἰησοῦ, μετά τή σύλληψη τοῦ Τιμίου Προδρόμου, νά ἐγκαταλείπει τή πόλη στήν ὁποία ἀνθρώθηκε, δηλαδή τή Ναζαρέτ, καί νά ἔρχεται νά κατοικήσει στήν Καπερναοῦμ. Ἡ Καπερναοῦμ εἶναι μία παραθαλάσσια πόλη γεμάτη ἀπό μεγάλη ποικιλία φυλῶν, λαῶν, ἀντιλήψεων, στάσεων ζωῆς καί νοοτροπιῶν.

Ἀνοίγεται ὁ Κύριος μέσα στήν πολύβουη πόλη τῆς Καπερναοῦμ πρός τήν ἀνθρωπότητα.

Ἀνοίγεται στά ἔθνη. Ἔρχεται στήν Καπερναούμ, γιά νά ξεδιπλώσει τήν ἀγάπη Του πρός κάθε κατεύθυνση. Ἔρχεται νά γίνει ὁ Μεσσίας τῆς οἰκουμένης. Ἔρχεται στήν παραθαλάσσια Καπερναούμ νά ξεπεράσει τή στενή ἔννοια τοῦ περιούσιου λαοῦ. Ὁ Χριστός δέν ἔχει πλέον ὡς ἐκλεκτό καί περιούσιο λαό μόνον τούς Ἑβραίους. Γιά τόν Ἰησοῦ ἐκλεκτός καί περιούσιος λαός Του γίνονται ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς, ὅλα τά ἔθνη, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού δέχονται τό μήνυμά Του καί ἐπιθυμοῦν νά συνοδοιπορήσουν μαζί Του στό μονοπάτι τῆς λύτρωσης.

Ὅποιος υἱοθετεῖ τό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ ἐντάσσεται στόν ἐκλεκτό λαό του. Αὐτό τό κήρυγμα ἔχει τριπλό σκοπό. Πρῶτον, φέρνει τήν ἐλπίδα. Δεύτερον, φέρνει τήν πληρότητα. Τρίτον, φέρνει τή μετάνοια. Ὅποιος ἀποδέχεται τόν Ἰησοῦ γίνεται ἄνθρωπος τῆς ἐλπίδας, γεμίζει ἀπό μία ἐσωτερική πληρότητα καί γίνεται ἀγωνιστής στόν στίβο τῆς μετάνοιας.

Τό άνοιγμα τοῦ Χριστοῦ δέν ἔγινε μόνον κάποτε στήν Καπερναούμ. Ὁ Κύριος ἔρχεται συνεχῶς στήν πολύβουη καί ποικιλόμορφη κοινωνία, γιά νά φυτέψει πρῶτα πρῶτα τήν ἐλπίδα. Σ' ἕναν κόσμο ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ ἀπανθρωπιά, ὁ ἐξευτελισμός τοῦ προσώπου, ἡ ἐκμετάλλευση, ἡ βία, ἡ μοναξιά, ὁ πόνος καί ἡ σκληρότητα ἔρχεται ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς νά μεταγγίσει μιά ἀνάσα ἐλπίδας. Σ' ἕναν κόσμο πολύχρωμο, πού συνεχῶς γίνεται γκριζόμαυρος, ἔρχεται ὁ Χριστός νά ξαναζωντανέψει τήν παλέτα τῆς καθημερινότητας. Ἔρχεται νά ξαναβάλει τά χρώματα τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας στίς ψυχές πού κουράστηκαν ἀπό τά χαμένα ὄνειρα καί ἀπό τίς ὀξειδωμένες προοπτικές. Σέ τί νά ἐλπίζει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος; Οἱ ἡγέτες τόν ἐκμεταλλεύονται γιά τή δική τους καλοπέραση. Οἱ πνευματικοί ταγοί τόν περιφρονοῦν ὡς ἀμόρφωτο, παρότι οἱ ἴδιοι συντηροῦν τήν ἀγραμματοσύνη. Τά μικρά καί μεγάλα

άφεντικά άποστραγγίζου τον δυναμισμό του για λίγα ψίχουλα. Η κτηνώδης άνηθικότητα του στερεϊ την προοπτική τής οικογένειας. Η έλευθεριότητα και η ήδονοθηρία γκρέμισαν τή δυνατότητα τής άγάπης και την όμορφιά τής καθαρής σχέσης. Όλα έγιναν φτηνά, πρόχειρα, γρήγορα, έπιπόλαια, σκληρά. Σε τί νά έλπίζει τό παιδί πού κακοποιείται στό σπίτι, πού ύφίσταται τή βία στό σχολείο, πού άπομονώνεται στις όθόνες του, πού χάνει τή παιδικότητά του μέσ' από τό άδυσώπητο τρέξιμο σε άνούσιες δραστηριότητες; Σε τί νά έλπίζει η γυναίκα πού είναι απλώς χρήσιμη; Σε τί νά έλπίζει ο άντρας πού φορτώθηκε μέ χιλιάδες ανασφάλειες; Μέσα σ' αυτή τή ζοφερή πραγματικότητα έρχεται ο φιλόανθρωπος Ίησοϋς νά φυτέψει τον σπόρο τής έλπίδας. Έρχεται νά μάς πει πως τίποτε δέν τελειώνει εδώ. Έρχεται νά θεραπεύσει τις πληγές, νά παρηγορήσει τους άπελπισμένους, νά τιμήσει τους έξευτελισμέ-

νους, νά φωτίσει τούς μπερδεμένους, νά ζωοποιήσει τούς άπονεκρωμένους. Μᾶς παραδίδει τό εὐαγγέλιό Του, τό εὐχάριστο μήνυμα ὅτι ἀξίζουμε τή σωτηρία, ὅτι κι Ἐκεῖνος θέλει τή σωτηρία μας καί ὅτι τελικά θά σωθοῦμε ἀπό κάθε κακό, διότι μπορεί ὁ Παντοδύναμος καί Παντοκράτορας Ἰησοῦς νά μᾶς σώσει.

Ὁ Κύριος ἔρχεται συνεχῶς στήν πολύβουη καί ποικιλόμορφη κοινωνία, γιά νά γεμίσει τόν ἄνθρωπο μέ μία ἐσωτερική πληρότητα. Ἡ μεγαλύτερη τραγωδία πού βιώνει σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι τό ἐσωτερικό κενό. Οἱ ψυχές ἄδειασαν. Ἄδειασαν ἀπό συναισθήματα, ἄδειασαν ἀπό στόχους, ἄδειασαν ἀπό ἐσωτερικό περιεχόμενο. Γέμισε τό μυαλό μέ γνώσεις, γέμισε ἡ θέληση μέ ἐπιθυμίες, γέμισε ἡ καρδιά μέ βρωμιές, ἀλλά τό κενό τῆς ψυχῆς παραμένει τεράστιο. Τά πτυχία, οἱ ἀπολαύσεις, οἱ παρέες, τά ταξίδια, οἱ περισπασμοί, οἱ ὀθόνες, ὁ θόρυβος, οἱ ἐξαρτήσεις, ἀντί νά καλύ-

ψουν αυτό τό κενό, περισσότερο τό διευρύνουν, τό μεγαλώνουν, τό διαμορφώνουν σ' ένα έσωτερικό χάος, σέ μία μαύρη τρύπα, πού άπειλεϊ νά καταπιεϊ τά πάντα. Μέσα σ' αυτή τήν άπίστευτη κενότητα έρχεται ό Κύριος νά μᾶς χαρίσει τόν έαυτό Του. "Έρχεται νά γεμίσει τό έσωτερικό κενό μέ τή χάρη τῶν μυστηρίων. "Έρχεται νά γεμίσει τήν άγνοια μέ τή γνώση τῶν μυστικῶν τῆς ζωῆς. "Έρχεται νά γεμίσει τήν καρδιά μέ τήν καθαρότητα τῆς άγνῆς άγάπης, τῆς άδολγης προσφορᾶς, τῆς λαμπερῆς χαρᾶς άπό τήν κοινωνία τῶν προσώπων. "Έρχεται νά γεμίσει τή θέληση μέ άνώτερους στόχους, μέ εϋγενικούς σκοπούς. "Όποιος γνωρίζει τόν Χριστό νιώθει γεμάτος. Εἶναι πεπληρωμένος άπό έσωτερική δύναμη, άπό εϋλογημένο θυμό εναντίον τοῦ κακοῦ, άπό κουράγιο καί αϋτοπεποίθηση άπέναντι στήν άμαρτία. "Ο άληθινά πιστός εἶναι ένας γεμάτος άνθρωπος, πού ξεχειλίζει άπό ζωή καί άπό περίσσειμα

ζωῆς. Είναι ένα θησαυροφυλάκιο μέ πολύτιμο περιεχόμενο τήν ἀρετή καί τή θεογνωσία.

Τέλος, ὁ Κύριος ἔρχεται συνεχῶς στήν πολύβουη καί ποικιλόμορφη κοινωνία, γιά νά φέρει τό μήνυμα τῆς μετάνοιας. Χωρίς Θεό ἡ ζωή ἔγινε ένα λάθος, ένα κακόγουστο ἀστεῖο, μιά διαδρομή χωρίς ξεκούραση καί χωρίς σκοπό. Ἡ ἐλπίδα καί ἡ πληρότητα τοῦ Χριστοῦ δέν μποροῦν νά γίνουν βίωμα, ἐάν δέν ὑπάρξει ἡ μετάνοια. Ἐάν παραδεχτοῦμε τά λάθη μας, ἀποδεχτοῦμε τήν κατάντια μας καί δεχτοῦμε τή βοήθεια πού μᾶς προσφέρεται, τότε ἀνοίγουμε τήν πόρτα τῆς μετάνοιας. Ὁ ἀμετανόητος ἄνθρωπος καταδικάζει τόν ἑαυτό του σέ μιά ζωή ἀνείπωτης κούρασης καί βρωμιᾶς. Ἡ μετάνοια εἶναι ἀγώνας ἀρετῆς, διαδρομή ἀνάπαυσης, ἀπόλαυση συμφιλίωσης μέ τόν Θεό, μέ τούς ἄλλους καί μέ τόν ἑαυτό μας. Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ βίωση τῆς ἐλπίδας καί τῆς πληρότητας ἀπό τήν εὕρεση τῆς πατρικῆς ἀγκαλιᾶς.

Ὁ Κύριος ἔρχεται συνεχῶς στήν πολύβουη καί ποικιλόμορφη κοινωνία, ἔρχεται νά κατοικήσει «εἰς Καπερναοῦμ τήν παραθαλασσίαν», γιά νά φέρει τήν ἐλπίδα, τήν ἐσωτερική πληρότητα καί τήν ἀποκατάσταση τῶν πάντων μέ τή μετάνοια. Ἔρχεται τώρα, ἀφοῦ μᾶς φώτισε μέ τά Ἅγια Θεοφάνεια, νά μᾶς ἀγκαλιάσει ὅλους μέ τήν πορεία Του ἀνάμεσά μας, μέ τήν πορεία Του στίς καρδιές μας. Μήν Τοῦ ἀντισταθοῦμε! Ἄς ἀνοίξουμε τήν ὑπαρξή μας καί ἄς φωνάξουμε «ἔρχου Κύριε»! Ἄς τρέξουμε πρός συνάντησή Του, γιά νά δώσουμε νόημα στή ζωή μας, σκοπό στήν ὑπαρξή μας καί τό ἀκατάβλητο φῶς τῆς θεϊκῆς ωραιότητάς σέ μᾶς καί στόν κόσμο, ὅπως ταιριάζει σέ ὅλους. Ἀμήν.