

Αύγουστος.

Κυριακή 4η Αύγουστου 2024

ΣΤ' Ματθαίου.

(Ματθ. 9, 1 – 8).

«*ἰδών ὁ Ἰησοῦς τάς ἐνθυμήσεις αὐτῶν*»

(Ματθ. 9, 4).

Γιά ἄλλη μία φορά σήμερα βλέπουμε τόν Ἰησοῦ νά σκορπίζει τήν ἀγάπη Του στούς ἀνθρώπους. Χαρίζει τήν ἀφεση τῶν ἀμαρτιῶν καί τή θεραπεία τοῦ σώματος σ' ἔναν παράλυτο. Σκανδαλίζει τούς στενόμυαλους καί στενόκαρδους ὑποκριτές, πού δέν ἀντέχουν στήν καλοσύνη καί ἀποστρέφονται τήν ἀγάπη.

Σκανδαλίζονται οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ψεύτικης εὔσεβειας, ἐπειδή βλέπουν ἔναν ἀνθρωπο νά διαγράφει τίς ἀμαρτίες ἐνός ἄλλου ἀνθρώπου.

Σκανδαλίζονται, διότι δέν διακρίνουν τόν τέλειο Θεό στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. Τόν ἐννοοῦν μόνον ώς ἄνθρωπο. Ἀποροῦν μέ τή δύναμη καί τήν ἔξουσία πού ἔχει νά συγχωρεῖ τά ἀνθρώπινα ἀμαρτήματα, διότι οἱ ἴδιοι εἶναι πνευματικά ἀδύναμοι καί διότι, ἀκόμη καί ὃν εἶχαν τή δύναμη, ποτέ δέν θά συγχωροῦσαν τά λάθη τῶν διπλανῶν τους. Δέν ἔχουν τό θάρρος, τήν ἀπλότητα καί τήν τιμιότητα νά μιλήσουν ἀπευθείας στόν Χριστό. Ὁλος ὁ σκανδαλισμός ἐναντίον τοῦ Κυρίου γίνεται ὑπόγεια καί ἀθόρυβα, δόλια καί μυστικά. Ὁ Παντογνώστης ὅμως, «ἰδών τάς ἐνθυμήσεις αὐτῶν», τούς ἀφοπλίζει μέ τό θαῦμα Του καί δίνει ἀπαντήσεις στίς κατώτερες σκέψεις τους.

Ὅταν διαβάζουμε τή φράση: «ἰδών ὁ Ἰησοῦς τάς ἐνθυμήσεις αὐτῶν», πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι ὁ Χριστός ξέρει τίς σκέψεις μας,

γνωρίζει τίς ἐπιθυμίες μας, νιώθει τά αἰσθήματά μας.

Κατά πρῶτον, ὁ Χριστός ξέρει ὅλες τίς σκέψεις μας. Οἱ ἀνθρωποι ὑπολογίζουμε, συνυπολογίζουμε, ζυγίζουμε, προβλέπουμε, σχεδιάζουμε καὶ δουλεύουμε μέ τῇ λογικῇ μας, πρὶν ἀποφασίσουμε γιά κάτι ἢ πρὶν διαπράξουμε κάτι. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἐνεργοῦμε αὐθόρυμητα, βαδίζουμε πάνω σέ μία συγκεκριμένη νοοτροπία, πάνω στίς γνώσεις καὶ στίς ἐμπειρίες, πάνω στίς συνήθειες καὶ στίς ὑποσυνείδητες ὁδηγίες πού μᾶς δίνει τό μυαλό. Τίποτε δέν γίνεται χωρίς ἐξήγηση καὶ χωρίς αἰτία. Τά λόγια, οἱ πράξεις καὶ οἱ σκέψεις ἔχουν ώς ἀφετηρία τόν νοῦ. Ὁ Χριστός γνωρίζει ὅλη τήν ἀνθρώπινη σοφία καὶ πολύ περισσότερα ἀπό αὐτή. Γνωρίζει ὅλη τή δομή τοῦ ἐγκεφάλου, διότι Αὐτός τόν ἔπλασε. Γνωρίζει κάθε σκέψη καὶ συνάρτηση πού κάνουμε, διότι Ἐκεῖνος δίνει ὁδηγίες γιά τό πῶς θά

δουλέψει τό μυαλό μας. Ὁπως ξνας
ώρολογοποιός ξέρει κάθε βίδα, κάθε γρανάζι,
κάθε ἔλασμα καί κάθε κίνηση μέσα στό ρολόι
πού ἔφτιαξε, ἔτσι καί ὁ Χριστός ξέρει κάθε
ἀνθρώπινη σκέψη καί τόν τρόπο πού δουλεύει ἡ
ἀνθρώπινη λογική, διότι Αὐτός τή δημιούργησε.
Δέν ύπάρχει, λοιπόν, κάποια σκέψη ἀπ' αὐτές
πού κάνουμε, ἡ ὅποια νά εἶναι ἄγνωστη γιά τόν
Θεό. Δέν ύπάρχει κάποια ἐξυπνάδα ἡ κάποιο
ἔφεύρημα πού νά ύπερβαίνει τήν πανσοφία καί
τή γνώση τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο
νά ξέρουμε τά ὅρια τῆς λογικῆς μας καί νά
ύποκλινόμαστε μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς
θεϊκῆς σοφίας, γιά νά μποροῦμε νά δεχόμαστε
τή φώτισή Του πάντοτε στή ζωή μας.

Κατά δεύτερον, ὁ Χριστός γνωρίζει τίς
ἐπιθυμίες μας. Ἡ βούληση καί τό θυμοειδές
εἶναι ἡ ἐσωτερική δύναμη τοῦ ἀνθρώπου. Τό
ἐπιθυμητικό ὀδηγεῖ τόν ἀνθρωπό στή νοστιμιά

τῆς ζωῆς. Ἡ ἐπιθυμία σπρώχνει πρός τήν ἀρετήν,
ἀλλά ὡθεῖ καὶ πρός τήν ἀμαρτίαν. Ἡ ἐσωτερική
δρμή πρός τό καλόν ἢ πρός τό κακόν ἐξαρτᾶται
ἀπό τήν ἰσορροπίαν τῆς ψυχῆς καὶ ἀπό τήν πνευ-
ματικήν καλλιέργειαν. Ὅταν δὲ ἀνθρωπος
ἰσορροπεῖ καὶ φιλτράρει τήν ἐπιθυμίαν του μέντοι
λογικήν καὶ τό συναίσθημα καὶ ὅταν ἔχει καλλι-
εργήσει στήν ψυχήν του τήν εὐγένειαν καὶ τήν
ἀνάγκην τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ θέλησή
του θά τόν ὁδηγήσει στό καλόν. Ὅταν, δημοσίευ-
νει ἀκαλλιέργητος καὶ οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς του
δένει εἶναι ἰσορροπημένες, τότε ἡ ἐπιθυμία του θά
τόν ὁδηγήσει στήν ἀμαρτίαν, στήν πτώσην καὶ στό
πάθος. Ο Κύριος γνωρίζει ὅλες τίς ἐπιθυμίες
μας, διότι μπορεῖ νά μελετάει τήν ψυχή μας σάν
ἀνοικτό βιβλίο καὶ νά τήν ψηλαφίζει σάν φωτει-
νή ὄθόνη. Δέν ύπάρχει κάτι ἀπόκρυφο γιά τόν
Θεό. Ἀκόμη καὶ οἱ πιό ύποσυνείδητες ροπές καὶ
ἐπιθυμίες, ἀκόμη καὶ οἱ πιό ἀπόκρυφες προθέ-
σεις εἶναι δλοφάνερες μπροστά στά μάτια τοῦ

Πατέρα μας. Ἐκεῖνος ξέρει τίς ὑστερόβουλες σκέψεις, καταλαβαίνει τούς πραγματικούς λόγους κάθε πράξης, φωτίζει κάθε σκοτεινή ἐπιθυμία, πού δέν τολμᾶμε πολλές φορές ἀκόμη καί νά παραδεχτοῦμε. Ἀντί λοιπόν νά προσπαθοῦμε νά κρυφτοῦμε ἀπό τόν Θεό, ἀπό τόν ἔαυτό μας καί ἀπό τούς ἄλλους, ἃς προσπαθοῦμε νά εἴμαστε ἀπλοί καί γνήσιοι σάν τά μικρά παιδιά. Οἱ μάσκες καί τά προσωπεῖα, τά ψέματα καί οἱ ὑποκρισίες, οἱ θεατρινισμοί καί οἱ ἀπάτες δέν ξεγελοῦν τόν Θεό. Ἄς παραδεχόμαστε τίς κατώτερες ἐπιθυμίες μας, γιά νά μποροῦμε νά τίς θεραπεύουμε μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση.

Τρίτον, ὁ Χριστός νιώθει ὅλα τά αἰσθήματά μας. Τό συναισθηματικό κομμάτι τῆς ψυχῆς εἶναι ὅμορφο καί εὐαίσθητο. Δίνει χαρά στήν ὑπαρξή μας, ἀλλά καί εὔκολα πληγώνεται. Δύσκολα ἐλέγχεται, διότι ἡ καρδιά πολλές φορές

δέν ύποτάσσεται στό μυαλό. Τό συναισθηματικό κομμάτι τῆς ψυχῆς ἐλέγχεται πιό εὔκολα ἀπό τίς ἐπιθυμίες καί τότε προχωράει σέ σκέψεις ἢ ἐνέργειες ἔντονες καί δυνατές. Ἄλλα καί οἱ πράξεις ἢ τά λόγια δημιουργοῦν ποικίλα συναισθήματα στήν καρδιά μας, ἀνάλογα μέ τήν ἴσορροπία πού ἔχουμε καί τήν ταπείνωση πού διαθέτουμε. Ὁ ἐγωιστής ταράζεται εύκολα. Ὁ ταπεινός νιώθει ἀγάπη καί αἰσιοδοξία, διότι ἔμαθε νά συγχωρεῖ καί νά ἀνέχεται. Τά συναισθήματα πολλές φορές εἶναι ἀντίρροπα καί συγκρουόμενα. Ἡ ψυχή ἔχει τή δύναμη νά νιώθει τά πάντα καί νά ἐνεργεῖ ἀνάλογα. Ὅταν ἡ συναισθηματική μας δύναμη κατευθυνθεῖ πρός τόν Χριστό, τότε ὅλα τά ύπόλοιπα αἰσθήματα θά πάρουν μία ἱεραρχία καί θά ἀκολουθήσουν μιά πορεία ἐσωτερικῆς οἰκοδομῆς καί ώρίμανσης.

Σήμερα, «ἰδών δὲ Ἰησοῦς τάς ἐνθυμήσεις αὐτῶν», ἐλέγχει τούς γραμματεῖς καί τούς

ύποκριτές γιά τίς ἀπόκρυφες σκέψεις τους καί φωτίζει τόν κόσμο μέ τήν ἀλήθεια τῆς ἀγάπης Του. Νά ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν ὅτι ὁ Ἰησοῦς βλέπει καί διαβάζει πεντακάθαρα καί τίς δικές μας ἐνθυμήσεις. Ἔχει ἀπόλυτη πρόσβαση στή λογική μας, ἀφοῦ τήν ὑπερβαίνει μέ τή σοφία Του. Ἔχει πεντακάθαρη γνώση τῆς βούλησης καί τῶν ἐπιθυμιῶν μας, διότι τό βλέμμα Του εἰσχωρεῖ στίς πιό ἀπόκρυφες καί σκοτεινές γωνιές τῆς ψυχῆς μας. Νιώθει καλύτερα ἀπό ἡμᾶς αὐτά πού αἰσθανόμαστε, διότι μᾶς ἀγαπάει ἀπέραντα καί μᾶς ἀντιλαμβάνεται χωρίς ἀστοχίες. Ἄς παρουσιάζουμε, λοιπόν, μπροστά Του ὅτι κουβαλᾶμε μέσα μας. Θά κερδίζουμε τήν προσοχή Του καί θά προλαβαίνουμε πολλά λάθη. Ἔτσι θά δεχόμαστε τίς ἀμέτρητες εὐλογίες Του, πού δέν κουράζεται νά μᾶς χαρίζει ἀπό τήν ἀπέραντη καί ἀτελείωτη ἀγάπη Του. Ἄμην.