

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος



Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 628 - 23/4/2024 Τη ΚΓ Μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου.

Ειδήσεις

- [Δημητριάδος Ιγνάτιος :«Αυτοί που ζητούν την πρωτιά φέρνουν τη διχόνοια και τον διχασμό» – Η Κυριακή Ε΄ Νηστειών στο Βόλο](#)
- [Ρασοφορία νέας Μοναχής στην Μονή Ταξιαρχών Πηλίου](#)
- [Συγκίνηση στο μνημόσυνο των κεκοιμημένων βρεφών, νηπίων και παιδών – Νέος Κληρικός στην Τοπική μας Εκκλησία](#)
- [Δημητριάδος Ιγνάτιος προς μαθητές: «Μάθετε ν' αγαπάτε, για να σας αγαπούν» – Επίσκεψη στο 1ο Πειραματικό Σχολείο Ν. Ιωνίας](#)
- [Δημητριάδος Ιγνάτιος «Κρατήστε στη καρδιά σας τις παραδόσεις του τόπου μας»](#)

Ο λόγος του Επισκόπου

«παντού υπάρχει η τάση να θέλουμε να εξουσιάσουμε, να διεκδικήσουμε, να επιβληθούμε ανεξαρτήτως αν βρισκόμαστε σε κάποιο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και αυτό επιφέρει στην εποχή μας τραγικά αποτελέσματα. Από την αυτάρκεια κάποιων που θέλουν να επιβληθούν και να επιβάλλουν ανεξαρτήτως φύλλου, γιατί ξεχνούν ότι μέσα στην οικογένεια όλοι είναι ίσοι και χωρίς πνεύμα διακονίας από όλους γονείς ή παιδιά δεν μπορεί να επέλθει η ενότητα, στην οποία ο Χριστός μας δείχνει το δρόμο, αλλά και στο πνευματικό επίπεδο αν θέλει κάποιος να διανύσει το δρόμο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα πρέπει να ανέβει το τελευταίο σκαλοπάτι το οποίο είναι αυτό της ταπείνωσης, γιατί μόνον ο ταπεινός μπορεί να γίνει υπηρέτης των άλλων, να δει στον άλλον τα καλά του στοιχεία, να είναι πάντοτε στοιχείο ενότητας μέσα στην κοινωνία, να βρίσκει τον εαυτό του ως έσχατο και να ζητάει από τον Θεό το Έλεος Του, να είναι ικανός να συγχωρέσει γιατί συγχωρώ όταν νιώσω πόσο ανάγκη έχω εγώ ο ίδιος να λάβω τη συγχώρεση από τον Ίδιο το Θεό. Αυτός είναι ο δρόμος της προετοιμασίας, αυτό είναι που ζητάει ο Χριστός από τους μαθητές... Αυτοί που ζητούν την πρωτιά φέρνουν πολλές φορές διχόνοια και τον διχασμό, αυτό καταγράφετε στο Ευαγγέλιο, γιατί όταν κάποιος ανήκει σε μια οικογένεια ή ομάδα δεν πρέπει να θέλει να ξεχωρίσει από τους άλλους, αλλά να είναι όλοι Ένα».

+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Ν. Ιωνίας, 21/4/2024

Δείτε επίσης...

- [Το κήρυγμα της Κυριακής των Βαΐων 28/4/2024](#)
- [Ε' Κατανυκτικός Εσπερινός – Ομιλία Σεβασμιωτάτου \(video\)](#)
- [Διαδικτυακή διάλεξη: Paul Ladouceur: Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΜΠΤΣΟΒΑ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"](#)
- [Ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς στον Μητροπολίτη Δημητριάδος](#)
- [Κατασκηνώσεις 2024! Κι αυτό το καλοκαίρι στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου!](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Γνωρίστε την
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη!

imdlibrary.gr



Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

**Ενότης και ομοιομορφία εν τη Εκκλησία κατά το πνεύμα
των οικουμενικών συνόδων**



Γνωρίστε τον **Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Νοσοκομείου**



Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Του Αρχιεπισκόπου

Με ρωτούν οι γονείς και απαντώ

Νέα Κατηγορία: Αντιαιρετικά

Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»**



Δείτε το βίντεο

**Ομιλία Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος κ. Ιγνατίου με θέμα : Πορεία στη Μεγάλη
Σαρακοστή με οδοδείκτη το Γεροντικό**

Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο [youtube](#) την ομιλία Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος κ. Ιγνατίου με θέμα : Πορεία στη Μεγάλη Σαρακοστή με οδοδείκτη το Γεροντικό.



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr