

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος



Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 627 - 16/4/2024 Τη ΙΣΤ Μνήμη των Αγίων μαρτύρων γυναικών, Αγάπης, Ειρήνης, και Χιονίας.

Ειδήσεις

- [Αφιερωμένη στην προσέγγιση των νέων σήμερα η 7η Γενική Ιερατική Σύναξη της Μητροπόλεως Δημητριάδος](#)
- [Δημητριάδος Ιγνάτιος «όσο υπάρχουν Χριστιανικές οικογένειες, η ελπίδα θα παραμένει ζωντανή» – Ολοκλήρωση συνάξεων Σχολής Γονέων Βόλου](#)
- [Κουρά Μεγαλοσχήμου Μοναχής στην Παναγία Ξενιά](#)
- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Οι Χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε το φως του κόσμου»\(Βίντεο\)](#)
- [Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας Παναγίας Ξενιάς για την ανομβρία στον Αλμυρό](#)
- [Κατασκηνώσεις 2024! Κι αυτό το καλοκαίρι στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου!](#)
- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Έχουμε πληγώσει την ελληνική οικογένεια» – Τηλεοπτική συνέντευξη στο Action24](#)

Ο λόγος του Επισκόπου

«σήμερα η βία βρίσκεται σε έξαρση. Σαν να χάθηκε η ανθρωπιά κι έμεινε η βία ως τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας ανθρώπων που παλεύουν πρώτα με τον ίδιο τους τον εαυτό και ξεσπούν βίαια στους άλλους. Η βία αυτή ξεκινά μέσα από την οικογένεια. Παλαιότερα, η οικογένεια ήταν κοινότητα ιερή, που κράτησε παραδόσεις και ιστορία, είχε αρχές και γερά θεμέλια. Πλέον, αυτός ο τύπος οικογένειας τείνει να γίνει εξαίρεση και όλοι αναζητούμε τις αιτίες των βίαιων εκτροπών. Υπάρχει έλλειμμα στην οικογένεια σήμερα. Μια διαλυμένη οικογένεια διαλύει τους νέους και τους οδηγεί σε ένταση και βία, για να γίνουν δήθεν αποδεκτοί από την κοινωνία. Πολλοί αναζητούν τις αιτίες. Έχουμε, άραγε σκεφθεί πόσο εγκαταλείψαμε την πίστη στον Χριστό, που ήταν πάντα το θεμέλιο της ζωής μας, ότι εγκαταλείψαμε τις αρχές και της παραδόσεις της Εκκλησίας μας, για να φανούμε «μοντέρνοι και σύγχρονοι»; Βλέπουμε τί συμβαίνει στα σχολεία; Μέχρι πριν αρκετά χρόνια, επιλεγμένοι Ιερείς – Εξομολόγοι είχαν πρόσβαση στα σχολεία, καθοδηγούσαν, με περίσκεψη και σύνεση τα παιδιά, ακόμα και πολλούς εκπαιδευτικούς, συνέβαλαν στην επίλυση οικογενειακών προβλημάτων. Μέχρι που, με μία υπουργική υπογραφή, οι Κληρικοί μας εξοβελίστηκαν από τα σχολεία, στο όνομα ενός ψευδεπίγραφου εξευρωπαϊσμού. Δυστυχώς, πολλές φορές, στην πατρίδα μας χάνουμε την συνοχή και τον εαυτό μας, καταργώντας ό,τι καλό λειτουργεί ευεργετικά στις παιδικές ψυχές».

+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Αλμυρού, 14/4/2024

Δείτε επίσης...

- [Το κήρυγμα της Κυριακής Ε' Νηστειών \(Μαρίας Αιγυπτίας\) 21/4/2024](#)
- [Επίσκεψη μαθητών του 2ου Γυμνασίου Σχολείου Δράμας στον Σεβασμιώτατο](#)
- [Ιατρική αποστολή στο Δήμο Νοτίου Πηλίου – Εξετάστηκαν δωρεάν δεκάδες κάτοικοι στα Καλά Νερά](#)
- [Διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΑΠΕΙΛΗ ή ΕΥΛΟΓΙΑ; \(zoom meeting\)](#)
- [Ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος στο Αρχονταρίκι \(video\)](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γνωρίστε την
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη!

imdlibrary.gr



Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

[Ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου-1982](#)



Ίερά Μητρόπολις Δημητριάδος
και Άλμυρου

www.imd.gr

Γνωρίστε μέσα
απ' την ιστοσελίδα μας
τους Ιερούς μας Ναούς



Γνωρίστε τον [Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Άλμυρού](#)



Αρχιεπίσκοπος

www.archchristodoulos.gr

Χριστόδουλος

νέα
προσθήκη

Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Του Αρχιεπισκόπου

[Εκκλησία: Η Έσχατη Ελπίδα της Νέας Γενιάς](#)

Νέα Κατηγορία: Αντιαρειτικά

Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»](#)



Αντιαρειτικά

Δείτε το βίντεο

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ - "Η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι" - Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Ψυχολόγος

Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο [youtube](#) την ομιλία του Ψυχολόγου κ.Ελευθέριου Ελευθεριάδη, που μίλησε στα πλαίσια των συναντήσεων της Σχολής Γονέων Βόλου, με θέμα "Η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι". Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, 14 Απριλίου 2024.



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr