

Κυριακή 8η Ὀκτωβρίου 2023

Κυριακή Γ' Λουκᾶ.

(Λουκ. 7, 11 – 16).

«συνεπορεύοντο αὐτῷ» (Λουκ. 7, 11).

Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μας εἶναι μία πορεία. Ἦλθε στήν πραγματικότητά μας γιά νά συμπορευθεῖ μαζί μας πρός τή δική Του δόξα καί πρός τή δική μας δικαίωση. Κάνει μία πορεία ὁ Κύριος πρός κάθε ἄνθρωπο χωριστά καί κάνει μία πορεία μαζί μέ κάθε ἄνθρωπο ἀγαπητικά. Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς Τόν βλέπουμε νά πορεύεται στήν πόλη Ναῖν, ὅπου ἀνασταίνει τόν μονάκριβο γιό μιᾶς χήρας μάνας. Συντρίβει τόν θάνατο, παρηγορεῖ τόν ἄνθρωπο, χαρίζει ζωή. Αὐτή εἶναι ἡ πορεία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος ὅμως δέν πορεύεται μόνος

Του. Ὁ Λουκᾶς σημειώνει: «συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολὺς».

Καμία πορεία ὁ Χριστὸς δέν τὴν κάνει μόνος Του. Σέ κάθε διαδρομὴ πού κάνει ἔχει μαζί Του κατ' ἀρχὴν τὰ ἄλλα δύο πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἡ κάθοδός Του στή μήτρα τῆς Παρθένου, ἡ ἔξοδός Του στὸν κόσμο, ἡ Βάπτισή Του, ἡ συναναστροφή Του μέ τοὺς ἀνθρώπους, ἡ Σταυρική θυσία καὶ ἡ Ἀνάστασή Του, ἡ Ἄνοδος στὸν Οὐρανὸ καὶ ἡ δοξασμένη Δεύτερη Παρουσία Του, ὅλα γίνονται ἀπὸ τὸν Χριστὸ μέ τὴν εὐδοκία τοῦ Πατέρα καὶ τὴν παρουσία τοῦ Παρακλήτου. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε πῶς, ὅποιος Τὸν βλέπει, βλέπει τὸν Πατέρα καὶ ὀλόκληρη τὴ Θεότητα, διότι τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τὸ ἀπαύγασμα ὀλόκληρης τῆς Ἁγίας Τριάδας. Κάθε πορεία τοῦ Χριστοῦ εἶναι συμπόρευση καὶ τῶν Τριῶν προσώπων, εἶναι συμπόρευση ὅλου τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό νά τό κατανοήσουμε μέσα στά

πλαίσια τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Κάθε μυστήριο, στό ὁποῖο λαμβάνουμε μέρος, εἶναι μία πορεία καί συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί μία συμπόρευση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο. Στά μυστήρια δέν συναντοῦμε μόνο τόν Χριστό. Ἐρχόμαστε σέ κοινωνία μέ ὀλόκληρη τή Θεότητα καί μετέχουμε στή χάρη καί στά δῶρα ὅλης τῆς Ἁγίας Τριάδας.

Συμπορεύονται μαζί μέ τόν Χριστό οἱ μαθητές Του, πού Τόν ἀγαποῦν, ἀλλά καί «ὄχλος πολὺς». Ἄλλοι ἀπό θαυμασμό καί ἄλλοι ἀπό περιέργεια συμπορεύονται μέ τόν Ἰησοῦ, γιὰ νά Τόν μελετήσουν, γιὰ νά Τόν δοξάσουν ἢ γιὰ νά Τόν ἀπορρίψουν. Αὐτό γίνεται σ' ὀλόκληρη τήν ἱστορική πορεία τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ ἄνθρωπος συμπορεύεται μέ τόν Θεό εἴτε ἀνεπίγνωστα εἴτε συνειδητά. Ὁ Θεός ὅμως συμπορεύεται μέ τόν ἄνθρωπο πάντοτε ἀγαπητικά. Ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται κάτω ἀπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή του εἶναι μία πο-

ρεία πρὸς τὸν Θεό. Ἐάν δέν τό καταλαβαίνει αὐτό, ἡ ζωὴ του παραμένει ἄκαρπη. Ἐάν τό καταλαβαίνει, ἡ ζωὴ του γίνεται μία συνοδοιπορία μέ τὸν Χριστό πρὸς τὴ σωτηρία καί τὴ λύτρωση.

Κάθε βαπτισμένος, πού ντύθηκε σάν ροῦχο τὸν Χριστό, βαδίζει μαζί μέ τὸν Κύριο κάθε δευτερόλεπτο τῆς ζωῆς του. Αὐτό εἶναι εὐλογία καί παρηγοριά, ἀλλά εἶναι καί εὐθύνη. Εἶναι ἐλεύθερη ἐπιλογή, εἶναι ἀγώνας, εἶναι χαρά, εἶναι πλήρωμα ψυχῆς. Εἶναι εὐλογία καί χαρά νά ξέρουμε πὼς δέν εἴμαστε μόνοι. Στά δύσκολα μονοπάτια τῆς καθημερινότητας ἔχουμε μαζί μας συνοδοιπόρο τὸν Χριστό. Στούς πειρασμούς καί στίς ἀποτυχίες μας, στίς πτώσεις καί στά λάθη μας, στίς πληγές καί στούς πόνους μας ἔχουμε μαζί μας τό βλέμμα Του, τὴν ἀγάπη Του, τὰ βήματά Του πρὸς τὴν ταλαιπωρημένη ψυχὴ μας. Συνοδεύει ὁ Χριστός τὴ ζωὴ μας. Τὴν εὐλογεῖ. Τὴν

αγιάζει. Τήν καθαρίζει. Τή διορθώνει. Τήν
 αναπλάθει. Ἄρκει νά Τοῦ τό ζητήσουμε, ἄρκει
 νά Τόν ἐμπιστευτοῦμε, ἄρκει νά Τοῦ δοθοῦμε
 καί θά μᾶς δώσει ὅλα ὅσα χρειαζόμαστε γιά
 νά εἴμαστε καλά. Εἶναι μεγάλη παρηγοριά ἡ
 συνοδοιπορία μέ τόν Χριστό. Λύνει τόν πόνο
 καί τήν ἀγωνία τῆς μοναξιᾶς. Κανείς βαπτι-
 σμένος δέν εἶναι μόνος. Κανείς σφραγισμένος
 ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν λανθάνει τῆς
 προσοχῆς τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τά πλάσματά Του τά
 παρακολουθεῖ ὁ Χριστός. Περισσότερο ὅμως
 ἀγκαλιάζει τά παιδιά Του. Ἀγκαλιάζει
 ἐκείνους πού Τόν ἀγάπησαν ἐλεύθερα καί
 ἔκαναν τή ζωή Του δική τους ζωή. Συμπορεύ-
 εται μέ τούς μαθητές Του ὅλων τῶν ἐποχῶν,
 πού μαθητεύουν κοντά Του ὄχι μόνον θεωρη-
 τικά ἀλλά ὑπαρξιακά, ἐμπειρικά καί βιωματι-
 κά. Εἶναι μεγάλη εὐλογία ἡ συμπόρευση μέ
 τόν Χριστό, διότι εἶναι διαδρομή παρηγοριᾶς,
 χαράς καί ἐλπίδας.

Ἡ συνοδοιπορία μέ τόν Κύριο, ὅμως, εἶναι ἐπίσης ἀγώννας καί εὐθύνη. Ὁ Χριστός δέν βαδίζει μόνο στά εὐκόλα καί χαρούμενα μονοπάτια τῆς ζωῆς. Περισσότερο ἀνεβαίνει στίς δυσκολες καί κακοτράχαλες ἀνηφόρες τοῦ πόνου, τῆς συμφορᾶς, τῆς ἀποτυχίας. Περισσότερο συνοδεύει τόν ἄνθρωπο στό ἀτέλειωτο δράμα του. Τόν συνοδεύει, καθώς βασανίζεται μέσα σ' αὐτή τήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, ὅπου ἀπερίσκεπτα ἔριξε ὁ ἄνθρωπος τόν ἑαυτό του. Συμπορεύεται ὁ Ἰησοῦς στά νοσοκομεῖα, στά κοιμητήρια, στίς φυλακές, στά μοναχικά δωμάτια, στά βρώμικα πεζοδρόμια, στίς ἐρήμους τῶν πόλεων, στίς πολυεθνικές ἐταιρεῖες, ὅπου σφάζονται προσωπικότητες, στά ἀλαζονικά πανεπιστήμια, ὅπου παραμορφώνονται οἱ νέοι, στά νυκτερινά κολαστήρια, ὅπου ὁ θάνατος σερβίρεται ὡς χαρά καί ζωή, στίς λαμπερές λουτροπόλεις, ὅπου ἐκμηδενίζονται οἱ ἀξίες, στά κέντρα τῆς κάθε θρησκείας, ὅπου ἡ

άνθρώπινη ανασφάλεια καλύπτεται από τάναρκωτικά τών ψεύτικων θεών. Σ' αὐτή τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ συμπορεύεται καί ὅποιος Τόν ἀγαπάει. Ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται μαζί μέ τόν Δάσκαλό του κοντά στόν πονεμένο καί πληγωμένο συνάνθρωπο. Συνοδοιπορία μέ τόν Χριστό σημαίνει νά συνοδεύουμε τόν Κύριο ἐκεῖ ὅπου πηγαίνει ἡ ἀγάπη Του καί νά κάνουμε τή ζωή μας ἔκφραση τῆς δικῆς Του φιλανθρωπίας. Ἐάν θέλουμε νά εἴμαστε συνοδοί τοῦ Χριστοῦ, θά βρεθοῦμε μαζί Του στίς πιό σκοτεινές γωνιές τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Θά περπατήσουμε μαζί Του στούς πιό ἐπικίνδυνους γκρεμούς τῆς ἀνθρώπινης πτώσης. Θά κουραστοῦμε μαζί Του στόν ἀγώνα νά σωθεῖ τό ἀπολωλός.

Στήν τραγική πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη νά βλέπουν τόν Σωτήρα νά ἔρχεται κοντά τους. Ἐχουν ἀνάγκη νά στηρίζονται ἀπό τήν παρουσία Του. Ταυτό-

χρονα ὅμως ἔχουν ἀνάγκη νά βλέπουν καί τούς συνοδοιπόρους τοῦ Χριστοῦ νά Τόν συνοδεύουν. Ἡ θεϊκή παρουσία εἶναι πολύτιμη, ἀλλά εἶναι πολύτιμη καί ἡ ἀνθρώπινη παρουσία. Ὁ πονεμένος, ἐκτός ἀπό τόν Θεό, θέλει νά συναντήσῃ καί τόν μαθητή τοῦ Θεοῦ. Θέλει νά παρηγορηθεῖ ἀπό τά λόγια τοῦ ἀδελφοῦ. Ἔχει ἀνάγκη νά συμπορευθεῖ στό μονοπάτι τῆς κάθαρσης ὄχι μόνο μαζί μέ τόν Ἰησοῦ ἀλλά καί μαζί μέ τόν ἀδελφό του. Ἡ συμπόρευσή μας μέ τόν Χριστό μᾶς καθιστᾷ καί συνοδοιπόρους τῶν διπλανῶν μας. Ἴσως αὕτη νά εἶναι ἡ πιό εὐγενική ἀποστολή μας. Μακάρι νά τήν ἐπιτελέσουμε μέ ἀληθινή ἀρετή, γιά νά δρέπουμε ὅλοι μαζί τούς γλυκούς καρπούς της τώρα καί πάντοτε. Ἀμήν.