

Κυριακή 25η Ἰουνίου 2023

Κυριακή Γ' Ματθαίου.

(Ματθ. 6, 22 – 33).

«ἐμβλέψατε» (Ματθ. 6, 26)

Ἐνα ἀπόσπασμα ἀπό τή μνημειώδη ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Σήμερα ὁ Χριστός μᾶς λέγει νά μὴν ἔχουμε ἄγχος καί μέριμνα στή ζωή μας, διότι ὁ Θεός ἔχει ἀναλάβει μέ φροντίδα καί ἀπέραντη ἀγάπη τή διαχείριση τῆς καθημερινότητάς μας. Μᾶς ἐμπνέει νά ζητᾶμε στήν προσευχή πρῶτα τή σωτηρία μας καί μετά ὅλα τά ὑπόλοιπα. Ἀλλά, γιά νά μᾶς βοηθήσει νά καταλάβουμε τό νόημα τῶν λόγων Του, μᾶς λέγει αὐτό τό «ἐμβλέψατε».

Θέλει ὁ Κύριος νά ἀνοίξουμε τά μάτια μας. Μπορεῖ τά σωματικά μάτια νά βλέπουν, ἀλλά πολλές φορές παραμένουμε τυφλοί. Μέ τό πρόσταγμα «ἐμβλέψατε» ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ νά

ἐνεργοποιήσουμε τήν ἐσωτερική ὄραση τῆς ψυχῆς. Νά δοῦμε αὐτά πού ξεχάσαμε νά βλέπουμε, ἐπειδή τά θεωροῦμε αὐτονόητα. Νά δοῦμε, κατ' ἀρχήν, καί νά μελετήσουμε τούς λόγους τῶν ὄντων. Ὅλα τά ὄντα, ὡς πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ὁμιλοῦν γιά Ἐκεῖνον. Ὅλα τά ὄντα λένε ὅτι ὑπάρχουν γιά νά διηγοῦνται τή δόξα τοῦ Δημιουργοῦ τους. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Τά πλάσματα τῆς γῆς καί τῆς θάλασσας σιγοψιθυρίζουν τό ἀπέραντο μεγαλεῖο του. Ὁ μικρόκοσμος καί ὁ μακρόκοσμος ξεδιπλώνουν μπροστά στά μάτια μας τή θεϊκή σοφία. Τά ἄλογα καί τά ἔλλογα δημιουργήματα συνθέτουν μέσα ἀπό μία τεράστια χορωδία τά τραγούδια τῆς ἀρμονίας καί τῆς εὐταξίας, πού δείχνουν τήν πρώτη τους ἀρχή, τόν Θεό. Ὁ Κύριος μᾶς λέγει νά μὴν εἴμαστε στενόμυαλοι. Νά ἀνοίξουμε τή σκέψη μας καί τήν ἐσωτερική μας ὄραση σ' ὅλα αὐτά τά θαυμάσια πού μᾶς περιβάλλουν καί πού φτιάχτηκαν, γιά νά τονίζουν τή θεϊκή ἀποκάλυψη σ' ἐμᾶς.

«Ἐμβλέψατε» μᾶς λέγει ὁ Χριστός στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Πατέρας μας σκέφτεται πρὶν ἀπό

μᾶς, ἀντί γιά ἐμᾶς καί μόνον γιά ἐμᾶς. Ἡ θεϊκή πρόνοια προλαβαίνει τίς ἀνάγκες μας, δημιουργεῖ τίς λύσεις καί μᾶς χειρίζεται ὡς πρωταγωνιστές. Ὅπως ἕνας πατέρας προλαβαίνει τή σκέψη τοῦ παιδιοῦ του, δημιουργεῖ συνθήκες πού θά λύσουν τά μελλοντικά προβλήματα τοῦ παιδιοῦ του καί ἀσχολεῖται μόνο μέ τό παιδί του περισσότερο ἀπό καθετί ἄλλο, ἔτσι συμβαίνει καί μέ τόν Θεό Πατέρα. Ἐάν ἀνοιξοῦμε τό βλέμμα τῆς ψυχῆς στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τότε θά καταλάβουμε τά ἀμέτρητα θαύματα πού συμβαίνουν στήν καθημερινότητά μας. Τά λέπια τῆς ὕλης καί τῆς λησμονιᾶς, τῆς ἀγνοίας καί τῆς ἀρνήσεως θόλωσαν τήν ὁρατότητά μας. Μᾶς φόρεσαν τίς παρωπίδες τοῦ ψέματος. Περιορίσαν τήν προοπτική σ' αὐτά πού φαίνονται καί ὄχι σ' αὐτά πού ὑπάρχουν. Μέ κλειστά τά μάτια τῆς ψυχῆς γεμίσαμε ἀγχος. Καταθλιβήκαμε. Χαθήκαμε στό δρόμο τῆς ζωῆς. «Ἐμβλέψατε» μᾶς λέγει ὁ Χριστός, γιά νά δοῦμε τό φῶς τῆς ἀγάπης Του. Νά χαροῦμε ἀπό τήν ἀπέραντη πρόνοιά Του. Νά ἠρεμήσουμε, ἀφοῦ στέλνει τίς ἀσταμάτητες παροχές Του.

«Ἐμβλέψατε» μᾶς λέγει, τέλος, ὁ Χριστός προκειμένου νά καταλάβουμε ἔγκαιρα τό πραγματικό μας συμφέρον. Ἡ ἐποχή πού ζοῦμε μᾶς ἐκπαιδεύει ἀπό νωρίς νά διεκδικοῦμε καί νά δίνουμε μάχες γιά τά συμφέροντά μας. Μᾶς μαθαίνει νά μήν ὑποχωροῦμε, ἀλλά νά ἐπιμένουμε, μέχρι νά κερδίσουμε ὅλα αὐτά πού θά τά χάσουμε οὔτως ἢ ἄλλως, ὅταν μᾶς σκεπάσει ἡ ταφόπλακα τοῦ θανάτου. Ὁ κόσμος κλείνει τά μάτια μας στά σημαντικά καί μᾶς ἀφήνει νά προσέχουμε μόνο τά ἀνόητα. Μᾶς παγιδεύει καί μᾶς πλανάει μέ τά συμφέροντα, πού νομίζουμε ὅτι δικαιούμαστε, καί χάνουμε τά συμφέροντα πού ὄντως δικαιούμαστε. «Ἐμβλέψατε» μᾶς λέγει ὁ Κύριος πέρα ἀπό τό ἐφήμερο. Ἄς θεραπεύσουμε τήν πνευματική μυωπία, γιά νά δοῦμε τήν αἰωνιότητα, ἡ ὁποία μᾶς περιμένει καί μᾶς ἀνήκει. Ὁ Χριστός μᾶς θέλει «ἀνοιχτομάτηδες», νά διεκδικήσουμε τά δικαιώματά μας ὡς πρίγκιπες τοῦ Οὐρανοῦ, ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὡς δοῦλοι καί εἴλωτες στό ἐργοτάξιο αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Τό σύνθημα τοῦ κόσμου εἶναι τό: «κάνε ὅτι κοιμᾶσαι». Τό σύνθημα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό: «ἐμβλέψατε». Ἄς ἀνοίξουμε τά μάτια μας στήν ἀγάπη καί στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἄς μελετήσουμε τό μεγαλεῖο τῆς δημιουργίας. Ἄς καταλάβουμε ποιό εἶναι τό πραγματικό μας συμφέρον. Μόνον τότε θά ζητήσουμε τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί τή Βασιλεία Του. Ὅλα τά ὑπόλοιπα θά ἀφήσουμε νά μᾶς τά παρέχει Ἐκεῖνος. Ἔτσι ἡ ζωή θά ἔχει χαρά καί ἐλπίδα. Θά ἔχει προοπτική καί μέλλον, ὄχι γήινο καί θανατερό ἀλλά αἰώνιο καί ἀθάνατο, ὅπως μᾶς ἀξίζει. Ἀμήν.