

# Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

## Εἰσοδικόν

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 555 - 8/11/2022 Τῆ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, η σύναξις των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ, και των λοιπών Ασωμάτων Δυνάμεων.

## Ειδήσεις

- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Οι εκκλησιαστικοί να κάνουμε την γενναία αυτοκριτική μας» – Συνέντευξη στον «Ταχυδρόμο», 6/11/2022](#)
- [Πρόγραμμα ενθρονίσεως νέου Σεβ.Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού](#)
- [«Ευεργέτες της Μαγνησίας 1770 – 1975»](#)
- [«Ενθυμήματα Στρατού 1919 – 1922»](#)
- [Μνήμη Αγίου Νεκταρίου](#)
- [Συλλογικός τόμος με θέμα «Εκκλησία και πανδημία του κορωνοϊού» από την Μητρόπολη Δημητριάδος](#)
- [Ο Βόλος υποδέχθηκε τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη – Νέος Πνευματικός στη Μητρόπολή μας](#)

## Ο λόγος του Επισκόπου

«... Όλα αυτά προκαλούν αποτροπιασμό και απογοήτευση. Είναι φαινόμενα μιας κοινωνίας σε ηθική και αξιακή αποσύνθεση. Όμως, δεν με εκπλήσσουν. Την απάντηση στο ερώτημά σας έχουν δώσει οι Πατέρες της Εκκλησίας αιώνες πριν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, π.χ. μας είπε ότι «ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Θεό γίνεται κτηνώδης και δαιμονιώδης». Τα τελευταία αρκετά χρόνια, καταβάλλεται συστηματική και καλά οργανωμένη προσπάθεια να μεταβληθεί η Ελλάδα σε κάτι που δεν είναι: σε χώρα χωρίς αρχές Χριστιανικές και αξίες παραδοσιακές. Επιχειρείται ο θρησκευτικός της αποχρωματισμός, η αποϊεροποίηση της κοινωνίας, ο περιορισμός της θρησκευτικότητας στην περικλειστή ατομικότητα. Ο διαχρονικός και αείφωτος Ευαγγελικός λόγος θεωρείται ξεπερασμένος και αναχρονιστικός, τα σχολεία μας έπαψαν να καλλιεργούν την Χρηστοθήθεια, γενιές ανθρώπων γαλουχούνται έξω από το ευεργετικό πλαίσιο της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης. Κι όλα αυτά γίνονται θυσία στον βωμό ενός ψευδεπίγραφου και καταστροφικού «προοδευτισμού», που επιδιώκει στανικά να διαμορφώνει ανθρώπους χωρίς φραγμούς και ηθικά ερείσματα, χωρίς σεβασμό στην ελευθερία και στην αξιοπρέπεια του άλλου. Τί καλύτερο περιμένετε, λοιπόν, από τα τραγικά γεγονότα των ημερών μας.

Βέβαια, στην κατάσταση αυτή διακρίνω και τις μεγάλες ευθύνες ημών των εκκλησιαστικών, οι οποίοι είναι καιρός να κοιταχτούμε στον καθρέπτη, να βγούμε από τον μικρόκοσμό μας, να αναλογιστούμε τα λάθη και τα ελλείμματά μας, να κάνουμε την γενναία αυτοκριτική μας και να ανοιχτούμε στον λαό μας διαλαλώντας την Αλήθεια του Χριστού, χωρίς κόμπλεξ και φοβικά σύνδρομα για το τί θα πει για μας ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Οδηγός μας είναι το Ευαγγέλιο και έργο μας η σωτηρία του ανθρωπίνου προσώπου στην ολότητά του...»

+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

### Δείτε επίσης...

- [Το κήρυγμα της Κυριακής](#)
- [Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Νεκταρίου](#)
- [Από τη Θήβα στη Μακρινίτσα](#)
- [Πρωτομηνιά με επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας](#)
- [100 χρόνια Μικρασιατικής Μνήμης](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  
Γνωρίστε την  
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη!

**imdlibrary.gr**



**Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!**

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

[Ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου-1982](#)



Γνωρίστε τον [Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Ν.Ιωνίας Βόλου](#)



Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Του Αρχιεπισκόπου

[Κοινωνική ευημερία χωρίς ηθική ζωή;](#)

Νέα Κατηγορία: **Αντιαρειτικά**

Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ  
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»](#)



Δείτε το βίντεο

[Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Ιερός Ναός Αγίου  
Δημητρίου Βόλου](#)

Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο [youtube](#) τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου στις 26/10/2022 υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Άλμυρού κ. Ιγνατίου.



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - [imd.gr](http://imd.gr) e-mail: [press@imd.gr](mailto:press@imd.gr) , [news@imd.gr](mailto:news@imd.gr)