

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

Εἰσοδικόν

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 539 - 19/7/2022 ΤΗ ΙΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, Μνήμη της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, και του Οσίου Πατρός ημών Δίου.

Ειδήσεις

- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Να διασώσουμε την ορθόδοξη πίστη μας. Μην την αλλοιώσουμε, να την κρατήσουμε αυθεντική.»](#)
- [Πανηγύρεις Προφήτου Ηλιού](#)
- [«Καλοκαιρινή Κατασκήνωση... στην καρδιά του καλοκαιριού!»](#)
- [Ολοκληρώθηκε η 1η φάση των έργων στον Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου – Δηλώσεις Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου – Κραυγή αγωνίας για την κατάσταση του υπογείου](#)
- [Από την Καλαμπάκα στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας](#)

Ο λόγος του Επισκόπου

«Και συμβαίνει δυστυχώς πολλές φορές στην προσπάθεια μας να προσαρμοστούμε στον κόσμο αντί να προσαρμόσουμε τον κόσμο στον Χριστό, γινόμαστε επιλήσμονες της Αληθείας και του Φωτός Του και δίνουμε ένα δικό μας φως, που όμως αναπόφευκτα, ουσιαστικά οδηγεί στο σκοτάδι, γιατί δεν λυτρώνει την ψυχή. Δεν φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου. Ακόμα κι αν προς στιγμήν κάποια δική μας παραδοχή, που ξεφεύγει από αυτά που το Ευαγγέλιο μας διασώζει, φαίνεται να αρέσει στον κόσμο, ε αυτό είναι τις πιο πολλές φορές το πιο επικίνδυνο σημείο. Ο Χριστός δεν ήθελε να αρέσει. Ο Χριστός δεν βάζει νερό στο κρασί Του. Δεν θέλει απλώς να προσαρμόζεται ο Λόγος Του. Θέλει να παραμένει ο Λόγος της Αληθείας, της ακριβείας, κι αυτός ο Λόγος πολλές φορές τέμνει και πονάει, όπως το χειρουργικό μαχαίρι. Αλλά έρχεται να απαλύνει, ο αγιασμός, το ευχέλαιο, το έλεος, η μετάνοια η συγχώρεση του Χριστού που συγχωρεί κάθε αμαρτία, αρκεί να υπάρχει αληθινή μετάνοια. Έτσι μας καλεί με έναν λόγο δωρεάς και ευθύνης, δωρεάν μεν γιατί μας δίνει το φως Του. Ευθύνης, γιατί μας κάνει υπεύθυνους να μεταφέρουμε και να μεταδίδουμε το δικό Του Φως. Και εγώ πρώτος έχω αυτήν την ευθύνη, ως κατεξοχήν επίσκοπος της Εκκλησίας, αλλά και ο κάθε ιερέας μου και ο κάθε πιστός, και ο καθένας από μας, που συγκροτούμε την Εκκλησία του Χριστού, αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί μαθητές Του.»

+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

- [Το κήρυγμα της Κυριακής](#)
- [ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ](#)
- [100 χρόνια Μικρασιατικής Μνήμης](#)
- [Μικρός Παράδεισος](#)
- [Γηροκομείο Ι.Μ.Δ.](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γνωρίστε την
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη! **imdlibrary.gr**



Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

**Εγκυκλοπαίδεια της Ιεράς Ορθοδόξου Χριστιανικής
Θεολογίας**



Γερά Μητρόπολις Δημητριάδος
και Άλμυρού
www.imd.gr

Γνωρίστε μέσα
απ' την ιστοσελίδα μας
τους Ιερούς μας Ναούς

Γνωρίστε τον **I.N. Προφήτου Ηλιού Αλυκών**



Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος
www.archchristodoulos.gr

νέα
προσθήκη

Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Του Αρχιεπισκόπου

Η Εκκλησία Ενόπιον των Σύγχρονων Ρευμάτων

Νέα Κατηγορία: Αντιαιρετικά

Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»**



Δείτε το βίντεο

**«ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
2022» - ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ - (5η ΗΜΕΡΑ)**

Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο [youtube](#) το πρόγραμμα της πέμπτης μέρας της ναυτικής εβδομάδας στον Βόλο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/6/2022 έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Βόλου.



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr