

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

Εἰσοδικόν

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 525 - 05/04/2022 Τῆ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κλαυδίου, Διοδώρου, Ουϊκτωρος, Ουϊκτωρίνου, Παππίου, Νικηφόρου και Σεραπίωνος.

Ειδήσεις

- [Η Φιλανθρωπία στον καιρό της πανδημίας – 7η Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος](#)
- [Χειροθεσία Προτοπρεσβυτέρου στον Βελεστίνο](#)
- [Χειροθεσία Οικονόμου στο Σέσκλο](#)
- [«Εκστρατεία» για την ενίσχυση του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων](#)
- [Μουσική εκδήλωση για την ενίσχυση του Σπιτιού Γαλήνης της ενορίας Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνίας](#)
- [Συνάντηση Ειδικού Γραμματέα με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος](#)
- [Πληροφόρηση](#)

Ο λόγος του Επισκόπου

«πολλές φορές ο άνθρωπος αγγίζει τα όρια της απελπισίας, έχοντας δύο επιλογές: ή να μείνει στην απελπισία και να οδηγηθεί σε αποτρόπαιες πράξεις ή ν' αφήσει την φλόγα της πίστεως ν' ανάψει μέσα του, αυτήν που όλοι μας διαθέτουμε, γιατί είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα... Οι Χριστιανοί καλούμαστε να μην απελπιστούμε ποτέ. Ο διάβολος απελπίζει τους ανθρώπους και δουλεύει πολύ καλά στην εποχή μας. Ο Χριστός, όμως, είναι πάντοτε εδώ για εμάς και η Εκκλησία μάς θυμίζει τούτην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πώς μέσα από την νηστεία, την μετάνοια, την προσευχή, μπορούμε να ξαναβρούμε τον δρόμο της αληθινής ελπίδας, εμπιστευόμενοι τον Χριστό στη ζωή μας. Το λίγο περιμένει από εμάς, για να κάνει εκείνος το πολύ, για να επιτελέσει θαύματα στη ζωή μας. Το θαύμα δίδει δύναμη την πιο δύσκολη στιγμή, για ν' αντέξει κανείς την πιο δύσκολη κατάσταση και να μην απελπιστεί. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Όσο Τον έχουμε στην καρδιά μας, μας δίδει την δύναμη της μεγάλης πίστης, για να μη χάσουμε το κουράγιο μας, να μην απελπιστούμε, αλλά να εμπιστευτούμε σ' Αυτόν ολόκληρη τη ζωή μας... Ας εντεινουμε την προσευχή μας τούτη την περίοδο, για να ειρηνεύσει ο κόσμος, για να ειρηνεύσουν οι ψυχές των ανθρώπων».

Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

- [Το κήρυγμα της Κυριακής Ε' Νηστειών](#)
- [100 χρόνια Μικρασιατικής Μνήμης](#)
- [Ακολουθίες Μεγ. Τεσσαρακοστής](#)
- [Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας](#)
- [Και το Εσπερινό Λύκειο Κατερίνης στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας](#)
- [ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2022](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γνωρίστε την
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη! **imdlibrary.gr**



Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Η Βυζαντινή λειτουργία



Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Βόλου



Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Του Αρχιεπισκόπου

Το Θείο Πάθος

Νέα Κατηγορία: Αντιαίρετικά

Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»



Δείτε το βίντεο

**Κήρυγμα Σεβ. Δημητριάδος κ. Ιγνατίου - Δ΄ Κυριακή
Νηστειών - Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Βελεστίνου - 03/04/2022**

Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο [youtube](#) το κήρυγμα που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμουρού κ. Ιγνάτιος, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βελεστίνου, την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, ήτοι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, 03/04/2022.



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr