

Κυριακή 13η Μαρτίου 2022

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν (Ὁρθοδοξίας)

(Ἰωάν. 1, 44 – 52).

«Εὕρισκει Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ»

(Ἰωάν. 1, 46).

Λαμπρή ἡμέρα ξημέρωσε σήμερα, διότι γιορτάζει ἡ ἅγια μας Ὁρθοδοξία. Ἡμέρα χαρᾶς ἀλλὰ καὶ πολλῶν σκέψεων, καθὼς προβληματιζόμαστε γιὰ τὴν πορεία τῶν Ὁρθοδόξων στὴ σύγχρονη πραγματικότητα.

Ὁ κόσμος διψάει γιὰ τὰ γάργαρα νάματα τῆς ὀρθόδοξης πίστεως, ἐπειδὴ τελμάτωσε μέσα στά λασπόνερα τῆς πτώσης, τῶν ἀδιεξόδων καὶ τῆς ἀπέραντης θλίψης. Ἄν θέλουμε νὰ φωτίσουμε τὰ σκοτάδια πού μᾶς πνίγουν, χρειά-

ζεται νά μελετήσουμε τό περιστατικό πού περιγράφεται στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, γιά νά καταλάβουμε τί εἶναι ἡ Ὁρθοδοξία καί ποιό εἶναι τό ἔργο της.

Ὁ Κύριος συναντάει τό Φίλιππο καί τόν προσκαλεῖ κοντά Του. Ὁ Φίλιππος προσκαλεῖ καί τό φίλο του Ναθαναήλ σ' αὐτή τή γνωριμία μέ τό Σωτήρα Χριστό. Μετά τήν πρόσκληση πού λαμβάνει ὁ Φίλιππος δέν ἀναπαύεται στή σχέση πού ἀνοιξε μέ τό Χριστό, ἀλλά θέλει νά κάνει συμμετοχο αὐτῆς τῆς σχέσης καί τόν καλύτερο φίλο του. Ἔτσι «εὐρίσκει Φίλιππος τόν Ναθαναήλ» καί εὐαγγελίζεται τό μήνυμα τῆς σωτηρίας.

Ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι ὁ χῶρος τῆς συνάντησης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἀληθινό Θεό. Ὅχι τό θεό πού δημιουργεῖ ἡ ἀνθρώπινη σκέψη, πού εἶναι ὁ θεός τῶν διαφόρων θρησκειῶν, ἀλλά τόν Ἕνα καί Μοναδικό Θεό πού ἀποκαλύπτεται καί ψάχνει τόν κάθε ἄνθρωπο,

για να κάνει σχέση μαζί του. Είναι ο Θεός πού, για να επιτύχει αυτή τη σχέση, δέ δίστασε να κατέβει στον κόσμο και να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα. Είναι ο Θεός πού τιμάται μέσα από τις ιερές εικόνες, οι οποίες ιστορούν αυτή την ενανθρώπιση και τις οποίες λιτανεύουμε σήμερα, για να υποδηλώσουμε πώς αυτή η σχέση με το σαρκωμένο Θεό πέτυχε και έφερε ως αποτέλεσμα τη δική μας θέωση.

Άλλά τό πανηγύρι σήμερα δέν τελειώνει μέ τη λιτανεία και τούς παιάνες του θριάμβου. Είναι απαραίτητο αυτό τό βίωμα της γνωριμίας μας μέ τόν Κύριο να τό μοιραστοῦμε μέ τούς άλλους, διότι μόνον τότε ή Όρθοδοξία βρίσκει τό ἀληθινό νόημα και πλήρωμά της. Ό θησαυρός πού ἀπολαμβάνουμε δέν μειώνεται εάν τόν μοιραστοῦμε, αλλά μάλλον αυξάνεται. Όπως «εύρίσκει Φίλιππος τόν Ναθαναήλ», έτσι καθημερινά φάχνουμε κι εμείς να βροῦμε τόν κάθε «Ναθαναήλ», για να του γνωρίσουμε

τό Χριστό. Για τό λόγο αὐτό ἡ σημερινή Κυριακή εἶναι ἐπίσης ἀφιερωμένη στήν ἱεραποστολή, ὡς κύριο γνώρισμα τῆς πνευματικῆς προκοπῆς τοῦ ἀληθινοῦ πιστοῦ.

Ἐάν μελετήσουμε τήν πραγματικότητα πού μαζί μέ τούς ἀδελφούς μας ζοῦμε, θά δοῦμε πώς ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ στέκει ὡς ἡ κύρια αἰτία ὅλων τῶν προβλημάτων πού μᾶς ταλανίζουν. Τότε θά νιώσουμε πώς δέν μπορούμε νά ἐφησυχάζουμε στίς δάφνες τῆς Ὁρθοδοξίας μας, ὅταν οἱ ἄλλοι μένουν ἀμέτοχοι σ' αὐτό τό μυστήριο καί σ' αὐτή τή χαρά. Θά νιώσουμε τήν ἀφόρητη ἀνάγκη νά μιλήσουμε ὄχι γιά αὐτά πού ξέρουμε ἀλλά γιά αὐτά πού βιώνουμε.

Ὁ ἀληθινά ὀρθόδοξος «εὕρισκει» τό φίλο του, τόν ἀδελφό του, τό συγγενή του, τό συνάνθρωπό του, τό συνεργάτη, τό γείτονα, τό συνοδοιπόρο του στή ζωή, γιά νά τοῦ μιλήσει γιά τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς. Ὁ ἀληθινά

ὀρθόδοξος πονάει γιά τήν ἄγνοια καί τήν ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στό Χριστό. Πονάει, ὅταν βλέπει τήν ἀποτυχία, τήν ἀπελπισία, τήν κενότητα, τήν ἐπιφανειακότητα, τήν προχειρότητα, τήν ἀνοησία νά καταλαμβάνουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Πονάει, ὅταν βλέπει τούς νέους ἀνερμάτιστους νά συλλαμβάνονται θύματα τῶν ἀρρωστημένων ἐπιδιώξεων κάποιων ἄνομων συμφερόντων. Πονάει, ὅταν βλέπει τούς ἡλικιωμένους νά σβήνουν βασανιστικά μέσα στήν ἀδιαφορία καί στόν καιροσκοπισμό τῶν δικῶν τους ἀνθρώπων. Πονάει, ὅταν βλέπει τή μετανάστευση, τήν προσφυγιά, τήν ἀσθένεια, τήν ἀδικία, τήν ἐκμετάλλευση, τό φανατισμό, τή μισαλλοδοξία νά θριαμβεύουν. Ἐπειδή πονάει, δέν κρατάει τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά προσπαθεῖ καί ἐνεργεῖ κατάλληλα, γιά νά τό σκορπίσει σέ ὅσους τό ἔχουν ἀνάγκη.

«Εὐρίσκει Φίλιππος τόν Ναθαναήλ»
ἀκούσαμε σήμερα. Ἐμεῖς ἄς φάξουμε νά
βροῦμε τόν κάθε ἄνθρωπο πού ἀγνοεῖ τό Χρι-
στό. Ἄς μιλήσουμε γιά τόν Κύριο, ἀλλά περισ-
σότερο ἄς δείξουμε τόν Κύριο μέ τή ζωή μας.
Μέ τό ἦθος, τήν εὐγένεια καί τή χαρά μας θά
κεντρίσουμε τόν ἐνδιαφέρον τῶν ἄλλων, ἔτσι
ὥστε νά μᾶς ἀκολουθήσουν στό μονοπάτι τῆς
θεογνωσίας, στήν ἐμπειρία τῆς ἔνωσης μέ τό
Χριστό, πού μακάρι νά τήν ἀπολαύσουμε ὅλοι
μαζί. Ἀμήν.