

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

Εἰσοδικόν

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 494 - 24/08/2021 ΤΗ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος
Ευτυχούς, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Ειδήσεις

- [Λαμπρή η Πανήγυρις της Παναγίας Ξενιάς](#)
- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο σεβασμός του κάθε άλλου αποτελεί απαράβατο αξίωμα της Ορθοδοξίας» – Συνέντευξη στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής» 22/8/2021](#)
- [Σε 60'' με τον Αρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟ ΜΑΡΟΥΛΑ που υπηρετεί στο ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ της Γερμανίας \(video\)](#)
- [Σε 60'' – Η Παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Κάτω Ξενιάς, αναστηλώνεται! \(video\)](#)

Ο λόγος του Επισκόπου

«οι Ιεροκήρυκες μιλούσαν για την Παναγιά, και όλα τα επαναστατικά κινήματα ξεκινούσαν από τους Ναούς και τα Μοναστήρια, μέχρι που ήρθε η ώρα που οι Έλληνες, έχοντας κρατήσει την γλώσσα τους μέσα στην Λατρεία της Εκκλησίας, έχοντας τον Χριστό ως ενοποιό δύναμη, πήραν την μεγάλη απόφαση του ξεσηκωμού. Και η Παναγιά έγινε το στήριγμα και η απαντοχή των Αγωνιστών, που διαρκώς Την επικαλούνταν για να συνεχίσουν τον Αγώνα. Η Παναγιά παραμένει η μεγάλη Στρατηγός μας, η αληθινή μας Μάνα, Αυτή που και τώρα και μας καλεί να κρατήσουμε την πίστη μας ανόθευτη, την ενότητά μας ασάλευτη και να γνωρίζουμε ότι μετά από έναν Γολγοθά υπάρχει η Ανάσταση, αυτή που γιόρταζαν οι Έλληνες, οραματιζόμενοι την Ανάσταση του Γένους. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Τα πράγματα αλλάζουν στον κόσμο και στην πατρίδα μας. Ξέρουμε τί έρχεται, αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε. Εχθρός μας γίνεται ο εαυτός μας, όταν η εκκοσμίκευση κυριαρχεί, όταν χάνουμε την πίστη μας και όταν διχαζόμαστε για λόγους χωρίς αξία και νόημα. Κρατώντας ζωντανές την Πίστη, την Παράδοση και την Ιστορία μας, μπορούμε να σταθούμε εδραίοι, διατηρώντας ανόθευτη την Πατρίδα, γνωρίζοντας πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε με άλλους, αρκεί να είναι διατεθειμένοι να σέβονται την πίστη μας, τους κανόνες και τους τρόπους της ζωής μας...».

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

- [Το κήρυγμα της Κυριακής 29/08/2021](#)
- [Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Πρασάς](#)
- [Παπά Μαρίνος Γεωργακόπουλος: Ένας παπάς, ένας πατέρας, ένας ταπεινός ηγέτης. – Αναδημοσίευση από ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γνωρίστε την
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη!

imdlibrary.gr



Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

[Φωτόπουλος, Ιωάννης Γ. Τα Θυσιαστήρια Δείπνα Στη Ρωμαϊκή Κόρινθο](#)



Τερά Μητρόπολις Δημητριάδος
καί Άλμυρού

www.imd.gr

Γνωρίστε μέσα
απ' την ιστοσελίδα μας
τους Ιερούς μας Ναούς



Γνωρίστε τον [Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού & Αγίου Αρτέμιου Βόλου](#)



Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος
www.archxristodoulos.gr

νέα
προσθήκη

Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Του Αρχιεπισκόπου

[Κοσμάς ο Αιτωλός](#)

Νέα Κατηγορία: **Αντιαιρετικά**



Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Δείτε το βίντεο

Κήρυγμα Σεβ. Δημητριάδος στον Παν.Εσπερινό Αγ. Αποστόλου του Νέου - Αγ. Λαυρέντιος Πηλίου

Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο [youtube](#) το κήρυγμα που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του Αγίου Νεομάρτυρος Αποστόλου του Νέου, που τελέστηκε υπαιθρίως, στον ομώνυμο Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου.



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - [imd.gr](#) e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr