

## Κυριακή 26 Δεκεμβρίου

Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ γέννησιν

(Μτθ. β' 13 – 23)

Μία ήμέρα σήμερα ἀμέσως μετά ἀπό τό μεγαλύτερο μυστήριο ὅλων τῶν ἐποχῶν. Μία ήμέρα μετά τήν κάθιδο τοῦ Θεοῦ στόν ἀποτυχημένο κόσμο. Μία ήμέρα μετά ἀπό τόν τοκετό πού ἄλλαξε τήν κτίση, πού ἔσωσε τόν ἄνθρωπο, πού ἔφερε στήν κτιστή πραγματικότητα τή φανέρωση τοῦ Κτίστου καί Δημιουργοῦ.

Ἡ ήμέρα σήμερα εἶναι γεμάτη ἀπό ἀντιφάσεις. Ἡ Παρθένος γίνεται μητέρα καί παραμένει Παρθένος. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί παραμένει Θεός. Τό ἀπροστάτευτο Νήπιο προστατεύεται ἀπό αὐτούς πού ἦλθε νά προστατεύσει. Ὁ Νηπιά-

σας Λυτρωτής διώκεται ἀπό αὐτούς πού πρόκειται νά ἐκδιώξει. Ό Ιησοῦς ἔξορίζεται σέ μία χώρα πού δέν θέλησε ποτέ νά Τόν γνωρίσει. Καταφεύγει σ' ἔναν τόπο ἀπό τόν ὅποιο κάποτε διέσωσε τούς ἀνθρώπους Του μέ τρόπο δύσκολο καί δραματικό. Φιλοξενεῖται ἀπό ἔνα λαό πού κάποτε κυνήγησε τό λαό Του. Μέσα στή νύκτα δραπετεύει ὁ Ἡλιος τῆς δικαιοσύνης, γιά νά φωτίσει μέ τήν πονεμένη προσφυγιά Του τά σκοτάδια τῆς ἀγνωσίας. Τό ἀνθρώπινο μίσος ἐπιβάλλει τό θάνατο, ἀλλά ἡ ζωή θριαμβεύει. Τά ἀδίκως σφαγιασμένα νήπια, πού πολύχλαυστα καί ἀπαρηγόρητα ξεριζώνονται ἀπό τούτη τή ζωή, πρώιμα καί ξεκούραστα γεννιοῦνται στήν ἀληθινή ζωή, προσφέροντας ώς ἀντίτιμο τό αἷμα τους, μέ τό ὅποιο προστάτεψαν τό Αἷμα τοῦ Λυτρωτῆ. Αύτό τό Αἷμα μέλλει πάνω ἀπό τό Σταυρό νά χυθεῖ γιά ὅλο τόν κόσμο ἀλλά καί γιά τή δική τους δικαίωση καί δόξα.

“Ολες αύτες τίς ἀντιφάσεις περισσότερο ἀπ’ ὅλους τίς βιώνει ἡ Πανάχραντη Μαρία. Αὕτη, πού στίς ἀπαρχές τῆς νεότητάς της δείχνει γεροντική φρόνηση καὶ σοφία. Αὕτη, πού παραμένει ταπεινή καὶ ἄσημη γιά τόν κόσμο, ἀλλά ἀναδεικνύεται ἡ κορυφή τοῦ σύμπαντος, δ σκοπός τῆς δημιουργίας, ἡ δικαίωση τῶν ἀνθρώπων, ἡ Μητέρα καὶ γεννήτορας τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στήν ἀνθρώπινη κακία, πού γεννάει τήν ἀνασφάλεια, κρατάει στήν παρθενική ἀγκαλιά της τήν ἀσφάλεια τῶν πάντων. Μέσα στά πανάχραντα πέπλα της τυλίγει Αὕτον πού τύλιξε τά πάντα μέ τή σοφία καὶ τήν ἀγάπη Του. Μέσα στό ἀπορημένο καὶ ἀγωνιῶδες βλέμμα της κρύβει τή μορφή Του Αὕτος, πού ως Παντοδύναμος θά διαλύσει τά κλειδιά τοῦ θανάτου καὶ θά ἀδειάσει τά μνημεῖα τῶν νεκρῶν.

Ἐμεῖς, μέσα στήν υλική πλησμονή καί στήν εύμάρεια τῶν ἡμερῶν, ἀδυνατοῦμε νά προσεγγίσουμε τό βάθος καί τό ὑψος τοῦ μυστηρίου πού πραγματοποιεῖται γιά τό χατίρι μας. Ἀδυνατοῦμε νά καταλάβουμε πώς ή χαρά αὐτῶν τῶν ἡμερῶν δέν προέρχεται οὔτε ἀπό αὐτά πού ἔχουμε οὔτε ἀπό ὅτι καταναλώνουμε, ἀλλά ἀπό τό γεγονός πώς ὁ Θεός βρῆκε τήν Παρθένο Μαρία ως διάδρομο γιά νά κατέβει στίς ψυχές μας καί στή ζωή μας.

Ἡ Κυρία Θεοτόκος, πού σήμερα ἔορτάζουμε τή σύναξή της, ἐπειδή εἶναι ή σιωπηλή πρωταγωνίστρια τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπήσεως, μᾶς δείχνει μέ τήν ἀφανή παρουσία της πώς τά προβλήματα τῆς ζωῆς δέν εἶναι συμφορές ἀλλά εύκαιρίες. Ἔρχονται γιά νά μᾶς ἀσκήσουν καί νά μᾶς δυναμώσουν. Ἔρχονται γιά νά μᾶς διδάξουν ὅτι ή λύση βρίσκεται στή διαχείριση καί ὅχι στήν παραίτηση.

‘Ο Σαρκωμένος Γιός του Θεοῦ γίνεται υἱός τῶν ἀνθρώπων καὶ συμπάσχει μέ τόν ἀνθρωπο. Μπροστά Του ὅλα τά προβλήματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου σμικρύνονται, διότι ὁ κόσμος εἶναι πολύ μικρός μπροστά στήν παρουσία Του.

”Αν κάνουμε τά Χριστούγεννα τρόπο ζωῆς, τότε αὐτή ἡ γιορτή δέν θά τελειώσει. ”Αν βάλουμε τήν Παναγία, τήν πρωταγωνίστρια τῆς γιορτῆς, πρότυπο στόν ἐαυτό μας, τότε θά διαχειριστοῦμε ὅλα τά θέματά μας μέ τή δική της ἀρετή καὶ τή δική της ἐλπίδα. ”Εκείνη, πού γέννησε τήν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, θά μᾶς βοηθάει καὶ ἐμεῖς νά κυοφοροῦμε τήν εὐλογία καὶ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού θά εἶναι τό ἀληθινό πλήρωμα τῆς ὑπαρξής μας καὶ τό ἀκαταμάχητο ἐφόδιο τῆς ζωῆς μας. Άμην.