

Κυριακή 12η Δεκεμβρίου 2021

Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ

(Λκ. ιδ΄ 16 – 24, Μτθ. κβ΄ 14)

*«πολλοί γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δέ
ἐκλεκτοί»* (Μτθ. κβ΄ 14).

Καθώς βρισκόμαστε στήν τελική πορεία
γιά τή μεγάλη ἐορτή τῶν Χριστουγέννων, ἡ
Ἐκκλησία μᾶς βάζει νά ἀκούσουμε τήν ὠραία
καί συμβολική παραβολή τοῦ μεγάλου δεί-
πνου. Εἶναι τό δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
στό ὁποῖο εἶναι πολλοί οἱ προσκεκλημένοι
ἀλλά ἐλάχιστοι οἱ ἐκλεκτοί πού τελικά θά τό
ἀπολαύσουν.

Ἡ πρόσκληση γιά τό βασιλικό δεῖπνο τοῦ
Παραδείσου δίνεται κατά τή στιγμή τῆς βᾶ-

πιστης. Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ ἔχει σκοπὸν νὰ φυλάξει αὐτὴ τὴν πρόσκληση καθαρὴ, νὰ μὴν τὴν ξεχάσει, νὰ μὴν τὴν περιφρονήσει καὶ τὴν πετάξει καί, κυρίως, νὰ προετοιμάσει τὸν ἑαυτό του κατάλληλα ὥστε, ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ δείπνου, νὰ εἶναι ἓνας ἀπὸ τοὺς ἄξιους καὶ ἐκλεκτοὺς συνδαιτυμόνες τοῦ οἰκοδεσπότη, ποὺ εἶναι ὁ Θεός.

Σύμφωνα μὲ τὴν παραβολή, ἐνῶ πολλοὶ λαμβάνουν αὐτὴ τὴν πρόσκληση, ἐλάχιστοι τὴ φυλάσσουν καθαρὴ καὶ προετοιμάζονται κατάλληλα γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν σ' αὐτὴ καὶ νὰ τὴν τιμήσουν. Οἱ περισσότεροι, μέσα ἀπὸ ἀνόητες καὶ προσβλητικὲς γιὰ τὸ Θεὸ δικαιολογίες, βάζουν ἄλλες προτεραιότητες στὴ ζωὴ τους. Ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα τοῦ δείπνου, τότε συλλαμβάνονται ἀπροετοίμαστοι καὶ καθίστανται ἀνάξιοι νὰ παρακαθίσουν σ' αὐτό. Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ὅμως, εἶναι μάταιη καὶ

φεύτικη, ἄν δέν καταφέρει νά προετοιμαστῆ ἔγκαιρα καί κατάλληλα γιά τή συμμετοχή του σ' αὐτό τό γλέντι τῆς αἰωνιότητος.

Ὁ σήμερα τιμώμενος μέγας ἱεράρχης ἅγιος Σπυρίδωνας μᾶς διδάσκει μερικούς πρακτικούς τρόπους μέ τούς ὁποίους θά γίνουμε ἐκλεκτοί συνδαιτυμόνες τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ζωή του μᾶς δείχνει πῶς νά ἀποφύγουμε τή νοοτροπία τῶν πολλῶν καί νά υἱοθετήσουμε τή νοοτροπία τῶν ἐκλεκτῶν.

Ὁ πρῶτος καλός τρόπος τῆς προετοιμασίας γιά τό μέγαλο δεῖπνο τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ ἀπλότητα τῆς καρδιάς. Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας μέ τήν ἀπλότητά του κατέκτησε τίς πνευματικές κορυφές. Ἐάν ἀποβάλουμε ἀπό μέσα μας τά ψέματα τοῦ κόσμου, τίς ἐπιθυμίες τῆς γῆς, τά φτηνά καί πρόσκαιρα συμφέροντα, τίς ἀντιπάθειες καί τίς πικρίες, τούς ἐγωισμούς καί τή φαντασμένη γνώμη γιά τόν ἑαυτό μας,

τότε ἡ καρδιά μας θά μείνει ἀπλή καί καθαρή. Καλοντυμένη μέ τήν ἀρετή θά μπορεῖ νά δεχθεῖ τά πνευματικά ἐδέσματα αὐτοῦ τοῦ πλούσιου δεῖπνου.

Ὁ δεύτερος τρόπος προετοιμασίας γιά τό δεῖπνο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὀρθή πίστη. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων κράτησε τήν ὀρθόδοξη πίστη μέ πείσμα καί ἀγωνίστηκε δυναμικά γι' αὐτή. Ἡ ὀρθή πίστη δέν εἶναι ἡ σωστή ἄποψη γιά τό ποιός εἶναι ὁ Θεός. Εἶναι ἡ σωστή γνώση τοῦ Θεοῦ καί, μέ βάση αὐτή τή σωστή γνωριμία, ἡ ζωντανή καί ζεστή σχέση μέ τό Θεό. Ὁ Χριστός δέν εἶναι μία ἰδέα. Εἶναι ἕνα πρόσωπο. Μόνον ὅταν γνωριστοῦμε μέ τό πρόσωπο αὐτό καί τό ἀγαπήσουμε βαθιά, μπορούμε νά προετοιμαστοῦμε σοβαρά καί κατάλληλα γιά νά παρακαθίσουμε μαζί Του στό δεῖπνο τῆς Βασιλείας Του.

Στήν ἐποχή μας βιώνουμε τόν παραλογισμό τῶν ἐπίγειων προκλήσεων καί προσκλήσεων. Ζητοῦν νά ἀποσπάσουν τήν προσοχή μας πράγματα πού δέν ἀξίζουν τήν αἰωνιότητα, διότι θά μείνουν ἐδῶ κάτω στή γῆ. Ἐμεῖς, ὅμως, πού κουβαλᾶμε μέ τό βάπτισμά μας τήν πρόσκληση τοῦ οὐρανοῦ, ἅς κρατήσουμε τίς καρδιές μας καθαρές μέ τή μετάνοια καί τήν ἀπλότητα, ἅς κρατήσουμε τή σχέση μέ τό Χριστό ἀληθινή, μέ τήν προσευχή καί τή λατρεία Του, γιά νά εἴμαστε οἱ ἐκλεκτοί καί ὄχι ἀπλῶς οἱ «κλητοί». Σάν τόν σήμερα τιμώμενο ἅγιο Σπυρίδωνα νά εἴμαστε κατάλληλα στολισμένοι, ἔτσι ὥστε λελαμπρυσμένοι καί καθαροί νά ἀπολαύσουμε τήν αἰωνίζουσα τροφή τῆς θεϊκῆς δόξας καί νά μεθύσουμε ἀπό τό νέκταρ τῆς θεϊκῆς παρουσίας γιά πάντοτε. Ἀμήν.