

Κυριακή 14η Νοεμβρίου 2021

Κυριακή Η' Λουκᾶ

(Ακ. ι' 25 – 37)

«Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἤλθε κατ' αὐτόν, καὶ ἴδων αὐτόν ἐσπλαχνίσθη» (Ακ. ι' 33).

Πολλές καὶ παράλληλες πορεῖες παρουσιάζει σήμερα ὁ Κύριος μέ τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Μία πορεία εἶναι αὐτή τοῦ ταλαίπωρου ἀνθρώπου πού πέφτει θύμα τῶν ληστῶν. Μία ἄλλη πορεία εἶναι αὐτή τῶν ληστῶν, πού καταπληγώνουν τόν ἀνθρώπο. Ἐλλη πορεία εἶναι αὐτή τοῦ Ἱερέα, πού βλέπει τόν πληγωμένο καὶ προσπερνάει. Ἐλλη πορεία εἶναι ἔκείνη τοῦ Λευΐτη, πού βλέποντας τή δύσκολη θέση τοῦ τραυματισμένου ὀδοιπόρου

προσπερνάει κι αύτός ἀδιάφορα. Μία πορεία, τέλος, εἶναι κι αύτή τοῦ Σαμαρείτη, πού συναντάει τό θύμα τῶν ληστῶν καί «ἰδών αὐτόν ἐσπλαχνίσθη».

Αύτές τίς πορεῖες θά τίς χωρίζαμε σέ τρεις γενικές διμάδες. Ἡ πρώτη διμάδα εἶναι οι πορεῖες τῆς πτώσης. Ἡ δεύτερη διμάδα εἶναι οι πορεῖες τῆς ἀδιαφορίας. Ἡ τρίτη διμάδα εἶναι οι πορεῖες τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθινῆς ζωῆς.

Ο ἄνθρωπος ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ τοῦ Παραδείσου κάνει μέσα στό χρόνο μία πορεία στήν Ἱεριχώ αύτοῦ τοῦ κόσμου. Εἶναι μία διαδρομή δραματική, γεμάτη περιπέτειες, παγίδες καί πτώσεις. Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς ἀληθινῆς πατρίδας τόν ὁδηγεῖ στό δρόμο τῆς ἐξορίας. Σ' αύτή τή διαδρομή τῆς ἀποξένωσης ἀπό τό Θεό τόν περιμένουν οἱ διάφοροι ληστές τοῦ μυαλοῦ καί τῆς καρδιᾶς, γιά νά τοῦ κλέψουν τή σκέψη,

τήν ἐλευθερία, τά συναισθήματα καί τή δύναμη τῆς ἐπιστροφῆς στόν Πατέρα. Εἶναι αὐτοί πού τοῦ ἐπιφέρουν τό μεγάλο καί θανατηφόρο τραῦμα τῆς ἀμαρτίας. Αὕτη τήν τραγική κατάσταση τῆς πτωτικῆς πορείας τή βιώνει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, πού κείτεται καταπληγωμένο κουφάρι στό πεζοδρόμιο τῆς ζωῆς καί τό μόνο πού ἔχει νά περιμένει εἶναι ὁ ἀπέραντος πόνος καί ἡ ὁδύνη ώς ἀποτέλεσμα τῶν ἀμέτρητων λαθῶν του.

Ἡ δεύτερη πορεία εἶναι ἡ πορεία τοῦ κυνισμοῦ καί τῆς ἀδιαφορίας. Εἶναι μία πορεία πού τήν ἀκολουθοῦν πάρα πολλοί, ἀκόμη καί ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, τῆς πίστεως καί τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ μοναχική πορεία τοῦ ἐγωισμοῦ καί τοῦ βιολέματος. Εἶναι ὁ δρόμος τοῦ μικροσυμφέροντος καί τοῦ ἐφησυχασμοῦ. Εἶναι ἡ διαδρομή κατά τήν ὅποια τό μόνο πού μετράει εἶναι ἡ προσωπική καλοπέραση. Σ'

αύτή τήν πορεία δέ χωράει προσφορά καί θυσία. Σημασία ἔχει τό ἐπάγγελμα, ἡ θέση, ἡ δόξα, οἱ ἀπολαβές, τά δικαιώματα. Ό δδοιπόρος τῆς ἀδιαφορίας ἀντιμετωπίζει κυνικά τόν πόνο τοῦ ξένου. Τό πρόβλημα τοῦ διπλανοῦ δέν τόν ἀγγίζει, διότι δέ θέλει νά χάσει τή βόλεψή του. Ἀφήνει τόν πληγωμένο στίς πληγές του, διότι ἡ δική του αὐτάρκεια τόν ἔχει κάνει στενόκαρδο. Στή στενή του καρδιά δέ χωράει ἄλλο πρόσωπο, δέ χωροῦν οἱ πληγές τοῦ διπλανοῦ του. Αὐτή ἡ πορεία μπορεῖ νά φαντάζει ἀσφαλής, ἄλλα εἶναι γεμάτη ἀπό ἀληθινή μοναξιά, ἀπό μικροπρέπεια, ἀπό ἀφιλοτιμία καί σκληρότητα. Εἶναι μία διαδρομή τελειωτικῆς ἀποξένωσης ἀπό τό Θεό καί ἀπό τό συνάνθρωπο.

Τέλος, ὑπάρχει καί ἡ τρίτη πορεία. Εἶναι αύτή τῆς ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς καί τῆς φιλανθρωπίας. Εἶναι ἡ διαδρομή πού κάνει δ

καλός Σαμαρείτης τῆς κάθε ἐποχῆς. Εἶναι ἡ
όδός τῆς φιλοτιμίας, ἡ ὅποια ἔχει σάν προορι-
σμό τόν ἐναγκαλισμό τοῦ πονεμένου, τή φρο-
ντίδα τοῦ πληγωμένου, τή μετάνοια τοῦ λαθε-
μένου, τήν παρηγοριά τοῦ ἀπελπισμένου. Εῖ-
ναι μία πορεία πού ἀπό τή λάσπη καί τά
αἷματα τῆς πτώσης ὁδηγεῖ στό λαμπερό
πανδοχεῖο τῆς Ἐκκλησίας, στή γλυκιά θαλπω-
ρή τῆς πνευματικῆς θεραπείας, στήν ποθητή
ἀγκαλιά τοῦ Σωτήρα.

Μακάρι ἀπό τίς τρεῖς αὐτές πορείες νά
ἐπιλέξουμε τήν τρίτη. Νά γίνουμε οἱ καλοί
Σαμαρεῖτες τῆς ἐποχῆς μας, διότι ὁ κόσμος
βρίσκεται σέ τέτοια οἰκτρή κατάπτωση καί
κατάσταση, πού ἡ μόνη του ἐλπίδα εἶναι οἱ
ἐλάχιστοι ἀναπομείναντες ἄνθρωποι τῆς
ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς. Ἡς γινόμαστε ἡ
ἐλπίδα τοῦ κόσμου, ἡ ἀπαντοχή τῶν πονεμέ-
νων, οἱ συνοδοιπόροι τῶν πληγωμένων, γιά νά

βιώσουμε καί τήν ἐλπίδα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς
κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ μας σέ ὅποιον
ἀναζητάει τή σωτηρία. Ἀμήν.