

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Σεπτέμβριος.

Κυριακή 5η Σεπτεμβρίου 2021

Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου

(Μτθ. ιη' 23 – 35)

«ώμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἡθέλησε συνάραι λό-
γον μετά τῶν δούλων αὐτοῦ» (Μτθ. ιη' 23)

Μέ μία πολύ δυνατή παραβολή ὁ Κύριος σήμερα ἔξηγεῖ στούς ἀκροατές Του τί εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Εἶναι ἡ παραβολή τοῦ κακοῦ δούλου, ὁ ὅποιος δέχεται τό ἔλεος καὶ τή συγχώρεση τοῦ ἀφεντικοῦ του, ἀλλά ὁ ἴδιος ἀρνεῖται νά ἐλεήσει καὶ νά συγχωρήσει τό συνάδελφό του. Ὅταν λοιπόν δείχνει αὐτή τήν ἀδικαιολόγητη σκληρότητα στό διπλανό του, τότε εἰσπράττει τήν ἴδια σκληρότητα ἀπό τό ἀφεντικό του.

Μέ τήν παραβολή αὐτή ὁ Χριστός μᾶς ἔξηγεῖ πώς ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι ἔνα ξεκαθάρισμα ἀγάπης. Εἶναι μία κοινωνία ἀγάπης μέ τό Θεό καὶ μέ τό συνάνθρωπο. Ἡ ἀγάπη μᾶς βάζει μέσα στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σβήνει τά δικά μας λάθη καὶ ἡ δική μας ἀγάπη σβήνει τά λάθη τῶν ἄλλων. Ὅποιος δέν ἐπιθυμεῖ νά σβήσει τά λάθη τῶν διπλανῶν του, δέν μπορεῖ νά ἐλπίζει πώς θά σβηστοῦν τά δικά του σφάλμα-

τα, διότι εἶναι ζήτημα ἀπλῆς λογικῆς. Δέ γίνεται νά συμμετέχει κάποιος σέ μία κοινωνία ἀγάπης, ἐάν μέσα του δέν ἀγαπάει. Δέν μπορεῖ νά δώσει καί νά πάρει ἀγάπη ἀπό τό Θεό, δταν δέ θέλει νά δώσει καί νά πάρει ἀγάπη ἀπό τό συνάνθρωπο.

Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι ἔνα ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν ἀνάμεσα στό Δημιουργό καί στά λογικά Του πλάσματα. Ὁ Θεός ζητάει τό μέγεθος καί τήν ποιότητα τῆς ἀγάπης μας γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἀνάλογα μέ τό μέγεθος αὐτῆς τῆς ἀγάπης θά δώσει κι Ἐκεῖνος τή δική Του ἀγάπη σέ μᾶς. Αὐτός δ τρόπος τῆς ἀγάπης Του συνιστᾶ καί τή δικαιοσύνη Του. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη μέ τήν ὁποία φανερώνεται στόν ἀνθρωπο. Αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά ὅσους ἀγαποῦν εἶναι ἀπόλαυση, γιά ὅσους ὅμως δέν ἀγαποῦν εἶναι βασανιστήριο καί κόλαση. Ἡ τιμωρία πού προκύπτει ἀπό αὐτό τό ξεκαθά-

ρισμα λογαριασμῶν δέν εἶναι μιά τιμωρία πού ἐπιβάλλεται ἀπό τό Θεό. Εἶναι ἔνα λογικό ἀποτέλεσμα, πού προέρχεται ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ ἀνθρώπου νά ἀγαπήσει τό συνάνθρωπό του. Ὁποιος δέν ἔχει μέσα του ἀγάπη, δέν ἀντέχει μπροστά στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Δέν μπορεῖ νά ἔλπιζει στή θεϊκή ἀγάπη, ὅχι ἐπειδή δέν θέλει ὁ Θεός νά τόν ἀγαπήσει, ἀλλά ἐπειδή ὁ ἴδιος δέν ἀντέχει νά εἰσπράττει ἀγάπη, ἀφοῦ δέν ἔμαθε νά ζεῖ μέσα στήν ἀγάπη καί νά δίνει ἀγάπη.

Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι ἡ Βασιλεία τῆς Ἀγάπης. Εἶναι ἡ αἰώνια σχέση ἀγάπης ἀνάμεσα στό πλάσμα καί στόν Πλάστη. Γιά νά δεχτεῖ ὁ ἀνθρωπος τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ προετοιμάζεται σ' ὀλόκληρη τή ζωή του, δείχνοντας ἀγάπη στούς συνανθρώπους του. Γιά νά συγχωρεθεῖ, πρῶτα συγχωρεῖ. Γιά νά ἀγκαλιαστεῖ ἀπό τό Θεό, πρῶτα ἀγκαλιάζει τό διπλανό του συναμαρτωλό ἀδελφό. Γιά νά

θεραπευτεῖ, πρῶτα ἀναπαύει τόν ἀσθενή πού εἶναι κοντά του. Γιά νά ἀθωωθεῖ, πρῶτα ἀμνηστεύει τούς ἄλλους. Ὄταν δείξει ἐπιείκεια, θά λάβει ἐπιείκεια. Ὄταν ἀνοίξει τήν καρδιά του στούς ἄλλους, τότε ή καρδιά του εἶναι εὐρύχωρη νά φιλοξενήσει τή θεϊκή παρουσία.

Σήμερα ὁ Κύριος μᾶς λέγει δτι: «Ἄμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἥθέλησε συνᾶραι λόγον μετά τῶν δούλων αὐτοῦ». Ἐν θέλουμε νά εἴμαστε πολίτες αὐτῆς τῆς πραγματικότητας, προλαβαίνουμε νά ἔτοιμαστοῦμε δείχνοντας τήν ἀληθινή μας ἀγάπη πρός τούς ἄλλους. Ἀς ξεχάσουμε τά λάθη καί τίς προσβολές, ἃς λησμονήσουμε τήν κακία καί τίς ζημιές πού μᾶς προκάλεσαν, ἃς ξεπεράσουμε τήν ἐκδίκηση, ἃς περιφρονήσουμε τήν πικρία. Νά προσευχηθοῦμε, νά συγχωρήσουμε, νά εὑεργετήσουμε, νά χαμογελάσουμε, νά μιλήσουμε, νά ἀγκαλιάσουμε, νά

συμπαρασταθοῦμε, νά δώσουμε και τότε θά λάβουμε. Θά λάβουμε τήν πολυπόθητη σωτηρία, σύμφωνα μέ τό ἀπέραντο ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ἄμήν.