

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

Εἰσοδικόν

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 471 - 16/03/2021 ΤΗ ΙΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σαβίνου του Αιγυπτίου.

Ειδήσεις

- [Ομιλία Σεβ. Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Α΄ Κατανυκτικό Εσπερινό της Συγγνώμης \(video\)](#)
- [Το Αναστασιματάριο ηχογραφημένο με την φωνή του αιμνήστου Πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη](#)
- [Αρχονταρίκι – “Σαρακοστή, πορεία συνάντησης με τον Αναστημένο Χριστό!” \(video\)](#)
- [“Η Μαρτυρία της Εκκλησίας στην δημόσια σφαίρα υπό την σκιά της πανδημίας» \(video\)](#)
- [Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’- ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!](#)
- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αν απαντήσουμε με την βία, δεν είμαστε μαθητές του Χριστού» \(video\)](#)
- [Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’- Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ! \(video\)](#)

- [Ο «εκπαιρασμός του Θεού» και η «επιδημία του κορωνοϊού της αμφισβήτησης και απείθειας» στην Εκκλησία – Αρχμ. Αθανασίου Κολλά](#)
- [Κυριακή της Τυρινής – Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός \(ενεργά links διαδικτυακών μεταδόσεων\)](#)

Ο λόγος του Επισκόπου

«η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η πορεία μας προς τον μεγάλο θησαυρό του Παραδείσου, που δεν μοιάζει με τους εφήμερους και γήινους θησαυρούς, εκείνους που έχουν ημερομηνία λήξης, που επιδιώκουμε συνήθως. Είναι ο θησαυρός που θα μας συνοδεύει στην αιωνιότητα, που ο άνθρωπος απέκτησε συγχωρώντας, νηστεύοντας, αγαθοποιώντας, κοινωνώντας με την αγάπη των ανθρώπων και του Θεού. Η Εκκλησία μας, τούτη την περίοδο, μας καλεί να κοινωνήσουμε τον Αναστημένο Χριστό, αφού, όμως, προηγουμένως περάσουμε από το σκάνδαλο της Σταύρωσης. Εδώ χρειάζεται, όμως, προσοχή, καθότι και οι Μαθητές έζησαν και συμπορεύτηκαν με τον Χριστό, είδαν και άκουσαν την Αλήθεια, δόξασαν τον Θεό, εντούτοις, όταν έφθασε η ώρα του Πάθους, εκείνος εκ των Μαθητών που είχε επενδύσει σε έναν επίγειο Χριστό προχώρησε στην προδοσία και απελπισμένος έφθασε στην άρνηση της ίδιας της ζωής. Αλλά και οι άλλοι Μαθητές δεν άντεξαν και σκορπίστηκαν, φοβήθηκαν, όμως, δεν απελπίστηκαν και έμειναν ενωμένοι, με την ελπίδα ζωντανή και σώθηκαν και βίωσαν την χαρά της Αναστάσεως. Η πορεία, λοιπόν, που καλούμαστε να βαδίσουμε, ιδιαίτερα, μάλιστα, τούτο τον καιρό, δεν είναι εύκολη. Προχωρούμε σταυρούμενοι, βιώνοντας το μαρτύριο της πανδημίας. Εντέλει, όμως, ο καθένας και όλοι μαζί θα κριθούμε από το αποτέλεσμα. Η στάση μας κατ' αυτή την μαρτυρική πορεία θα κρίνει κατά πόσον είμαστε μαθητές Χριστού ή όχι. Εάν επενδύουμε μόνο στην επίγεια δύναμη της Εκκλησίας, που μπορεί να επιβάλει το θέλημά Της, τότε, μάλλον, δεν είμαστε αυθεντικοί μαθητές του Χριστού. Ο πειρασμός είναι μεγάλος, να θελήσουμε να επιβάλουμε την δική μας θέληση. Εντούτοις, καλούμαστε να κρατήσουμε την ενότητα της κοινωνίας νηστεύοντας και συγχωρώντας, γιατί ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο, εάν θέλουμε να Τον συναντήσουμε, έναν δρόμο μαρτυρικό, με πολύ πόνο, με στερήσεις, με υπομονή, που πρέπει να διανύσουμε με χαρά, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει την εσωτερική χαρά, που θα μας οδηγήσει στον θησαυρό της ζωής μας...».

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

- [Το κήρυγμα των Α' Χαιρετισμών](#)
- [Το κήρυγμα της Κυριακής της Ορθοδοξίας 21/03/2021](#)
- [Έρανος Αγάπης](#)
- [«Υπέρ της του κόσμου ζωής»: Η κοινωνική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας – Διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γνωρίστε την
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη!

imdlibrary.gr



Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Florovsky, Georges (1893-1979) Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις



Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
καὶ Ἄλμυρου

www.imd.gr

Γνωρίστε μέσα
ἀπ' τὴν ιστοσελίδα μας
τοὺς Ἱερούς μας Ναούς



Γνωρίστε τον **I.N. Αγίων Θεοδώρων Βόλου**



Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος
www.archchristodoulos.gr

νέα
προσθήκη

Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Του Αρχιεπισκόπου

Ο ρόλος της εκκλησίας το 1821

Νέα Κατηγορία: Αντιαρειτικά

Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»**



Αντιαρειτικά

Δείτε το βίντεο

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αν απαντήσουμε με την βία, δεν είμαστε μαθητές του Χριστού» (video)

Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο [youtube](#) το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Βόλου, την Κυριακή της Τυρινής, 14 Μαρτίου 2021.



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr