

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

Εἰσοδικόν

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 470 - 09/03/2021 ΤΗ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Μνήμη των αγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των εν τη λίμνη Σεβαστείας μαρτυρησάντων.

Ειδήσεις

- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Πώς θα γιορτάσουμε φέτος το Πάσχα;» \(video\)](#)
- [Νέα μέτρα λειτουργίας των Ιερών Ναών 4-16/3/2021](#)
- [Σημαντική στήριξη στο Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων](#)

Ο λόγος του Επισκόπου

«ο Κύριος διδάσκει ότι, αν θέλουμε να Τον συναντήσουμε και να ενωθούμε μαζί Του, αν θέλουμε να γευθούμε των αγαθών του Παραδείσου, πρέπει, από τούτη την ζωή, να Τον αναζητήσουμε και να Τον βρούμε στα πρόσωπα των ανθρώπων που ποικιλοτρόπως δυστυχούν και ασθενούν στην εποχή μας. Στο ερώτημα, λοιπόν, πώς θα γιορτάσουμε φέτος το Πάσχα, πώς θα εξασφαλίσουμε μια κοινωνία ανάστασης και ζωής με τον Χριστό, η απάντηση είναι να συναντήσουμε τους ελάχιστους αδελφούς Του. Η συνάντηση αυτή έχει πόνο και κόπο, θέλει ταπείνωση και θυσία, απάρνηση του εαυτού μας, να θυσιάσουμε το ατομικό μας δικαίωμα υπέρ του άλλου. Γι' αυτό, όλη αυτή την περίοδο πασχίζουμε, παρά τον πόνο της ψυχής μας, λόγω της στέρησης ακόμα και αυτής της Θείας Λατρείας, να σταθούμε στον ελάχιστο αδελφό, για να μην ασθενήσει και να μείνει όρθιος, να σταθούμε σε εκείνους που έζησαν την δοκιμασία της ασθενείας, οι οποίοι παρακαλούν κανείς να μη γευτεί αυτή την τραγική εμπειρία. Καλούμαστε να σταθούμε ενωμένοι, γιατί ο κίνδυνος να διχαστούμε, ακόμα και μέσα στις εκκλησιαστικές κοινότητες, είναι υπαρκτός. Ο Χριστός είναι ο αδελφός που ασθενεί, είναι ο γιατρός που θυσιάζεται, για να σώσει ανθρώπινες ζωές, είναι ο νοσηλευτής, που κενώνεται για την αγάπη των αδελφών. Αυτό μας καλεί ο Χριστός να πράξουμε, αν θέλουμε να γιορτάσουμε αληθινό Πάσχα, έχοντας βάσιμη την ελπίδα ότι θα έχουμε τις Εκκλησίες μας ανοικτές, ότι θ' ανταλλάξουμε τον ασπασμό της αγάπης με τους οικείους μας και θα νιώσουμε τί σημαίνει Ανάσταση ψυχής και σώματος».

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

- [Το κήρυγμα της Κυριακής της Τυρινής 14/03/2021](#)
- [Έρανος Αγάπης](#)
- [Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60΄- ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 21΄ \(video\)](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γνωρίστε την
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη!

imdlibrary.gr



Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

[Στάθης Θ.Γρηγόριος, Η Δεκαπεντασύλλαβος Υμνογραφία εν τη Βυζαντινή Μελοποιία](#)



Τερά Μητρόπολις Δημητριάδος
καί Άλμυρού

www.imd.gr

Γνωρίστε μέσα
απ'την ιστοσελίδα μας
τους Ιερούς μας Ναούς



Γνωρίστε τον [Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Ν.Ιωνίας Βόλου](#)



Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Του Αρχιεπισκόπου

Παράδοση του λαού και Εκκλησία

Νέα Κατηγορία: **Αντιαιρετικά**



Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Δείτε το βίντεο

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Πώς θα γιορτάσουμε φέτος το Πάσχα;» (video)

Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου, την Κυριακή της Απόκριω, 7 Μαρτίου 2021.



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr, news@imd.gr