

# Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

## Εἰσοδικόν

### Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 453 - 10/11/2020 ΤΗ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ολυμπά, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Εράστου, Κουάρτου, και του Αγίου Μάρτυρος Ορέστου.

## Ειδήσεις

- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Λεχόμεστε την παιδαγωγία του Θεού με ταπείνωση και μετάνοια» – Η Σύναξη των Αγγελικών Δυνάμεων γιορτάστηκε στην Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου](#)
- [«ΝΑ ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ» – Άρθρο Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος στα ΝΕΑ 04/11/2020](#)
- [” Άντε, πάλι τα ίδια... “- Του Πρωτ. Θεοδώρου Μπατάκα](#)
- [Μετάδοση Ακολουθιών Αγίου Νικολάου](#)
- [Λειτουργία Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως](#)
- [Αναστολή λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής ΙΜΔ](#)

## Ο λόγος του Επισκόπου

«ότι σ' αυτή την δύσκολη περίοδο της παιδαγωγίας, που διανύουμε, καλούμεθα να αναμετρηθούμε με την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον Θεό, για να μην απελπιστούμε. Είναι πολύ μεγάλος αυτός ο κίνδυνος για τους ανθρώπους σήμερα. Αυτό, όμως, που έχει την μεγαλύτερη σημασία δεν είναι το φάσμα της αρρώστιας, αλλά να είναι το όνομά μας γραμμένο στους ουρανούς. Αυτή η εγγραφή έγινε την ημέρα της Βαπτίσεώς μας και συνεχίζεται κάθε φορά που μετέχουμε στα Ιερά Μυστήρια και η προσευχή μας γίνεται έκφραση ακλόνητης πίστης και εμπιστοσύνης στον Θεό. Τούτες τις μέρες του πόνου και της αγωνίας, που ο λαός μας θα στερηθεί την Θεία Λατρεία, δεν πρέπει κανείς να απελπιστεί. Όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη της ενότητας, έναν αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής, δεχόμαστε την παιδαγωγία του Θεού με ταπείνωση και μετάνοια. Ο Θεός θα μετρήσει την πίστη μας σ' Εκείνον, την ελπίδα μας στη δική Του παρουσία στην ζωή μας και αυτό που θα μείνει, τελικά, θα είναι να καταφέρουμε να έχουμε αγαθή απολογία, ότι αναδεχθήκαμε την παιδαγωγία, ταπεινωθήκαμε, νιώσαμε την αδυναμία μας και στρεφόμαστε σε Εκείνον με αυτοκριτική διάθεση: συγχώρεσε τις αμαρτίες, τα ελλείμματα, τις αστοχίες, ακόμα κι αν δε σταθήκαμε όπως έπρεπε τούτην την περίοδο. Συ γνωρίζεις την αγαθή πρόθεσή μας. Σε εμάς ανήκει η μετάνοια και ζητούμε την συγχώρηση από εσένα που ανέβηκες στον Σταυρό, για να φέρεις τις αμαρτίες μας, όντας αναμάρτητος. Υποσχόμαστε ότι, όταν μας λυτρώσεις απ' αυτή την δοκιμασία, θα είμαστε πιο συνετοί, πιο ταπεινοί και μετανοημένοι».

+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

### Δείτε επίσης...

- [Το κήρυγμα της Κυριακής 15/11/2020](#)
- [Σχολή Βυζαντινής Μουσικής](#)
- [Σχολή Αγιογραφίας](#)
- [Μικρός Παράδεισος](#)
- [Βρεφονηπιακός Σταθμός ΙΜΔ](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  
Γνωρίστε την  
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη! **imdlibrary.gr**



**Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!**

**Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:**



Γνωρίστε τον [Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας](#)



Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Του Αρχιεπισκόπου

[Λαός και εκκλησία](#)

### Νέα Κατηγορία: **Αντιαιρετικά**

Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας



[ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ](#), Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δείτε το βίντεο

[Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος στην εκπομπή \*\*livenews 16/09/2020\*\*](#)

Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο [youtube](#) τα λεχθέντα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στις 16/09/2020 σχετικά με το θέμα της Θείας Κοινωνίας στην εκπομπή livenews του mega.



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - [imd.gr](http://imd.gr) e-mail: [press@imd.gr](mailto:press@imd.gr) , [news@imd.gr](mailto:news@imd.gr)