

Κυριακή 20η Σεπτεμβρίου 2020

Κυριακή μετά τήν Ὑψωσιν

(Μρ. 8, 34 – 9, 1)

«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν»

(Μρ. 8, 34).

Μία Κυριακή ἀμέσως μετά τή μεγάλη ἔορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ παρατίθεται μπροστά μας μία εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὅποια καθορίζει τούς ὅρους μέ τούς ὅποίους οἰκοδομεῖται ἡ σχέση μεταξύ ἀνθρώπου καί Θεοῦ. Αὔτούς τούς ὅρους τούς θέτει δ ἵδιος δ Χριστός καί ὀφείλει κάθε πιστός, πού θέλει νά Τόν ἀγαπάει, νά τούς μελετάει κάθε ἡμέρα στή ζωή του. Αὔτοί οἱ ὅροι εἶναι τρεῖς καί τούς παρουσιάζει δ Χριστός στή φράση Του: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν». Ἡ ἐλευθερία, ἡ ταπείνωση καί ὁ ἀγώνας διέπουν τή σχέση μεταξύ ἀνθρώπου καί Θεοῦ. Χωρίς ἐλευθερία, χωρίς ταπείνωση

καί χωρίς πνευματικό ἀγώνα δέν ὑπάρχει καμία σχέση. Δέν μπορεῖ νά οἰκοδομηθεῖ ἀληθινή γνωριμία. Δέν μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ ἡ ἀγάπη πρός τό Χριστό καί δέ γίνεται νά εἰσπράξει ὁ πιστός τή γαλήνη καί τή χαρά πού προέρχονται ἀπό τήν ἔνωσή του μέ τόν Κύριο. Ἡ ἐλευθερία, ἡ ταπείνωση καί ὁ πνευματικός ἀγώνας εἶναι τά θεμέλια τοῦ πνευματικοῦ οἰκοδομήματος πού θά ἀνεβάσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή λάσπη αὐτῆς τῆς γῆς στήν ἀγκαλιά τοῦ ἀληθινοῦ του πατέρα.

Ἡ ἐλευθερία εἶναι τό γνώρισμα πού χαρακτηρίζει τή σχέση Θεοῦ καί ἀνθρώπου πάντοτε. Αὕτη τήν ἐλευθερία τήν ὑποδηλώνει ὁ Χριστός μέ τίς λέξεις: «ὅστις θέλει». Ὁ Θεός προσφέρεται σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀλλά δέν Τόν θέλουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ τή σωτηρία τῶν πάντων, ἀλλά οἱ περισσότεροι ἀδιαφοροῦν γιά τήν ὕπαρξή Του. Οἰκοδομοῦν τή ζωή τους χωρίς τή θεϊκή παρουσία. Πορεύονται μέσα σέ μία αὐτάρκεια

πού τούς παρέχουν τά κατορθώματά τους, οι γνωριμίες, τά πάθη, οι γνώσεις, τά ύπαρχοντα, ή τεχνολογία καί τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς. Δέν σκέφτονται τό Θεό, δέν Τόν χρειάζονται. Μερικές φορές φοβοῦνται ότι θά τούς ἀναστατώσει. Θεωροῦν παρωχημένη τήν ίδέα τῆς ὑπαρξής Του. Πολλοί πιστεύουν πώς ὁ Θεός εἶναι ἔνα ταξικό ἐφεύρημα, γιά νά καταπιέζουν καί νά ἐκμεταλλεύονται οἱ ισχυροί τούς ἀδύνατους. Ο Θεός ἐνοχλεῖ τήν ἀνθρώπινη λογική, ἐξαφανίζει τήν αὐτάρκεια, φωτίζει τά σκοτάδια τῆς ψυχῆς καί ἀναδεικνύει τά σφάλματα, γι' αὐτό εἶναι ἀνεπιθύμητος καί περιττός. Γιά νά ἀκολουθήσει κάποιος τό Χριστό πρέπει νά ἀπορρίψει τό πνεῦμα τοῦ κόσμου. Χρειάζεται νά χρησιμοποιήσει τήν ἐλευθερία του κατά τρόπο μαχητικό καί ἀμετάκλητο. Τό «ὅστις θέλει» σημαίνει πώς ὁ Θεός δέν εἶναι γιά ὅλους. Εἶναι μόνο γιά ἐκείνους πού Τόν ἐπιθυμοῦν περισσότερο ἀπό καθετί στόν κό-

σμο. Εἶναι γιά ἐκείνους πού Τόν θέλουν ἐλεύθερα. Εἶναι γιά ὅσους Τοῦ χαρίζουν τήν ἐλευθερία τους, γιά νά ἐλευθερωθοῦν ἀπ' ὅλες τίς ἀναγκαιότητες πού τούς δεσμεύουν. Τό «ὅστις θέλει» εἶναι μία ἀπόφαση ἐλευθερίας, πού ὅποιος τήν κρατήσει μέ ἐντιμότητα θά δικαιώσει τήν ὑπαρξή του.

Τό δεύτερο χαρακτηριστικό στή σχέση μέ τό Θεό εἶναι ἡ ταπείνωση. Ἡ ταπείνωση δηλώνεται ἀπό τό Χριστό μέ τίς λέξεις: «όπίσω μου». Αὐτός πού θέλει ἐλεύθερα νά γνωριστεῖ μέ τό Χριστό καί νά ἔχει σχέση μαζί του δέν πλησιάζει μέ ἔπαρση καί ἐγωισμό. Ὑπάρχει τήν αἴσθηση πώς εἶναι τυφλός καί χρειάζεται ὁδηγό, μικρός καί χρειάζεται ἔνα χέρι νά τόν πιάνει, ἀπειρος καί χρειάζεται κάποια χνάρια, γιά νά ξέρει ποῦ θά πατήσει. Ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ δέν καταθέτει ἀπόψεις, δέν ἔχει ἴδεις καί γνῶμες. Ὅποιη, ἴδεα καί γνώμη γιά ἐκείνον εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ἀλάνθαστη καί διαχρο-

νική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ταπείνωση παρέχει τήν ἀσφάλεια πώς βαδίζει στό σωστό μονοπάτι τῆς θεογνωσίας καί ὅχι στίς ἀμέτρητες λεωφόρους τῆς ἔπαρσης καί τῆς «ἐξυπνάδας». Ἡ ταπείνωση κάνει τόν ἄνθρωπο φίλο τοῦ Θεοῦ καί ἀνοίγει τήν καρδιά, γιά νά χωρέσει μέσα της ἡ Ἅγια Τριάδα.

Τό τελευταῖο ἀπαραίτητο στοιχεῖο στή σχέση μέ τό Θεό εἶναι ὁ ἀγώνας. Τό ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ πιστοῦ ὑποδηλώνεται ἀπό τό Χριστό μέ τή λέξη: «ἀκολουθεῖν». Μέ τό ἀπαρέμφατο αὐτό ὁ καθένας καταλαβαίνει πώς ἡ σχέση μέ τόν Κύριο εἶναι μία πορεία, ἔνας δρόμος, στόν ὅποιο προπορεύεται ὁ Θεός καί ἀκολουθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Αὐτός ὁ δρόμος ἔχει κούραση, ἐμπόδια καί δυσκολίες. Ἡ ὁδός πού πηγαίνει στή ζωή εἶναι στενή καί τεθλιμμένη, μᾶς εἴπε κάπου ἀλλοῦ ὁ Ἰησοῦς. Ο ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ θά πολεμηθεῖ ἀνηλεῶς ἀπό ὁρατές καί ἀόρατες δυνάμεις. Θά προδοθεῖ ἀπό ἐχθρούς καί φίλους, ισως καί

ἀπό τόν ἴδιο του τόν ἔαυτό. Θά πονέσει, θά κλάψει, θά ιδρώσει, θά ματώσει, θά μείνει μόνος, θά ἀναρωτηθεῖ γιά τό σωστό καί τό λάθος, γιά τό φυσικό, τό ἀφύσικο καί τό ὑπερφυσικό. Ὁ ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ εἶναι στρατιώτης, εἶναι ἀθλητής, εἶναι ὁ τρελός τῆς κάθε ἐποχῆς, εἶναι ἡ ζωντανή ἐξαίρεση στόν κανόνα τῆς φτήνιας, τῆς πτώσης καί τῆς ποταπότητας. Ὁ πιστός ἀκόλουθεῖ τό Χριστό ἐλεύθερα καί ταπεινά ἀλλά δύσκολα καί κοπιαστικά. Τό «ἀκόλουθεῖν» δέν εἶναι ἐκδρομή καί περίπατος. Εἶναι μάχη καί ἄθλημα ἐνάντια στόν κοσμοκράτορα τῆς ἐποχῆς μας καί στά ὅργανά του, ἐνάντια στά πάθη καί στίς πτώσεις, ἐνάντια στό ψέμα καί στό σκοτάδι, ἐνάντια στό ἀσφαλές πρόσκαιρο, ἐνάντια στίς παροχές τῶν αἰσθήσεων, στίς αὐταπάτες τῆς κατανάλωσης καί στίς πικρίες τῶν δικαιωμάτων. Ὁ ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἔνας δυναμικός περιπατητής πού φωτίζει, καθώς φωτίζεται,

καί καθοδηγεῖ, καθώς καθοδηγεῖται ἀπό τά
ἴχνη τοῦ ἀγαπημένου τῆς καρδιᾶς του.

Ἡ ἔκφραση τοῦ Ἰησοῦ «ὅστις θέλει ὁπίσω
μου ἀκολουθεῖν» ἔρχεται νά ἐπισφραγίσει τήν
έօρτή τῆς Υψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί
νά μᾶς διδάξει πώς, ἐάν ἐπιθυμοῦμε νά
ἔχουμε σχέση μ' Ἐκεῖνον, θά τό πετύχουμε
μέσα ἀπό τήν ἐλευθερία, τήν ταπείνωση καί
τόν ἀγώνα μας. Τότε αὐτή ἡ σχέση θά μείνει
σταθερή καί θά καρποφορήσει τό γλυκό καρπό
τῆς σωτηρίας, τόν ὅποιο μακάρι őλοι μας νά
γευθοῦμε. Ἄμην.