

Κυριακή 12 Ιουλίου.

(Ε΄ Ματθαίου).

(Μτθ. 8, 28 – 9, 1).

«...διεπέρασε» (Μτθ. 9, 1).

Ἔρχεται ὁ Κύριος στή χώρα, στήν περιοχή δηλαδή τῶν Γεργεσηνῶν, γιά νά ἐλευθερώσει καί νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή δύναμη τοῦ διαβόλου. Ἔρχεται νά συναντήσῃ τό ἀγαπημένο Του πλάσμα καί νά τοῦ δείξῃ πώς ἡ ἀληθινή ζωή τῆς ἀρετῆς ἀξίζει περισσότερο ἀπό μία ζωή κατά τήν ὁποία ἐκτρέφουμε τά γουρουνία τῶν ἐπιθυμιῶν καί τῶν πτώσεων. Πλαστήκαμε γιά νά εἴμαστε οἱ πρίγκιπες τῆς κτίσεως καί ὄχι οἱ βοσκοί τῶν ἄλογων καί ἐμπαθῶν ἐνστίκτων. Δέν μᾶς ἔπλασε ὁ Κύριος γιά νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τοῦ Ἐωσφόρου. Μᾶς ἔφτιαξε γιά νά μείνουμε στό ὕψος τῆς ἀγάπης Του καί ὄχι

νά κατρακυλήσουμε στό βάραθρο καί στήν κοπριά τῆς κακίας.

Ὅταν ὁ Θεός εἶδε ὅτι δέν κρατήσαμε τήν ἀξιοπρέπειά μας καί δέν μπορέσαμε νά σεβαστοῦμε τίς προδιαγραφές τῆς δημιουργίας μας, δέν ἀπογοητεύθηκε, δέ θύμωσε, δέν ἀπομακρύνθηκε. Ἔκανε ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Κατέβηκε ἀνάμεσά μας. Μᾶς ἔψαξε, γιά νά μᾶς ἀναζητήσει στήν περιοχή πού ἀσκοῦμε τήν ἁμαρτία. Ἔρχεται ἀκριβῶς ἐκεῖ πού δέν Τόν περιμένουμε, γιά νά μᾶς δώσει μία δεύτερη εὐκαιρία. Ἔρχεται νά γκρεμίσει τά γουρούνια τῆς ἀνυπακοῆς μας στό ἀπέραντο πέλαγος τοῦ θεϊκοῦ ἐλέους καί τῆς ἀγάπης Του. Ἐάν Τόν δεχτοῦμε, θά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τίς ἐνέργειες τοῦ σατανᾶ, ὅπως ἔκανε μέ τούς δύο δαιμονισμένους τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς.

Ἔχουμε, βεβαίως, καί τό περιθώριο νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῶν Γεργεσηνῶν. Μποροῦμε εὐγενικά νά ζητή-

σουμε από τό Χριστό νά πάψει νά μᾶς ἐνοχλεῖ μέ τήν παρουσία Του, νά πάψει νά μᾶς θίγει μέ τό κήρυγμα τοῦ σωστοῦ, νά μᾶς ἀφήσει ἡσυχους νά βόσκουμε τά γουρούνια τῶν ἐπιθυμιῶν καί τῶν συμφερόντων μας. Ἐνας Χριστός πού δέν στηρίζει τό θέλημά μας, πού δέν ὑπηρετεῖ τίς ἀδυναμίες μας, εἶναι ἐπικίνδυνος καί ἀνεπιθύμητος. Ὁ Χριστός εἶναι χρήσιμος μόνον ὅταν συμφωνεῖ μαζί μας. Ὅταν θέλει νά μᾶς μεταμορφώσῃ καί νά ἀλλάξῃ τίς συνήθειές μας, τότε καλύτερα νά μείνῃ μακριά. Εἶναι ἀρκετά ὅσα μάθαμε γιά Ἐκεῖνον. Δέν χρειάζεται νά γνωριστοῦμε καί προσωπικά μαζί Του. Αὐτό ἔκαναν οἱ Γεργεσηνοί. Τόν παρακάλεσαν νά διαβεῖ τά σύνορά τους καί νά τοὺς ἀφήσει ἡσυχους στή συνηθισμένη τους ζωή.

Ὁ Χριστός δέν ἔρχεται σέ ἀμηχανία. Δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα γιά τόν Κύριο. Θά κρατήσῃ καί σ' ἐμᾶς τήν ἴδια στάση πού κράτησε στοὺς Γεργεσηνοὺς. Τί ἔκανε, ὅταν Τόν

παρεκάλεσαν νά ἐγκαταλείψει τήν περιοχή
 τους; «Διεπέρασε», δηλαδή πέρασε ανάμεσά
 τους καί ἔφυγε. Αὐτό τό «διεπέρασε» καλό
 εἶναι νά μᾶς ἀναστατώσει καί νά μᾶς προ-
 βληματίσει. Ὁ Κύριος δέν θά ἐπιμείνει περισ-
 σότερο ἀπ' ὅσο Τοῦ ἐπιτρέπει ἢ ἐλευθερία
 μας. Ἐάν ἐμεῖς Τόν ἀπορρίπτουμε, δέ θα μᾶς
 τιμωρήσει οὔτε θά μᾶς ἐκδικηθεῖ. Δέ θά
 ἐπιβάλλει τήν παρουσία Του, ὅπως δέν τήν
 ἐπέβαλε στους Γεργεσηνοῦς. Τό μόνο πού θά
 κάνει θά εἶναι νά διαπεράσει τήν ὑπαρξή μας
 καί νά φύγει μακριά μας, ὅπως ἐμεῖς Τοῦ τό
 ζητήσαμε. Ὁ Κύριος μᾶς ἀγαπάει ἀληθινά καί
 γι' αὐτό μᾶς σέβεται. Ὁ Κύριος εἶναι
 ἀξιοπρεπής καί ἔχει συμπεριφορά ἀρχοντική.
 Δέν ἐπιβάλλεται δικτατορικά καί μέ τρόπους
 ὀλοκληρωτισμοῦ. Παρουσιάζει τήν ἀγάπη καί
 τή δύναμή Του καί ὅποιος θέλει Τόν δέχεται.
 Ὅποιος ἐνοχλεῖται ἀπό τήν ἀγάπη καί τή δύ-
 ναμη τοῦ Χριστοῦ ἀπομακρύνεται καί
 ἀπομονώνεται ἀπό τό Σωτήρα. Ὁ Κύριος δι-
 απερνάει ἀπό τή ζωή πολλῶν ἀνθρώπων ὄχι

ἐπειδή δέν τούς ἀγαπάει, ἀλλά ἐπειδή ἐκεῖνοι δέν Τόν θέλουν κοντά τους.

Ἄνάμεσα στό Χριστό καί στά γουρούνια οἱ Γεργεσηνοί διάλεξαν τά γουρούνα, διότι αὐτά ἐξυπηρετοῦσαν τίς χαμερπεῖς ὀρέξεις τους. Ὁ Κύριος σεβάστηκε τήν ἀπόφασή τους. «Διεπέρασε» τήν περιοχή τους καί τούς ἄφησε στήν ἐπιλογή τους. Τό λάθος τῶν Γεργεσηνῶν τό ἐπαναλαμβάνουμε πολλές φορές ὅλοι μας. Ὅταν κάνουμε τή λάθος ἐπιλογή, μην ἐπιμείνουμε σ' αὐτή. Μέ ἀληθινή μετάνοια νά ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριο νά μή μᾶς διαπεράσει. Νά μή μᾶς ἐγκαταλείψει στό λάθος μας, ἀλλά νά παραμείνει στήν ὑπαρξή μας καί στή ζωή μας ὡς ἰατρός καί θεραπευτής, σάν Σωτήρας καί Λυτρωτής. Εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τό βουρκο τῶν χοίρων καί νά μᾶς χαρίσει τή χαρά καί τή δόξα τοῦ προσώπου Του. Ἀμήν.