

Κυριακή 21 Ιουνίου.

(Β' Ματθαίου).

(Μτθ. 4, 18 – 23).

«...ἠκολούθησαν αὐτῷ» (Μτθ. 4, 22).

Μ' ἓναν περίπατο ξεκινάει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Εἶναι ἓνας περίπατος ζωῆς καί σωτηρίας γιά τό ἀνθρώπινο γένος. Ἕνας περίπατος πού γίνεται στό ἀκρογιάλι τῆς θάλασσας τῆς Γαλιλαίας ἀπό τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά προσκαλέσει τόν ἄνθρωπο σέ μία συνοδοιπορία εὐαγγελισμοῦ καί λύτρωσης. Ὁ ἴδιος αὐτός Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶχε κάνει πάλι ἓναν περίπατο στίς ἀπαρχές τῆς ἀνθρωπότητας, γιά νά προσκαλέσει τόν Ἀδάμ σέ μία συνοδοιπορία συμφιλίωσης καί καταλλαγῆς.

Ἐκείνη ἡ πρώτη πρόσκληση πρὸς τὸν πρωτόπλαστο ἔπεσε στό κενό. Ὁ ἀνθρώπινος ἐγωισμός ἀπέριψε τό θεϊκό προσκλητήριο. Ἐπέλεξε τήν ἀπομόνωση καί τήν πτώση. Προτίμησε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος νά διαβεῖ τό μονοπάτι τῆς ζωῆς του χωρίς τό Θεό, μόνος του, μέ τίς δυνάμεις καί τίς δικές του ικανότητες. Αὐτή τήν ἀπομόνωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό τήν κληροδότησε ὁ Ἀδάμ καί στούς ἀπογόνους του ὡς νοοτροπία καί ὡς ἀσθένεια. Ἡ ἀνθρωπότητα στήν ἱστορική της πορεία, ἀποξενωμένη ἀπό τό Θεό, γνώρισε τήν ἀποτυχία, γεύθηκε τό πικρό ποτήρι τῆς δυστυχίας καί βυθίστηκε στό σκοτάδι τοῦ ψέματος, τῆς ἄγνοιας καί τοῦ θανάτου. Σ' αὐτή τήν οἰκτρή πορεία τοῦ ἀνθρώπου ξανάρχεται ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ νά τόν ξανασυναντήσῃ καί νά τόν ξαναπροσκαλέσῃ σέ μία καινούρια διαδρομή πρὸς τή δόξα καί τήν ἀγάπη τῆς Ἁγίας Τριάδας.

Αὐτή τή φορά τό προσκλητήριο δέν σκο-
ντάφτει ἐπάνω στόν ἀνθρώπινο ἐγωισμό.
Στόν καινούριο περίπατο τοῦ Θεοῦ ὑπάρχουν
ψυχές ἔτοιμες νά Τόν δεχτοῦν καί νά Τόν
ἀκολουθήσουν. Μετά ἀπό τή θλιβερή συντριβή
της ἡ ἀνθρωπότητα δείχνει τά πρῶτα σημά-
δια τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας. Φαίνεται πώς
τώρα πλέον ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι πού
περιμένουν τήν ἄφιξη τοῦ Κυρίου, πού χαίρο-
νται νά συνοδοιπορήσουν μαζί Του. Ὁ Χρι-
στός στόν καινούριο Του περίπατο ἀπευθύνει
καί πάλι προσκλήσεις, οἱ ὁποῖες δέν πέφτουν
στό κενό αὐτή τή φορά. Γίνονται δεκτές
εὐχάριστα καί γρήγορα. Ὁ Ματθαῖος περι-
γράφει αὐτή τήν ἀνταπόκριση μέ δύο μόνο
λέξεις: «ἤκολούθησαν αὐτῷ».

Οἱ τέσσερις πρῶτοι μαθητές πού
ἄκουσαν τή θεανδρική φωνή νά τούς καλεῖ
κοντά Του ἀμέσως ἄφησαν τά πάντα καί
«ἤκολούθησαν αὐτῷ». Ἀκύρωσαν τόν
ἐγωισμό καί τήν ἀμετανοησία τοῦ Ἀδάμ καί

ἔδειξαν φιλοτιμία καί ταπείνωση, προκειμένου νά ἐργαστοῦν γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων. Ἀκολούθησαν τό Χριστό καί ἔγιναν ἀπόστολοί Του, διαχειριστές τῶν μυστηρίων Του, θεματοφύλακες τῆς διδασκαλίας του, ὁδοδείκτες τῶν πλανεμένων, θεραπευτές τῶν ἀμαρτωλῶν καί χαρούμενοι παρηγορητές τῶν θλιμμένων. Χάρισαν τόν ἑαυτό τους στήν κλήση τοῦ Ἰησοῦ καί ἀξιώθηκαν νά γίνουν ἐργαλεῖα τῆς δικῆς Του σοφίας καί τοῦ μυστικοῦ σχεδίου Του γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Τόν ἀκολούθησαν μέ προθυμία κόντρα σέ κάθε λογική, σέ κάθε φυσικό συναίσθημα καί σέ κάθε ὑλικό συμφέρον καί δέχθηκαν τό πλήρωμα τῶν θεϊκῶν δωρεῶν.

Ὁ Κύριος συνεχίζει τόν περίπατό Του καί στ' ἀκρογιάλια τοῦ κόσμου μας. Περιπατεῖ ἀνάμεσά μας καί μᾶς ἀπευθύνει τό προσκλητήριό του νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Καλούμαστε νά ζυγίσουμε τήν ἀγάπη πού διαθέτουμε γιά τό πρόσωπό Του καί νά πά-

ρουμε τίς σωστές αποφάσεις. Ἡ πρώτη ἐπιλογή μας εἶναι ν' ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῶν πρωτοπλάστων. Νά κρυφτοῦμε ἀπό τό Θεό. Νά Τόν λησμονήσουμε. Νά Τόν βγάλουμε ἔξω ἀπό τήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Νά Τόν συμπαθοῦμε, ἀλλά μόνον ἀπό μακριά, ἀπό ἀπόσταση ἀσφαλείας. Νά μήν Τοῦ ἐπιτρέψουμε νά μᾶς μεταμορφώσει, νά μᾶς ἀλλάξει, νά μᾶς ἀναστατώσει. Ἡ δεύτερη ἐπιλογή μας εἶναι ν' ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῶν τεσσάρων πρώτων μαθητῶν Του τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Νά ἀφήσουμε ὅ,τι ἀγαπᾶμε καί ὅ,τι μᾶς συμφέρει καί νά Τόν ἀκολουθήσουμε κόντρα σέ κάθε κοσμική λογική. Νά γίνουμε οἱ ἐργάτες τῆς ἀγάπης Του. Νά γίνουμε τά ἔμψυχα ὄργανα τῆς δύνάμεως Του γιά τή σωτηρία τῶν ἄλλων.

Ἐάν ἀκολουθήσουμε τήν πρώτη ἐπιλογή, εἶναι σίγουρο πώς, σάν τούς πρωτοπλάστους, θά καταλήξουμε στήν τραγική ἀποτυχία. Αὐ-

τή τήν ἐπιλογή ἐξάλλου βιώνει σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα στό σύνολό της. Ἐάν ἀκολουθήσουμε τή δεύτερη ἐπιλογή, ὁ Κύριος δέν ὑπόσχεται οὔτε κάποια ἐξασφάλιση οὔτε καμία καλοπέραση. Ὑπόσχεται μόνον κούραση, σταυρική πορεία, χλευασμούς, ἀπόρριψη, ἀπομόνωση καί πειρασμούς. Ἡ συνακολούθηση τοῦ Χριστοῦ, ὅμως, ἡ συμπόρευση μαζί Του ἔχει μία μυστική χαρά. Εἶναι ἡ χαρά τῆς παρουσίας Του μέσα μας. Εἶναι ἡ χαρά πῶς μέσα στίς ἀμέτρητες περιπέτειες τῆς ζωῆς δέν εἴμαστε μόνοι. Εἴμαστε μαζί μ' Ἐκεῖνον πού ξέρει νά μᾶς παρηγορεῖ καί νά μᾶς στηρίζει.

Ἄς γίνουμε, λοιπόν, οἱ δικοί Του σύγχρονοι συνοδοιπόροι. Ἄς Τόν κλείσουμε στήν ὑπαρξή μας καί ἄς Τοῦ ἐπιτρέψουμε νά φωτίζει τίς διαδρομές μας, οἱ ὁποῖες, μέ τή δική Του δύναμη, εἴθε νά μᾶς ὀδηγήσουν νά καταλήξουμε στό θρόνο τῆς μεγαλοσύνης Του. Ἀμήν.