

Κυριακή 24 Μαΐου 2020.

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ.

(Ιω. 9, 1 – 38).

*«...οὗτε οὗτος ἥμαρτεν οὗτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ.» (Ιω. 9, 3).*

Στή δύσμοιρη καί τραγική πραγματικότητά μας βιώνουμε δύο ἀντιφατικές ἐμπειρίες, πού καλούμαστε νά τίς χωρέσουμε μέσα μας καί νά οίκοδομηθοῦμε ἀπ’ αὐτές. Ἀπό τή μία πλευρά βιώνουμε τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ θριάμβου ἐναντίον τοῦ θανάτου καί τῆς ἀμαρτίας. Ἀπό τήν ἄλλη πονᾶμε γιά τά ἀμέτρητα παθήματα, τούς πειρασμούς, τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες πού ταλανίζουν τήν ἀνθρωπότητα. Αύτός ὁ πόνος μᾶς κάνει νά λησμονοῦμε τήν παντοδυναμία τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ καί νά

προσπαθοῦμε νά ἔξηγήσουμε ὅλα τά παράδοξα τῆς ζωῆς κατά τίς δυνάμεις καί τίς σκέψεις μας. Αύτό ἔκαναν καί οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου σήμερα, ὅταν συνάντησαν στό δρόμο τους τόν τυφλό. Ἐπειδή ἀδυνατοῦσαν νά ἔξηγήσουν τήν τύφλωση τοῦ ἀνθρώπου, ρώτησαν τό Μέγα Διδάσκαλο νά τούς ἔξηγήσει τήν κατάσταση.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ποτέ δέν ἀναρωτηθήκαμε γιά τά εὐχάριστα καί τά χαρούμενα τῆς ζωῆς. Ποτέ δέ ζητήσαμε τό λόγο ἀπό τό Θεό, ὅταν ὅλα στή ζωή μας τρέχουν σύμφωνα μέ τό θέλημά μας. Ὅταν πηγαίνουν καλά οἱ δουλειές μας, ὅταν σφύζουμε ἀπό ύγεία ἐμεῖς καί οἱ δικοί μας, ὅταν ἔχουμε εὔμάρεια καί κάθε ψλικό ἀγαθό, συνήθως ξεχνᾶμε νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τό Δωρεοδότη Θεό. Ὅταν ὅμως μᾶς κτυπήσει κάποια δοκιμασία, τότε σηκώνουμε τά χέρια μας πρός ίκεσία στόν οὐρανό καί ἔκλιπαροῦμε τό θεϊκό ἔλεος. Τότε προβληματιζόμαστε καί μερικές

φορές σκεπτόμαστε ότι ο Κύριος ἐπιτρέπει τίς δυσκολίες στή ζωή μας ἔξαιτίας τῶν πολλῶν μας ἀμαρτιῶν. Βλέπουμε δημοσίως πώς ο Χριστός ἔχει τή δική Του ἀπάντηση. Στήν ίδια σκέψη τῶν μαθητῶν Του ἀπαντάει: «...οὗτε οὗτος ἦμαρτεν οὗτε οἵ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ».

Ο Θεός δέν εἶναι φτηνός τοκογλύφος, νά δίνει δέκα καί νά ἀπαιτεῖ ἑκατό. Δέν εἶναι ἀτεγκτος δικαστής καί ἀπάνθρωπος τιμωρός, πού κτυπάει τόν ἀμαρτωλό, γιά νά ίκανοποιήσει τή θιγμένη θεϊκή Του ἀξιοπρέπεια. Δέν εἶναι μικροπρεπής καί ἀνώριμος, γιά νά μετράει τήν κάθε ἀνθρώπινη παρεκτροπή καί νά τήν ἀνταποδίδει κατά τά ίδια μέτρα καί σταθμά. Εἶναι ἀπέραντα φιλάνθρωπος καί σφιδρότατα ἐρωτευμένος μέ τό πλάσμα τῶν χειρῶν Του, τόν ἀνθρωπο. Εἶναι ο ἀγαπημένος Νυμφίος κάθε ἀνθρώπινης ὑπαρξης, πού τήν ἀναζητάει μετά μανίας γιά

νά ένωθεī μαζί της όλοκληρωτικά και παντοτινά.

Κάθε δοκιμασία και θλίψη που βρίσκει τόν ἄνθρωπο ἔρχεται κατά παραχώρηση τοῦ Θεοῦ και ὅχι κατά εὐδοκία. Ἔρχεται δηλαδή, ἐπειδή ὁ Θεός τό ἐπιτρέπει και τό ἀνέχεται και ὅχι ἐπειδή τό εὐλογεῖ και τό θέλει. Ὁ Κύριος ἐπιτρέπει τίς δοκιμασίες στόν ἄνθρωπο γιά ἔνα και μόνο λόγο: «ἴνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ». Ποιά εἶναι, ὅμως, αὐτά τά ἔργα τοῦ Θεοῦ που πρέπει νά φανερωθοῦν μέσα ἀπό τόν πόνο και τίς θλίψεις τῆς καθημερινότητας; Τά ἔργα αὐτά εἶναι ἡ δημιουργία, ὁ φωτισμός και ὁ ἀγιασμός τῶν πάντων.

Στήν περίπτωση τοῦ τυφλοῦ ὁ Χριστός ξεδιπλώνει αὐτά τά τρία ἔργα Του ἔνα, μέ προσοχή και διάκριση. Πρῶτα παρουσιάζει τή δημιουργική Του δύναμη και ἐνέργεια. Σκύβει ἀπό ἀπέραντη φιλανθρωπία μέχρι τό χῶμα τῆς γῆς, τό κάνει λάσπη μέ τήν

ἀπύθμενη ἀγάπη Του καί μέ τή λάσπη αὐτή πλάθει τά μάτια τοῦ τυφλοῦ, πού ἀπουσίαζαν ἀπό τή γέννησή του. Αὐτή τή δημιουργική Του ἐνέργεια δέ Κύριος τήν ἀπλώνει σ' δλόκληρο τό σύμπαν στό διάβα τῶν αἰώνων. Δημιουργεῖ ὀκατάπαυστα μέ τέχνη καί σοφία ἀμέτρητα πλάσματα πού ἔχουν τήν ἀφετηρία τους σ' Ἐκεῖνον. Ό Θεός δέν ἔπλασε τόν κόσμο μία φορά. Πλάθει τόν κόσμο συνεχῶς καί τόν διαμορφώνει σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τήν ἀγάπη Του. Αὐτός δημιουργεῖ τά παιδιά μας. Αὐτός πλάθει τά ζῶα, πού μᾶς διασκεδάζουν καί μᾶς τρέφουν. Αὐτός φτιάχνει τά καινούρια φυτά καί δλο τό περιβάλλον, πού μᾶς κυκλώνει καί μᾶς στηρίζει.

Στό πρόσωπο τοῦ τυφλοῦ δέ Χριστός παρουσιάζει καί τό δεύτερο ἔργο Του, πού εἶναι δέ φωτισμός. Μέ τό πλάσιμο τῶν ματιῶν δέν φωτίζει τόν πρώην τυφλό μόνον αἰσθητά. Μέ τήν παρουσία καί τή χάρη Του τόν φωτίζει καί ἐσωτερικά. Αὐτός δέ φωτισμός τοῦ Θεοῦ

εῖναι ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια πού συνέχει καὶ συγκρατεῖ δλόκληρη τή δημιουργία. Ὁ φωτισμός εῖναι τό βλέμμα τοῦ Κυρίου πού παρακολουθεῖ καὶ φροντίζει τά πάντα. Ὁ φωτισμός εῖναι ἡ μυστική ἄκτιστη ἐνέργεια πού εἰσέρχεται μέσα μας καὶ μᾶς ἀνοίγει τούς πνευματικούς ὀφθαλμούς, γιά νά βιώνουμε τά μυστήρια τῆς θεϊκῆς ὀγάπης. Εῖναι ἡ ἐσωτερική δύναμη πού μᾶς βοηθάει νά καταλαβαίνουμε αὐτά πού γίνονται γύρω μας καὶ μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν παρουσία τοῦ Κυρίου στή ζωή μας. Αύτός ὁ φωτισμός ὀδήγησε τόν τυφλό στήν όμολογία τοῦ Ἰησοῦ καὶ τά ἔκατομμύρια τῶν μαρτύρων στήν ὑπεράσπιση τῆς ἀμώμητης πίστης μας.

Μέ τήν εύκαιρία τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ ὁ Ἰησοῦς ξεδιπλώνει καὶ ἔνα ἀκόμη ἔργο Του, αὐτό τοῦ ἀγιασμοῦ τῶν πάντων. Μέ τή δύναμη, τή σοφία καὶ τή διάκριση πού Τόν διακατέχει, ὁ Χριστός δείχνει πώς ὁ ἀγιασμός δέν εῖναι κάτι πού ἔρχεται μέ τήν

τήρηση νομικῶν διατάξεων ἀλλά μέ τήν  
ἐφαρμογή καί τή βίωση τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης.  
Ἡ πραγματική ἀγάπη ὑπερβαίνει δλες τίς  
ἐντολές καί τούς νόμους ὅχι ἐπειδή τούς  
περιφρονεῖ, ἀλλά ἐπειδή δέν τούς χρειάζεται.  
Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ δικαίωση τοῦ νόμου καί γι'  
αὐτό εἶναι ἡ ὑπέρβασή του. Ο ἄνθρωπος πού  
ἀγαπάει δέ χρειάζεται νόμους καί κανόνες.  
Ἄπλα ἀγαπάει καί αὐτό προσδιορίζει τή ζωή  
καί τή συμπεριφορά του. Αὐτή ἡ ἀγάπη εἶναι  
ἡ βάση τοῦ ἀγιασμοῦ. Όποιος σκανδαλίζεται  
ἀπό τήν ἀγάπη ἀπομακρύνεται ἀπό τό Θεό  
καί χάνει τόν ἀγιασμό. Ο ἀγιασμός εἶναι τό  
ἔργο τῆς Ἁγίας Τριάδας πρός ἐκεῖνα τά πλά-  
σματά της πού ἀγαποῦν θυσιαστικά καί εἶναι  
πρόθυμα νά χαρίζουν, χωρίς κρατούμενα καί  
προσδοκίες.

Τά ἔργα τοῦ Θεοῦ φανερώνονται μέσα ἀπό  
τίς δικές μας δοκιμασίες καί τά ἄθελα παθή-  
ματά μας. Μέσα στόν πόνο καί τή θλίψη  
μποροῦμε νά διακρίνουμε τό δημιουργικό, τό

φωτιστικό καί τό ἀγιαστικό ἔργο τοῦ Θεοῦ.  
Ἄν ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί δεχθοῦμε  
αὐτά τά ἔργα, τότε ,σάν τόν τυφλό, θά  
χαροῦμε ἀπό τήν ἐπαφή μας μέ τόν Κύριο  
καί ἀπό τήν ἔνωσή μας μαζί Του. Τότε ἡ κοι-  
νωνία μας μέ τόν Ιησοῦ θά μᾶς ἀνοίξει τήν  
προοπτική τῆς αἰώνιας λύτρωσης, γιά τήν  
ὅποια ὅλοι προοριζόμαστε. Ἄμήν.