

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

Εἰσοδικόν

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 418 - 10/03/2020 Τη Γ' του αυτού μηνός,
μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου του εν Κορίνθω, και των συν αυτώ.

Ειδήσεις

- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ανάγκη η εθνική ομοψυχία για να ξεπεράσουμε την κρίση» – Συνέντευξη στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»](#)
- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αυτός που πιστεύει θα κοινωνήσει. Όχι σε απαγορευτικά μέτρα»](#)
- [Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να λειτουργούμε και να κοινωνούμε» – Λαμπρή η Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Βόλο](#)
- [Μητροπολίτης Ιγνάτιος για κορονοϊό: Εάν ένας πιστός δεν προσέλθει να κοινωνήσει, δεν θα τον καταδικάσουμε – Αναδημοσίευση από enikos.gr \(video\)](#)
- [Μητροπολίτης Ιγνάτιος: Από κανέναν δεν μπορούμε να στερήσουμε τη Θεία Κοινωνία – Αναδημοσίευση από OPEN.gr \(video\)](#)

Ο λόγος του Επισκόπου

«Ως Ποιμένας και Επίσκοπος, δεν έχω εξουσία. Αυτή την έχει η Πολιτεία. Όμως, δεν αδιαφορώ. Οφείλουμε να σκεπτόμαστε, να προλαμβάνουμε, να προφυλασσόμαστε. Καλώ όλους να μην παρεξηγήσουμε εκείνους τους αδελφούς, που θέλουν να λάβουν περισσότερα μέτρα προστασίας. Προσωπικά, δεν θα παρεξηγήσω κανέναν που δεν θα ασπαστεί το χέρι μου αυτή την περίοδο. Θα δεχτώ εκείνον που, στο πλαίσιο της προστασίας του, κρατά μία απόσταση από τις Ιερές Εικόνες τούτη την περίοδο. Αρκεί και η απλή υπόκλιση, το σχήμα, όπως ονομάζεται στην Εκκλησιαστική γλώσσα. Αν κάποιος έτσι θέλει να προσκυνήσει, ευλογημένος να είναι. Όποιος τον κατακρίνει, θα πάρει την αμαρτία. Επ' ουδενί πρέπει να υπάρξει διχασμός στις οικογένειες, επειδή κάποιο μέλος επιθυμεί να επιτελεί κανονικά τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Είναι προτιμότερο να υποχωρήσει και να υπακούσει στην οικογένεια, να παραμείνει στο σπίτι, παρά να γίνει αιτία διασπάσεως. Ένα πράγμα δεν θα δεχτούμε: να σταματήσουμε να λειτουργούμε και να κοινωνούμε. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι, ποτέ Κληρικός δεν ασθένησε, επειδή κατέλυσε την Θεία Κοινωνία, ούτε και πιστός, επειδή κοινώνησε. Εδώ κυριαρχεί η πίστη και το θαύμα. Όποιος δεν πιστεύει, είναι δικό του θέμα. Θα υπακούσουμε σε όποια εντολή δεχτούμε, εκτός από αυτήν. Την Θεία Λειτουργία δεν θα μας την στερήσει κανείς και όσοι πιστοί προσέλθετε. Περνάμε μια δοκιμασία, για να δούμε πόσο αδύναμοι είμαστε, τελικά, οι άνθρωποι και πώς πρέπει να δοξολογούμε τον Θεό, γι' αυτό το διαρκές και διαχρονικό θαύμα, να κοινωνούμε και να μην αρρωσταίνουμε. Αυτό είναι θαύμα ζωής. Ήρθε η στιγμή να δοκιμαστούμε και να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε τόσο ισχυροί όσο πιστεύαμε, ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου, όπως νομίζαμε, κι ας έχουμε τρανή επιστήμη. Έρχεται μία στιγμή, που ανατρέπονται τα πάντα. Και σκέπτεται κανείς πόση ανάγκη έχουμε από το έλεος του Θεού...».

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

- [Το Κήρυγμα Β' Χαιρετισμών](#)
- [Το Κήρυγμα της Κυριακής Β' Νηστειών \(Γρηγορίου Παλαμά\)](#)
- [Αρχονταρίκι «Ο αδελφός μου ο φυλακισμένος» – π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος \(video\)](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Γνωρίστε την
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη!

imdlibrary.gr



Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

[Αναστάσιος Γ. Γιαννουλάτος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας \(1929- \) Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού](#)



Ίερά Μητρόπολις Δημητριάδος
καί Άλμυρού

www.imd.gr

Γνωρίστε μέσα
απ' την ιστοσελίδα μας
τους Ιερούς μας Ναούς



Γνωρίστε τον [Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Ν.Ιωνίας Βόλου](#)



Αρχιεπίσκοπος
www.archxristodoulos.gr

Χριστόδουλος

νέα
προσθήκη

Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Για τον Αρχιεπίσκοπο

[Είναι και για τους μορφωμένους η πίστις;](#)

Νέα Κατηγορία: **Αντιαιρετικά**



Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΣΑΗΗΝΤΟΛΟΓΙΑ: Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΕΙΛΗ, του Αρχιμ.
Επιφανίου Οικονόμου, Ιεροκήρυκος Ιεράς Μητροπόλεως
Δημητριάδος

Δείτε το βίντεο

Μ. Τεσσαρακοστή 2017 - Γέροντας Βενέδικτος ο **Νεοσκητιώτης**

Παρακολουθήστε απο το [κανάλι μας στο youtube](#) την σειρά Κατανυκτικών ομιλιών, για την πνευματική ενίσχυση των πιστών, που διοργανώνει η ενορία της Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, συνεχίζοντας μία ευλογημένη παράδοση των τελευταίων ετών. Στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος, την Δευτέρα 20/3/2017, ομίλησε ο Γέροντας Βενέδικτος ο Νεοσκητιώτης με θέμα:
«Η αγάπη κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή».



Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr