

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

2019 – 2020

Μήνας Σεπτέμβριος

Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Λκ. 4, 16 - 22.

*«σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφή αὕτη ἐν τοῖς
ὡσὶν ὑμῶν» Λκ. 4, 21.*

Πρωτοχρονιά σήμερα για τό ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο! Ἡμέρα ἐπίσημη καί χαρούμενη για τήν Ἐκκλησία, διότι δίνεται ἡ εὐκαιρία νά ἐνατενίσουμε στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ καί νά δοῦμε ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου. Εἶναι ὁ ἀπόλυτος Κυβερνήτης καί Ἄρχοντας τοῦ σύμπαντος.

Γιά τό Χριστό ὁμιλεῖ ὀλόκληρη ἡ δημιουργία. Τό ἔργο Του τό διακηρύττουν ὅλα τά πλάσματα. Τό ἀπέραντο ἄπειρο ὁμιλεῖ για τό Χριστό. Τό ἀπειροελάχιστο κομμάτι τῆς ὕλης ὁμιλεῖ για τό Χρι-

στό. Τά χρώματα τοῦ οὐρανοῦ, ἡ δομική ἀρμονία τῶν ζώων καί τῶν φυτῶν ὁμιλοῦν γιά τό Χριστό. Οἱ ἀπαραβίαστοι καί ἀμετακίνητοι νόμοι τῆς φύσεως διαλαλοῦν τή δόξα Του. Ὅλα προέρχονται ἀπό Ἐκεῖνον καί ὅλα ἀναφέρονται σ' Ἐκεῖνον.

Πέρα, ὅμως, ἀπό τά πλάσματα καί τά κτίσματα γιά τόν Ἰησοῦ ὁμιλεῖ καί ὀλόκληρη ἡ ἱστορία. Κανένα γεγονός δέν ἔγινε χωρίς τή δική Του μέριμνα. Κανένα πρόσωπο δέν ἔδρασε σέ λάθος ἐποχή. Καμία ὑπόθεση μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων δέν ἐξελίχθηκε τυχαῖα. Ἐκεῖνος γνωρίζει κάθε διάσταση τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου, ἀφοῦ εἶναι ὁ Δημιουργός τους.

Ἀποκαλύπτεται ὁ Κύριος μέσ' ἀπό τή δημιουργία Του συνεχῶς. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ συλλαμβάνει αὐτή τή θεϊκή ἀποκάλυψη καί τήν ἀπολαμβάνει. Γιά ἐκείνους, ὅμως, πού χρειάζονται βοήθεια ὁ φιλόανθρωπος Ἰησοῦς ἄφησε τήν παρουσία Του νά ξεδιπλωθεῖ μπροστά στά μάτια τῶν προφητῶν, ἔτσι ὥστε ἐκεῖνοι ξεκάθαρα καί δυνατά νά κηρύξουν τή δύναμη καί τά δυσπρόσιτα σημάδια τῆς οἰκονομίας Του.

Ὁ Ἡσαΐας ὑπῆρξε ἓνας τέτοιος μεγαλοφωνότατος προφήτης, πού μίλησε γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία στή γῆ καί γιά τήν ἀκατάβλητη δόξα τοῦ Θεανθρώπου. Μίλησε τόσο καθαρά καί μέ τόσες λεπτομέρειες, πού ἦταν σά νά ζοῦσε μαζί μέ τό Χριστό. Τό κείμενο καί τά λόγια αὐτοῦ τοῦ κορυφαίου προφήτη ὁ Ἰησοῦς τά παρουσίασε στούς ἀκροατές Του, γιά νά τούς ἀναγγεῖλει ὅτι ὅλες αὐτές οἱ προφητεῖες ἐπαληθεύονται καί ἐκπληρώνονται ἀπό Ἐκεῖνον τόν Ἰδιο.

Μέ βοηθό τόν Ἡσαΐα ὁ Κύριος ἀπλά καί ταπεινά, καθαρά καί ἄμεσα ἀποκαλύπτεται. Ἡ ἀποκάλυψή Του ἀπευθύνεται στήν πίστη καί στή λογική τῶν ἀκροατῶν Του. Θέλει νά τούς βοηθήσει νά καταλάβουν ὅτι εἶναι σύγχρονοι τοῦ Σωτήρα. Νά χαροῦν τό γεγονός πώς ἡ λύτρωση δέν εἶναι πλέον ἀναμονή καί ἐλπίδα ἀλλά πραγματικότητα. Ἀποκαλύπτεται, γιά νά πάρουν οἱ ἄνθρωποι τίς σωστές ἀποφάσεις. Νά ἐγκαταλείψουν τά ἔργα τοῦ σκοτούς, τίς πράξεις τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἀπελπισία τοῦ θανάτου. Νά ἀγκαλιάσουν τό φῶς, τήν ἔνσαρκη ἀγάπη, τήν ἀληθινή ζωή. Νά δώσουν νόημα στήν ἀρετή τους, ἀληθινό περιεχόμενο στήν

προσευχή τους, παρηγοριά και έλπίδα στίς περιπέτειές τους.

Βεβαίως, αυτή τήν αποκάλυψη ό Κύριος δέν τήν έκανε μόνο για τούς ακροατές εκείνου του Σαββάτου στή Συναγωγή. Αποκαλύφθηκε για τό χατίρι όλόκληρης τής ανθρωπότητας. Αποκαλύπτεται για τόν καθένα χωριστά από μᾶς πού αναζητοῦμε τό Μεγάλο Αναμενόμενο και θέλουμε νά γίνουμε ταπεινοί συνακόλουθοι στήν πορεία Του.

Σήμερα, αυτή τήν τόσο επίσημη ήμέρα τής Έκκλησιαστικής Πρωτοχρονιάς, λαμβάνουμε τό μήνυμα πώς ό Σωτήρας, Δημιουργός και Κυβερνήτης του σύμπαντος, ό αληθινός και παντοδύναμος Θεός είναι παρών στή λατρευτική μας σύναξη, παρών στήν καθημερινότητά μας, παρών μέσα στήν ύπαρξή μας μέ τά μυστήριά Του.

Δέν έχουμε παρά νά Τόν αναζητοῦμε ακούραστα, νά Τόν υπακοῦμε αναντίρρητα, νά Τόν μιμούμαστε ελεύθερα και, περισσότερο απ' όλα, νά Τόν απολαμβάνουμε ακόρεστα από τώρα και για πάντοτε, σ' όλους τούς αιώνες τής αιωνιότητος. Αμήν.