ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 2018 – 2019

Μέρος Β΄, Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος 2019

Μήνας Ίανουάριος 2019.

Κυριακή 13 Ίανουαρίου 2019

Κυριακή μετά τά Φῶτα.

Ματθ. 4, 12 - 17.

<...ο λαός ο καθήμενος έν σκότει εἶδε φῶς μέγα...» (Ματθ. 4, 16).

Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή βλέπουμε τόν Κύριο νά ἐξέρχεται στήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων, γιά νά δώσει τό στίγμα τῆς παρουσίας Του καί τό μεγάλο μήνυμα τῆς μετάνοιας καί τῆς λύτρωσης. Αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας, τό ἀληθινό φῶς καί ἡ αὐθεντική πηγή κάθε εἴδους φωτός, ἔρχεται νά

χαρίσει τίς λαμπερές καί ἐλπιδοφόρες ἀκτίνες τῆς διδασκαλίας Του στούς ἀνθρώπους πού χρεοκόπησαν μέσα στά σκοτάδια τῆς ἄγνοιας καί τοῦ θανάτου.

 \mathbf{O} εὐαγγελιστής Ματθαῖος πολύ εὔστοχα σημειώνει ὅτι «ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα». Πράγματι ὁ λαός κάθεται μέσα στό σχοτάδι τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὄχι μόνον ἐκείνη τήν ἐποχή. Παρότι τό ίλαρό καί ἐκτυφλωτικό φῶς τῆς Θεότητας τρύπησε τά σύμπαντα καί ἔλουσε τή φτωχή μας γῆ, ἡ ἀνθρωπότητα δέν δραπέτευσε ἀπό τά σκοτάδια τῆς θεϊκῆς ἄρνησης, δέν ἔσπασε τά δεσμά τῆς ἀμφισβήτησης, δέν προσπάθησε ἀπό πάνω ἀποβάλει της τήν πίσσα τῆς άνηθικότητας. Οἱ ἄνθρωποι, τόσο στήν ἐποχή τοῦ ŏσο Χριστοῦ καί εἰκοσιένα αἰῶνες έξαχολουθοῦν νά ἀναπαύονται στή σχοτεινή σπηλιά τοῦ ἐγωισμοῦ τους καί νά ἀρκοῦνται στίς σκιές τῆς έλπίδας καί τῆς προσδοκίας γιά κάτι καλύτερο καί όχι στήν ίδια τήν ένσαρκη καλοσύνη, πού εἶναι δ Ίησοῦς.

Έτσι καί σήμερα είναι τεράστια ή ἀνάγκη νά φωτιστεῖ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀπό τό θεϊκό φῶς τοῦ Λυτρωτοῦ. Αὐτό τό φῶς θά τό ἀπολαύσει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μόνο μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς μετάνοιας. Στήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους δέν άρχεῖ νά λαμβάνονται ἀποφάσεις πού ποτέ δέν γίνονται πραγματικότητα. Χρειάζεται πρῶτα νά διορθωθεῖ ἀπό τόν κάθε πιστό ἡ άμαρτωλή πραγματικότητα πού ήδη βιώνει καί στή συνέχεια οί ἀποφάσεις θά ἔλθουν νά ἐπισφραγίσουν προθέσεις. Τό πρόβλημα σέ πολλές περιπτώσεις είναι οι καλές προθέσεις, πού ὅμως ποτέ δέν ύλοποιούνται. Μία πραγματική κίνηση μετάνοιας θά ήταν δ κάθε πιστός νά ἔκανε ἕνα μικρό βῆμα πρός τή γνώση τοῦ Θεοῦ καί μετά νά κάνει μεγαλεπήβολα σχέδια γιά τό μέλλον. Εἶναι εἰρωνικό ὁ ἄνθρωπος νά κουράζεται καί νά ἀγχώνεται ἀπό τά σχέδια καί τίς ἀποφάσεις τοῦ μέλλοντος χάνοντας τήν ἀρετή καί τήν ὀμορφιά τοῦ παρόντος.

Ή μετάνοια δέν ἀνήκει στό «θά», ἀνήκει στό τώρα. Τό σκοτάδι δέν πρόκειται νά μᾶς ἐγκαταλείψει, ἐάν ἐμεῖς δέν ἀνάψουμε τό φῶς τῆς

παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Μόνον ὁ Κύριος, πού είναι τό άληθινό φῶς, μπορεῖ νά διαλύει τά σκοτάδια τῆς πνευματικῆς κούρασης, τοῦ ἄγχους, τῆς ἀγωνίας γιά τά εὐτελή, τῆς πολύπλευρης θλίψης ἀπό τά χτυπήματα τῆς ζωῆς. Μόνον ὁ Χριστός σάν άληθινό φῶς μπορεῖ νά καθοδηγήσει σταυροδρόμια τῆς ζωῆς, μπορεῖ νά προφυλάξει ἀπό της καθημερινότητας, μπορεῖ τίς παγίδες νά δύσκολα παρηγορήσει τῆς κακίας, στά τῆς προδοσίας, τῆς ἀσθένειας, τοῦ θανάτου. Χωρίς τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡ ἀνθρώπινη ζωή εἶναι ἔνας δρόμος χωρίς φανάρια, μία σχοτεινή διαδρομή χωρίς έλπίδα, παρηγοριά, χαρά καί έλευθερία.

Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ ἀνάβει μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς μετάνοιας. Ὁ λαός πάντοτε θά κάθεται στό σκοτάδι τῆς θεϊκῆς ἀπουσίας. Τό φῶς τῆς θεϊκῆς παρουσίας θά ἔρχεται γιά ὅποιον ἐπιλέγει νά δραπετεύσει ἀπό τό σκοτεινό δρόμο τῆς ἀπόγνωσης καί νά περπατήσει στό φωτεινό δρόμο τῆς γνώσης. Αὐτό γίνεται πρακτικά μέ τή μετάνοια, πού ξεκινάει ἀπό τό πετραχήλι τοῦ πνευματικοῦ καί συνεχίζεται μέ τόν καθημερινό καί ἀδιάκοπο πνευματικό ἀγώνα.

Μπορεῖ ἡ προσπάθεια νά φαίνεται δύσκολη. Τά ἀποτελέσματα ὅμως εἶναι γλυκά καί χαρούμενα καί σ' αὐτή τή ζωή καί γιά πάντοτε. Ἀμήν.