

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018.

10η Κυριακή τοῦ Λουκᾶ.

Ακ. 13, 10 – 17.

*«...καὶ κατησχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ» (Ακ. 13, 17).*

Μιά φράση κλειδί ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ήμέρας. Μία φράση πού δείχνει τήν ἄπειρη καὶ ἀπροσμέτρητη δύναμη τοῦ Χριστοῦ μας.

«Κατησχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ». Πάντοτε υπῆρξαν «ἀντικείμενοι» στό Χριστό. Πάντοτε υπῆρξαν ἄνθρωποι πού δέν κατανόησαν τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας ἀλλά οὔτε καὶ τά ἔργα Του. Στάθηκαν ἔχθρικοί ἀπέναντί Του, ἐπειδή δέν Τόν κατάλαβαν. Τόν πολέμησαν, μερικές φορές μάλιστα μέ μανία καὶ λύσσα. Πάντοτε ὅμως κατατροπώθηκαν καὶ καταντροπιάστηκαν.

Τί εἶναι ὅμως αὐτό πού καταισχύνει πάντοτε τούς ἔχθρούς τοῦ Χριστοῦ μας; Κατ' ἀρχήν εἶναι ὁ λόγος Του, πού εἶναι «τομώτερος ύπέρ πᾶσαν δί-

στομον μάχαιραν». Είναι δέξις και κοφτερός ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, διότι είναι λόγος τῆς ἀληθείας και ἡ ἀληθεία μερικές φορές πονάει, διότι θίγει και καθαρίζει ὅλα τά ἄσχημα στοιχεῖα τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ είναι εὐθύς και ἀπλός. Δέν είναι περίπλοκος και φορτωμένος μέ στοιχεῖα περιττά και δυσνόητα. Είναι λόγος πού δέ σηκώνει διαστρεβλώσεις και παρανοήσεις. Κατευθύνεται πρός τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, τήν οἰκοδομεῖ και τή στηρίζει, τήν πλουτίζει μέ ἀνθρωπιά και ἀγάπη. Ἀλλά ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ δέν ἀπευθύνεται μόνο στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπευθύνεται και στό μυαλό του. Ικανοποιεῖ τήν ἀνθρώπινη λογική και δδηγεῖ τό νοῦ σέ ἀσφαλή μονοπάτια. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἐπιχειρήματα ἀτράνταχτα γιά κάθε θέμα. Ἐχει πάντοτε μία ἀδιάσειστη λογική συνέπεια. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ είναι γιά τούς ὅντως ἀπαιτητικούς ὀρθολογιστές. Είναι ὁ ἀπόλυτα ὀρθός λόγος, ἀκόμη και ὅταν ὑπερβαίνει τά στενά και πτωχά ὅρια τῆς λογικῆς. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ είναι ὁ ὀρθός λόγος παρόλο, πού είναι ὑπέρλογος.

Οι ἀντικείμενοι καὶ οἱ ἀντίθετοι στό Χριστό  
ὅμως δέν καταισχύνονται μόνον ἀπό τό λόγο Του.  
Καταντροπιάζονται καὶ ἀπό τά ἔργα Του καθώς καὶ  
ἀπό τήν πρακτική ζωή στήν ὅποια καλεῖ ὁ Χριστός  
τούς μαθητές Του. Ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ δέν βρί-  
σκεται μόνον σ' αὐτά πού λέγει καὶ διδάσκει. Κυρί-  
ως βρίσκεται σ' αὐτά πού κάνει. Τά ἔργα τοῦ  
Χριστοῦ ἔχουν μία δύναμη ἀκαταμάχητη καὶ  
ἀνυπέρβλητη. Ἡ δύναμη αὐτή δέν βρίσκεται μόνο  
στίς θαυματουργικές ἐνέργειες, μέσ' ἀπό τίς ὅποιες  
αἴρονται καὶ ἀνατρέπονται οἱ νόμοι τῆς φύσεως. Ἡ  
δύναμη τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται κυρί-  
ως στό πνεῦμα μέ τό ὅποιο γίνονται αὐτές οἱ  
ἐνέργειες. Αὐτό εἶναι τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης. Ἡ  
ἀγάπη εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη πού ὑπάρχει. Δύ-  
ναμη ἥρεμη, ἀλλά καὶ ἀνατρεπτική. Δύναμη  
ἀκατάβλητη, πού τίποτε δέν μπορεῖ νά τή νικήσει.  
Μπροστά της ἀνατρέπονται ὅλοι οἱ «ἀντικείμενοι».  
Ἄσ ρίξουμε μιά ματιά στήν ιστορία, ἄσ ρίξουμε μιά  
ματιά στήν καθημερινή μας ζωή καὶ θά διαπιστώ-  
σουμε τοῦ λόγου τό ἀληθές.

Τή δύναμη τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ καὶ τήν παντοδυναμία τῶν ἔργων Του τά γνωρίζουν οἱ ἔχθροί Του. Γι' αὐτό καὶ προσπαθοῦν νά διαστρεβλώσουν τά λόγια Του, νά τά παραποιήσουν καὶ νά τά ἀλλοιώσουν. Ἀγωνίζονται ἐπίσης νά μιμηθοῦν τά ἔργα Του, κατά τρόπο δμως ἄγαρμπο καὶ ἀνεπιτυχή. "Ετσι γεννιοῦνται οἱ πάμπολλες αἵρεσεις, ἀλλά καὶ τά συνεχῶς ναυαγοῦντα, φιλειρηνικά, φεμινιστικά, ἀνθρωπιστικά, οἰκολογικά καὶ οἰκονομικά συστήματα. Πολεμοῦν τό Χριστό, υἱοθετοῦν δμως κομμάτια ἀπό τή διδασκαλία Του. Τά διαφημίζουν ώς δικές τους διδασκαλίες, ἐνῷ εἶναι δάνεια ἀπό τό Εὐαγγέλιο καὶ τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ἀρκεῖ βεβαίως αὐτό. Ἐκτός ἀπό τό νά κλέβουν τίς ἀρχές τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ νά τίς παρουσιάζουν ώς δικές τους, προσπαθοῦν μέ δλους τούς τρόπους νά διαβάλουν τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ νά ύποσκάψουν τό σωτηριῶδες ἔργο Του.

Ο λόγος τοῦ Χριστοῦ μας δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτε. Εἶναι φῶς πού φωτίζει τόν κόσμο. Εἶναι δύναμη, πού κρατάει τήν ἀνθρωπότητα. "Οποιος ἀντιστρατεύεται στό Χριστό καταδικάζει τόν ἑαυτό

του στόν ἔσχατο ἔξευτελισμό. Ὅτις ἔχουμε στή σκέψη μας αὐτή τήν ἀληθεια. Μήν κάνουμε τόν κόπο νά υπερασπισθοῦμε τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ και τή διδασκαλία Του μέ τά λόγια μας. Ὅτις θέλουμε νά προασπισθοῦμε τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀρκεῖ νά τή ζήσουμε και νά τήν ἐφαρμόσουμε στήν καθημερινότητά μας. Ο Χριστός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό δικηγόρους. Η Ἐκκλησία στίς ήμέρες μας δέν χρειάζεται ἀπολογητές. Η δυνατότερη ἀπολογία μας εἶναι η ζωή μας. Τά πιό ισχυρά ἐπιχειρήματα γιά τή δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι οι πράξεις μας.

Η μεγαλύτερη ντροπή γιά τούς ἔχθρούς τοῦ Χριστοῦ εἶναι η ἀπουσία τῆς ὁμορφιᾶς και τῆς χαρᾶς ἀπό τήν κακόμοιρη ζωή τους. Η καλύτερη ἀπάντηση εἶναι η ὁμορφιά και η χαρά πού ἐνυπάρχουν στήν εὔσέβεια τοῦ κάθε πιστοῦ. Η εὔσέβεια ὅμως δέν εἶναι μία θεωρία. Εἶναι τρόπος ζωῆς. Ὅτις προσπαθοῦμε λοιπόν νά ζοῦμε μέ εὔσέβεια, γιά νά ἀπολαμβάνουμε τήν πραγματική ὁμορφιά τῆς ζωῆς και νά γεμίζουμε μέ τήν ἀληθινή χαρά, ἀλλά και γιά νά δίνουμε ἔνα ισχυρό ράπισμα στούς συκοφάντες τοῦ Χριστοῦ. Νά δίνουμε μία

ἰσχυρή ἀπάντηση στούς ἔχθρούς τῆς πίστεως, ἀλλά νά δείχνουμε καί τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς καί τῆς μετάνοιας, πού ἵσως κάποτε θελήσουν νά διαβοῦν.  
Τότε νά ζήσουμε ὅλοι μαζί τή χαρά τῆς σωτηρίας.  
Ἄμην.