

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018.

8η Κυριακή Λουκᾶ.

Ακ. 10, 25 – 37.

«Τίς ἐστί μου πλησίον;» (Ακ. 10, 29).

Σ' αύτό τό μεγάλο και ἀγωνιῶδες ἔρωτημα ὅχι μόνον τοῦ νομικοῦ ἀλλά και ὅλων τῶν ἀνθρώπων σ' ὅλες τίς ἐποχές ἔρχεται νά ἀπαντήσει σήμερα ὁ Κύριος μέ τήν ὑπέροχη παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου. Ποιός εἶναι ὁ διπλανός μου; Ποιός εἶναι ὁ δικός μου ἀνθρωπος; Ποιό πρόσωπο εἶναι ἀρκετά οἰκεῖο μου, ὡστε νά μπορῶ νά τοῦ ἀπλώσω τό χέρι μου, νά τοῦ ἀνοίξω τήν καρδιά μου και νά μοιραστῶ μαζί του τήν ἀγάπη μου;

Ἡ ἀπάντηση ὑπάρχει μέσα μας. "Ολοι τή γνωρίζουμε και ὅλοι τή διαισθανόμαστε. Σ' ὅλους μᾶς τήν ὑπαγορεύει ἡ συνείδησή μας. Γι' αύτό τήν ἀπάντηση δέν μᾶς τή δίνει ὁ Χριστός, ἀλλά βάζει τό νομικό πού ὑπέβαλε τήν ἔρωτηση νά δώσει ὁ ἴδιος και τήν ἀπάντηση, πού οὕτως ἡ ἀλλως τήν ἥξερε, ἀλλά γιά τούς δικούς του λόγους δέν ἥθελε νά τήν ἐκφράσει,

δπως πολλές φορές δέ θέλουμε νά τήν ἐκφράσουμε
ὅλοι μας. Λοιπόν: «τίς ἐστί μου πλησίον;» και ἡ
ἀπάντηση: «ό ποιήσας τό ἔλεος μετ' αὐτοῦ».

«Ο ποιήσας τό ἔλεος μετ' αὐτοῦ». Τί σημαίνει
αὐτή ἡ φράση; Πολλές φορές τά ύψηλά και δύσκολα
και ούρανια μηνύματα ἐκφράζονται μέ μία και μόνη
λέξη! Ή Ἑλληνική γλώσσα εἶναι ἡ μοναδική γλώσσα
στόν πλανήτη πού μπορεῖ μέ μία και μόνη λέξη νά
ἐκφράσει ἐναργῶς τό νόημα αὐτῆς τῆς φράσεως. Κι
αὐτή ἡ λέξη, πού σέ κανένα ἄλλο λεξιλόγιο δέν
ὑπάρχει, εἶναι ἡ λέξη φιλότιμο. «Ο ποιήσας τό ἔλεος
μετ' αὐτοῦ» σημαίνει φιλότιμο.

«Ο ποιήσας τό ἔλεος μετ' αὐτοῦ» σημαίνει νά
δείξω ἀγάπη και ἐνδιαφέρον και πρακτικά νά
συμπαρασταθῶ στόν ἄλλο, χωρίς νά μοῦ τό
ἐπιβάλλει κανείς, χωρίς νά τοῦ ἔχω κάποια
ὑποχρέωση, χωρίς νά εἶναι φίλος μου ἢ γνωστός μου
ἢ συγγενής μου ἢ ὁμοεθνής μου ἢ ὁμόδοξός μου, χω-
ρίς νά περιμένω κάτι ἀπ' ἐκεῖνον, χωρίς νά
ὑπολογίζω σέ δτιδήποτε. Φιλότιμο σημαίνει νά ἔχω
τήν ἐσωτερική εύαισθησία νά νιώσω τήν ἀγωνία και
τόν πόνο τοῦ ἄλλου και νά τρέξω κοντά του νά τόν

βοηθήσω πρακτικά και ούσιαστικά, ἀκόμη κι ἄν
ἐκεῖνος δέν ἔχει τή δύναμη και τή διαύγεια νά μοῦ
ζητήσει βοήθεια. Φιλότιμο σημαίνει νά καταργήσω
ὅλα τά πρέπει χάριν τῆς ἀγάπης, νά γκρεμίσω ὅλα
τά σύνορα, νά θέλω νά ξεβολευτῶ, ν' ἀφήσω τήν ξε-
κούρασή μου, τή διασκέδασή μου, τήν ἀσφάλειά μου,
τά κεκτημένα δικαιώματά μου χάριν τῆς ἀγάπης. Νά
ἔχω τήν ἀρχοντιά νά καλύπτω τά ἐλλείμματα τῶν
ἄλλων χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς διεκδική-
σεις. Νά γίνομαι τό μεγάλο κορόιδο τῆς σύγχρονης
κοινωνίας, ὅταν δίνω χωρίς νά παίρνω, ὅταν χαρίζω
χωρίς νά κερδίζω. «Τίς ἐστί μου λοιπόν πλησίον;»
Μά φυσικά δ ἄνθρωπος μέ τόν ὅποιο μᾶς συνδέει τό
φιλότιμο.

«Ο ποιήσας τό ἔλεος μετ' αὐτοῦ». Πῶς
ἐκδηλώνει τό φιλότιμό του δ Καλός Σαμαρείτης σή-
μερα; «Κατέδησε τά τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων
ἔλαιον και οἶνον». Ο Καλός Σαμαρείτης δένει τίς
πληγές τοῦ περιπεσόντος εἰς τούς ληστάς ὁδοιπόρου
και βρέχει αὐτές τίς πληγές μέ λάδι και κρασί. Τό
λάδι και δ οἶνος ἥταν δύο ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά
κάθε ὁδοιπόρο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς και ταυτόχρονα

εῖναι δύο ἀπό τά πιό γνωστά οἰκιακά καί πρακτικά φάρμακα γιά δλους μας. Τό λάδι γλυκαίνει τόν πόνο καί τό κρασί παίζει ἔναν πολύ σημαντικό ρόλο ἀντισηπτικοῦ στίς ἀνοικτές πληγές.

Οἱ πατέρες, πού ἀρέσκονται νά ἐρμηνεύουν τήν παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου κατά τρόπο ἀλληγορικό, μᾶς λέγουν πώς τό δέσιμο τῶν τραυμάτων τοῦ πληγωμένου ὁδοιπόρου εῖναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ λόγος δηλαδή τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ θά ἐνεργήσει στόν τραυματισμένο ἄνθρωπο μέ τό λάδι τῆς παρηγοριᾶς καί τό κρασί τῆς διδασκαλίας.

“Ολοι εἶμαστε συνοδοιπόροι σ’ αὐτή τή μεγάλη κατηφόρα ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ τοῦ πρώτου Παραδείσου στήν Ἱεριχώ τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Στήν πορεία μας αὐτή παραμονεύουν ὑπουλοι ληστές νά μᾶς ἀπογυμνώσουν ἀπό τό ὑπέροχο ἔνδυμα τῆς ἀρετῆς, τῆς οὐράνιας ὁμορφιᾶς καί τῆς υἱοθεσίας μας. Οἱ ληστές αὐτοί εῖναι τά πάθη μας, ὁ μισόκαλος Διάβολος καί ὁ ἀντίχριστος κόσμος, μέσα στόν ὅποιο πορευόμαστε. Κάποια στιγμή σ’ αὐτή τήν πορεία θά συναντήσουμε τά καταπονεμένα καί καταξεσχισμένα θύματα αὐτῶν τῶν ληστῶν, πού εῖναι γνωστοί μας ἢ

καί ἄγνωστοι ἀκόμη συνάνθρωποί μας. Τότε λοιπόν καλούμαστε ἀπό τό Χριστό νά γίνουμε οἱ Καλοί Σαμαρεῖτες τῶν διπλανῶν μας. Φιλότιμα νά δέσουμε τά τραύματά τους μέ τό Λόγο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νά γλυκάνουμε τόν πόνο τους μέ τό λάδι τῆς θεϊκῆς παρηγοριᾶς καί συγχωρητικότητας. Νά προλάβουμε τή μόλυνση μέ τό κρασί τῶν θείων ἐντολῶν.

Νά εἴμαστε μάλιστα βέβαιοι πώς κι ἐμεῖς κάποτε θά πέσουμε θύματα αὐτῶν τῶν ληστῶν. Τότε καταπληγωμένοι καί ἀπογυμνωμένοι θά ζητήσουμε δίπλα μας ἔναν Καλό Σαμαρείτη. Στή σκληρή, ψυχρή καί ἀπρόσωπη κοινωνία μας ἵσως νά μή βρεθεῖ κάποιος φιλότιμος ἄνθρωπος νά συντρέξει στόν πόνο μας καί νά μᾶς συμπαρασταθεῖ. Μήν ἀπελπιστοῦμε. Υπάρχει δ προαιώνιος Καλός Σαμαρείτης, δ φιλάνθρωπος Λυτρωτής μας Ἰησοῦς Χριστός, πού θά ἐπουλώσει καί θά γιατρέψει τίς πληγές μας μέ τό λάδι καί τό κρασί πού ρέουν ἀπό τό πετραχήλι τοῦ πνευματικοῦ μας, μέσα στό μεγάλο πανδοχεῖο τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό εἶναι τό «πάν - δοχεῖον», δηλαδή τό δοχεῖο πού δέχεται τούς πάντες, χωρίς διακρίσεις καί προκαταλήψεις.

«Τίς ἐστί μου πλησίον;» Κάθε συνοδοιπόρος στή ζωή μας εἶναι οἰκεῖος μας, εἶναι δικός μας ἄνθρωπος. Κάθε συνάνθρωπός μας γίνεται δικός μας ἄνθρωπος, ὅταν συνδεόμαστε μαζί του μέ τό φιλότιμο. Ἡ ἀγάπη ύπερβαίνει ὅλα τά δρια καί ὅλα τά ἔμποδια, προκειμένου νά συναντήσουμε τόν ἀδελφό μας. Ἄς τή χαρίζουμε ἀφειδώλευτα, γιά νά μποροῦμε κι ἔμεῖς ἀφειδώλευτα νά τήν ἀπολαμβάνουμε ἀπό τό Σωτήρα Χριστό. Άμήν!