

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018

Β' Κυριακή τοῦ Ματθαίου.

Ματθ. 4, 18 – 23.

*«Οι δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίχτυα ἡκολούθησαν αὐτῷ... οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τό πλοῖον καὶ τόν πατέρα αὐτῶν ἡκολούθησαν αὐτῷ». (Ματθ. 4, 20 καὶ Ματθ. 4, 22)*

Μέ τρόπο ἐντυπωσιακό καλεῖ σήμερα ὁ σωτήρας Χριστός τούς πρώτους μαθητές Του νά Τόν ἀκολουθήσουν. Τούς υπόσχεται ὅτι θά τούς κάνει «ἀλιεῖς ἀνθρώπων». Ἐκεῖνοι Τόν ἀκολουθοῦν. Άξιζει νά σταθοῦμε σ' αὐτή τή χαρακτηριστική λεπτομέρεια πού καταγράφει ὁ Ματθαῖος, καθώς περιγράφει ἀκριβῶς τή στιγμή πρίν ἀκολουθήσουν οἱ μαθητές τόν Κύριο.

Μέ ἔνα ἐπίρρημα καί μέ μία μετοχή, μέ δύο λέξεις μᾶς δίνει ὅλη τή δυναμικότητα καί τήν ἀποφασιστικότητα μέ τήν ὅποία οἱ πρῶτοι μαθητές γίνονται φίλοι καί ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ. «Εὐθέως ἀφέντες». Ἀφοῦ ἀφησαν ἀμέσως ὅτι ἐπρεπε ὁ καθένας τους ν' ἀφήσει ἀκολούθησαν τό Χριστό. Χωρίς ἀναστολές, χωρίς περισπασμούς, χωρίς δισταγμούς,

χωρίς καθυστερήσεις. Άμέσως ἐγκαταλείπουν και ἀκολουθοῦν.

Τό τι ἐγκαταλείπει ὁ καθένας ἔχει μεγάλη σημασία νά τό δοῦμε. Οἱ δύο πρῶτοι ἐγκατέλειψαν τά δίχτυα τους. Οἱ δύο ἐπόμενοι ἐγκατέλειψαν τό πλοϊο καὶ τόν πατέρα τους. Τί σημαίνουν ὅλ' αὐτά; Οἱ πρῶτοι ἐγκατέλειψαν τή δουλειά τους, οἱ δεύτεροι ἐγκατέλειψαν τή δουλειά καὶ τήν οἰκογένειά τους. Αὕτη ἡ ἐνέργεια τῶν μαθητῶν μᾶς φέρνει στό μυαλό τά λόγια τοῦ Κυρίου πού ἀκούσαμε τήν προηγούμενη Κυριακή: «καί πᾶς ὅστις ἀφήσει πατέρα ἢ μητέρα ἢ ἀδελφούς ἢ ἀδελφάς ἢ τέκνα ἢ γυναίκα ἢ ἀγρούς ἔνεκεν ἔμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου μείζονα τούτων λήψεται καὶ ζωήν αἰώνιον κληρονομήσει». Αὕτο μᾶς ζητάει ὁ Χριστός νά κάνουμε καὶ αὐτό πρῶτοι τό ἐφήρμοσαν οἱ μαθητές Του.

Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς ἐργασίας κατ' ἀρχήν δέν πρέπει νά ἐννοηθεῖ ώς υἱοθέτηση τῆς τεμπελιᾶς. Ὁ πιστός δέν μένει γιά τό χατίρι τοῦ Χριστοῦ ἀεργος. Δέν καθίσταται ἀργόσχολος. Συνεχίζει νά ἐργάζεται, ἀλλά δίνει στήν ἐργασία τό χρόνο πού τῆς ταιριάζει καὶ δέν ἀφιερώνει σ' αὐτήν δλόκληρη τή ζωή του. Δέν στηρίζει πάνω στήν ἐργασία καὶ στήν καριέρα τήν προσωπικότητά του. Ἐπιτελεῖ τήν ἐργασία του ώς προσευχή πρός τό Θεό καὶ

ώς προσφορά πρός τό συνάνθρωπο. Σκοπό τῆς ἐργασίας βάζει τό βιοπορισμό καί ὅχι τόν πλουτισμό. Ὅταν ἀφησαν τά δίχτυα οἱ μαθητές γιά νά ἀκολουθήσουν τό Χριστό, δέν ἐγκατέλειψαν γιά πάντα τό ἐπάγγελμά τους οὔτε πρόδωσαν τήν τέχνη τους. Ἀφησαν τήν ἐργασία τους θεωρώντας πώς εἶναι κάτι δευτερεῦον μπροστά στό Χριστό. Στή συνέχεια θά τούς δοῦμε καί τή σχέση μέ τό Χριστό νά τή διατηροῦν ζωντανή καί τό ἐπάγγελμά τους νά τό ἀσκοῦν τίμια καί μέ μέτρο. Ἐξάλλου καί ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, καθώς κήρυττε σ' ὅλο τόν κόσμο τό Εὐαγγέλιο, δέν ἔπαψε παράλληλα νά ἀσκεῖ καί τό ἐπάγγελμα τοῦ σκηνοποιοῦ, γιά νά μήν ἐπιβαρύνει τά μέλη τῆς Ἔκκλησίας μέ τή συντήρησή του.

Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς περιουσίας εἶναι πολύ δύσκολο νά γίνει ὃν ἡ περιουσία ἀποτελεῖ τό ὅριο τῆς προσωπικῆς καταξίωσης τοῦ καθενός. ᩴ ἐγκατάλειψη τῆς περιουσίας δέν ἐννοεῖται ἀπό τόν Κύριο πώς πρέπει νά γίνει κατά κυριολεξίαν, ὃν καί πολλοί μεγάλοι ἄγιοι τῆς πίστεώς μας ἔτσι τό ἐννόησαν καί ἀφησαν πράγματι τά πάντα, γιά νά μείνουν κοντά στό Χριστό. Ὑπάρχουν ὅμως καί γιγαντιαίου μεγέθους προσωπικότητες πού δέν ἐγκατέλειψαν τήν περιουσία τους, ἀλλά τήν ἐκμεταλλεύτηκαν γιά νά ἀνακουφίσουν τόν πόνο τῶν

φτωχῶν. Τρανό παράδειγμα ὁ Μέγας Βασίλειος, που μέτό δικό του μερίδιο ἀπό τήν πατρική κληρονομιά ἔχτισε καί διεύθυνε τήν «Βασιλειάδα». Καλούμαστε λοιπόν κι ἐμεῖς νά εἶχουμε μέτην περιουσία μας μία σχέση χαλαρή. Ὅτι κατέχουμε, ἀνεξάρτητα ὅν εἶναι λίγο ἡ πολύ, ἃς τό χρησιμοποιοῦμε ως χάρισμα, γιά νά ἔρχόμαστε κοντά στό Χριστό καί στούς φτωχούς ἀδελφούς μας. Ἄς εἶχουμε τήν ἀγωνία κάθε ἡμέρα τί θά δώσουμε καί ὅχι πῶς θά κρατήσουμε αὐτά πού εἶχουμε καί πῶς θά τά αὐξήσουμε. Ἡ περιουσία μας νά μή γίνει τύραννος καί ἀφεντικό μας, ἀλλά ὑπηρέτης καί ἐργάτης τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης μας γιά τούς ἄλλους.

Τέλος ἡ ἐγκατάλειψη τῶν συγγενῶν εἶναι ἔνα θέμα πού χρειάζεται σωστή ἔρμηνεία. Ο πιστός δέν ἐγκαταλείπει τούς συγγενεῖς του μέτην ἔννοια τῆς λησμοσύνης καί τῆς περιφρόνησης. Άπλως αὐτό πού κάνει εἶναι πρῶτα νά ἀγαπάει τό Χριστό καί μετά τούς συγγενεῖς του. Ἡ ἀγάπη γιά τούς συγγενεῖς του γίνεται πιό δυνατή καί πιό αὐθεντική, ὅταν ξεκινάει καί πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη γιά τό Χριστό. Ὅταν τό θέλημα τῶν συγγενῶν του δέν συμβαδίζει μέτην τοῦ Χριστοῦ καί ὅταν οἱ συγγενεῖς του ζητοῦν νά μονοπωλήσουν ὅλη τήν ἀγάπη του καί περιφρονοῦν τό Χριστό, ὁ πιστός ἐπιλέγει

νά μείνει στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ὅχι στήν ἐφήμερη καί εὔμετάβλητη θαλπωρή τῶν συγγενῶν του. Ὅσο πιό κοντά βρίσκεται ὁ πιστός μέ τόν Κύριο, τόσο πιό στενά καί ἀληθινά δένεται καί μέ τούς συγγενεῖς του, μέσα ἀπό τίς θυσίες πού εἶναι ἔτοιμος νά κάνει γιά ἐκείνους καί μέσα ἀπό τήν ἄνευ ὅρων καί σκοπιμοτήτων προσφορά του πρός αὐτούς. Μέ τόν τρόπο αὐτό στέκεται καί διακριτικός διδάσκαλός τους, πού τούς δείχνει τί εἶναι ἀληθινά μεῖζον καί τί εἶναι ἀσήμαντο στή ζωή μας.

Τό «εὔθέως» ἔχει διπλή σημασία: α) σημαίνει γρήγορα β) σημαίνει Ἰσια, χωρίς λοξοδρομήσεις, χωρίς ἀλληθωρισμούς. Οι μαθητές τό ἔκαναν καί μέ τίς δύο ἔννοιες. Ὁ ἄνθρωπος πού ἐπιθυμεῖ τό Χριστό κινεῖται γρήγορα καί ἀποφασιστικά. Κάθε δευτερόλεπτο χωρίς Χριστό εἶναι ἔνα χαμένο δευτερόλεπτο καί κάθε σκέψη πέρα ἀπό τό Χριστό εἶναι μία χαμένη σκέψη. Ὁ πιστός εἶναι εὐθύς καί ἀπλός στή σχέση του μέ τόν ἀγαπημένο τῆς καρδιᾶς του Ἰησοῦ. Δέ χάνει χρόνο οὔτε ἀπό τή λατρεία, οὔτε καθυστερεῖ στή φιλανθρωπία, οὔτε ἀναβάλλει καί ἀμελεῖ τή μελέτη. Παντοῦ βάζει ὅλο τόν ἑαυτό του καί ὅλο τό χρόνο του. Ἐτσι δρέπει τούς ώραίους καρπούς τῶν κόπων του καί τῶν πνευματικῶν

χαρισμάτων, πού τοῦ ἀπονέμει πλουσιοπάροχα ὁ Δωρεοδότης Χριστός. Ἄς ἔχουμε λοιπόν τήν εὔστροφία νά ἀφήνουμε πίσω μας δουλειές, περιουσίες καὶ ἀνθρώπινα πρόσωπα, γιά νά προσκολλούμαστε ὅλο καὶ πιό στενά μέ τόν ἀγαπημένο μας Θεό, ὁ Ὄποῖος ξέρει καὶ θέλει νά μᾶς τό ἐπιστρέφει μέ ἀμέτρητο τόκο ὅτι χάνουμε γιά τό χατίρι Του καὶ νά μᾶς φωταγωγεῖ μέ τό βάθος τῆς ἀγάπης Του. Άμήν.