

Μήνας Ιούνιος 2018.

Κυριακή 3 Ιουνίου 2018

Κυριακή τῶν Ἅγίων Πάντων.

Ματθ. 10, 32 – 33, 37 – 38 καὶ 19, 27 – 30.

**«καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ  
πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἔνεκεν  
τοῦ ὄνόματός μου, ἐκατονταπλασίονα λήφεται καὶ  
ζωὴν αἰώνιον κληρουνομήσει».** (Ματθ. 19, 29).

Δύσκολοι οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ σήμερα! Άπο τούς πιό δύσκολους πού έχουμε ἀκούσει ἀπό τό Θεανθρώπινο στόμα Του καὶ ἀπό τά Θεοκίνητα χείλη Του. Δύσκολοι καὶ ὡς πρός τήν ἔρμηνεία τους καὶ ὡς πρός τήν ἐφαρμογή τους.

Εἶναι δυνατόν ὁ Λυτρωτής καὶ Θεός τῆς ἀγάπης νά μᾶς ζητάει νά ἐγκαταλείψουμε τούς ἀδελφούς μας, τούς γονεῖς μας, τούς συζύγους μας καὶ τά παιδιά μας; Πῶς εἶναι δυνατόν Αὐτός πού κήρυξε καὶ μέ τή θυσία Του θεσμοθέτησε τήν ἀγάπη νά μᾶς ζητάει νά μήν ἀγαποῦμε τά πιό οἰκεῖα μας πρόσωπα, τούς συγγενεῖς μας; Δύσκολη λοιπόν ἡ ἔρμηνεία τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ.

Άλλα πιό δύσκολη άκομη είναι ή έφαρμογή τους. Είναι πολύ δύσκολο, γιά νά μήν ποῦμε έντελως άδυνατον, νά διαγράψουμε ἀπό τήν καρδιά μας καί νά έγκαταλείψουμε όλα ἐκεῖνα τά πρόσωπα μέ τά ὅποια μᾶς συνδέει ὅχι ἀπλῶς ἔνας φιλικός δεσμός ἀλλά αὐτό τό ίδιο τό φυσικό συγγενικό φίλτρο τοῦ αἵματος!

”Αν ἔξετάσουμε προσεκτικά τά λόγια Του, θά δοῦμε ὅτι ὁ Χριστός δέν μᾶς λέγει νά μήν ἀγαπᾶμε τά οἰκεῖα μας πρόσωπα οὔτε μᾶς λέγει νά τά έγκαταλείψουμε, μέ τήν ἔννοια τῆς ἀστόργου συμπεριφορᾶς καί τῆς λησμοσύνης. Μέ τά λόγια Του ὁ Κύριος μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι είναι ἀπαραίτητο γιά τήν πνευματική μας πρόοδο καί προκοπή νά βάζουμε ὀρισμένες προτεραιότητες, άκομη καί σ' αὐτά τά αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς μας. Νά μή χρησιμοποιοῦμε τά φυσικά συγγενικά μας πρόσωπα ως ὀμπρέλα πού θά μᾶς σκιάζει ἀπό τό ἀπλετο καί καθάριο φῶς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Νά μήν περιχαρακωνόμαστε πίσω ἀπό τούς συγγενικούς μας δεσμούς οὔτε πίσω ἀπό τήν ἐφήμερη ἀσφάλεια πού αὐτοί μᾶς προσφέρουν. Νά μή νιώθουμε δυνατοί καί γεμάτοι ἀπό αὐτά πού ἔχουμε καί κατέχουμε. Πρῶτον, διότι ὅτι ἔχουμε δέν μᾶς ἀνήκει, δεύτερον, διότι αὐτά πού ἔχουμε θά τά ἔχουμε γιά λίγο καί δέν γνωρίζουμε

πόσο μικρό μπορεῖ νά εἶναι αύτό τό λίγο καί τρίτον, διότι τά πάντα εἶναι δῶρα τῆς ἀπειροης καί ἀπροσμέτρητης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Νά βάζουμε, λοιπόν, ὅρισμένες προτεραιότητες στήν καρδιά μας. Ἡ πρώτη καί βασικότερη προτεραιότητα ἡς εἶναι ἡ κατάκτηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας θά κατέχει πρωτεύουσα καί μοναδική θέση. Ὄλες οἱ ὑπόλοιπες ἀγάπες σέ συγγενεῖς, σέ φίλους, στά ὑπάρχοντα, στόν ἐαυτό μας θά ἔπονται. Θά τήν ἀκολουθοῦν, γιά νά τήν ἐπιβεβαιώσουν καί ὅχι γιά νά τήν ἀντικαταστήσουν.

Λέγεται ὅτι ὁ Θεός εἶναι «ζηλότυπος» στήν ἀγάπη Του. Ὅταν αύτός γεμίζει τήν καρδιά μας μέ τήν παρουσία Του, δέν ἀφήνει οὔτε θέλει νά προηγοῦνται ἄλλες ἀγάπες. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γεμίσει ἀπό πολλές ἄλλες ἀγάπες ἢ μᾶλλον προσπαθοῦν νά γεμίσουν ἀπ' αύτές. Νιώθουν δόμως τήν καρδιά τους ἀδεια. Ἡ ἀθάνατη ψυχή μας δέν μπορεῖ νά γεμίσει ἀπό τά ἐφήμερα καί τά πρόσκαιρα. Οἱ συγγενεῖς, οἱ φίλοι, ἡ δόξα, τό χρῆμα, ἡ τεχνολογία, ἀκόμη κι ὃν τά ἔχουμε ὅλα μαζί, πράγμα πολύ δύσκολο, θά ἀφήσουν κάποια κενά μέσα μας, γιατί ὅλ' αύτά εἶναι χῶμα καί ὅλη, ἐνῶ ἡ ψυχή μας εἶναι πνεῦμα καί οὐρανός.

‘Ο ούρανός γεμίζει μόνον ἀπό τόν ἥλιο. ‘Ο ούρανός φωτίζεται μόνον ἀπό τόν ἥλιο. ‘Οταν βγαίνει ὁ ἥλιος, ὅλα τά ύπόλοιπα ούρανια σώματα ἔξαφανίζονται καί χάνονται ἀπό τή λάμψη του. Μπορεῖ νά συνεχίζουν νά υπάρχουν. Η λάμψη τοῦ ἥλιου, δύναση, μπαίνει πρίν ἀπό αὐτά καί τά καλύπτει. ‘Ο ἥλιος τῆς ψυχῆς μας εἶναι ὁ Χριστός. Εἶναι εἰρωνεία καί μεγάλη ἀπερισκεψία νά προσπαθοῦμε νά φωτιστοῦμε ἀπό τό χλωμό φῶς τῆς Σελήνης τῶν ύλικῶν δεδομένων, ὅταν στή διάθεσή μας μποροῦμε νά ἔχουμε τόν Ἡλιο τοῦ αἰωνίου καί ἀπείρου Θεοῦ!

Ἀπό τή μιά μεριά ἔχουμε τή γῆ κι ἀπό τήν ἄλλη τόν ούρανό. Ο ἥλιος στόν πνευματικό ούρανό τῆς ψυχῆς μας ἀνατέλλει κάθε φορά στή Θεία Λειτουργία. ‘Οταν τό Αγιοπότηρο βγαίνει στήν Ωραία Πύλη καί καλοῦνται οί πιστοί νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τότε ἀκριβῶς προβάλλει μπροστά μας ὁ ἥλιος τῆς Θεότητος. Κι αύτό τό ἀντιλαμβάνονται μόνον ὅσοι ἔχουν ἀπελευθερωθεῖ ἐντελῶς ἀπό τά γήινα δεσμά.

‘Ο κορυφαῖος ἀλεξανδρινός μας ποιητής, ὁ Καβάφης, γράφει κάπου ὅτι γιά τόν καθένα ἔρχεται κάποτε ἡ στιγμή νά πεῖ τό μεγάλο ναί ἢ τό μεγάλο ὅχι. ‘Αν ποῦμε τό μεγάλο ναί στό Θεό καί τό μεγάλο ὅχι στά δεδομένα

τοῦ κόσμου (συγγενεῖς, ἀγαθά, κ.λ.π.), τότε νά εἴμαστε σίγουροι πώς καί τά δύο θά τά κερδίσουμε. Ὁ Θεός διτιδήποτε ἐγκαταλείψαμε ἡθελημένα γιά τήν ἀγάπη Του θά μᾶς τό ἀνταποδώσει ἑκατονταπλασίονα, σύμφωνα μέ τό ὀφευδές στόμα τοῦ Χριστοῦ μας, καί παράλληλα θά μᾶς κάνει νά κληρονομήσουμε «ζωὴν αἰώνιον».

Αὕτη τήν ἐπιλογή ἔκαναν τά ἑκατομμύρια τῶν ἀγίων πού τιμᾶμε σήμερα. Διότι ἡ ἀγιότητα δέν εἶναι μιά στατική κατάσταση. Εἶναι μία δυναμική πορεία μέ ἀφετηρία αὐτή τήν πρώτη ἐπιλογή πού κάνει ὁ κάθε ἄνθρωπος. Σκοπός τῆς ζωῆς μας δέν εἶναι νά γίνουμε ἄγιοι, διότι εἴμαστε ἥδη ἄγιοι διά τοῦ βαπτίσματος. Σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι νά παραμείνουμε ἄγιοι γιά πάντα. Τίποτε νά μή μᾶς ἀποπροσανατολίσει ἀπ' αὐτό. Οὔτε οἱ στενότεροι συγγενεῖς μας, οὔτε τά ὑπάρχοντά μας, οὔτε ὁ κόσμος. Νά παραμένουμε ἄγιοι γιά πάντα, δοκιμάζοντας τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δοκιμάζοντας τά ἀμέτρητα, ὑπέροχα δῶρα Του, τά ἐπίγεια καί τά οὐράνια. Ἄμην.