

Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ.

Ιωάν. 9, 1 – 38.

«...ἐνίψατο καὶ ἦλθε βλέπων». (Ιωάν. 9, 7)

Τόσο ἀπλά, τόσο γρήγορα, τόσο χαρούμενα βρίσκει τό φῶς του ὁ τυφλός σήμερα. Τό φῶς πού ποτέ δέν ἔχασε, ἀφοῦ ποτέ δέν τό εἶχε. Τό φῶς πού τοῦ χάρισε Ἐκεῖνος πού μέ αὐτεπίγνωση φώναξε: «ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου».

«Ἐνίψατο καὶ ἦλθε βλέπων». Τό συγκλονιστικό θαῦμα πού παρακολουθήσαμε σήμερα μᾶς ἀφήνει δρισμένα κεφαλαιώδη μηνύματα, πού εἶναι ἀνάγκη πολύ προσεκτικά νά δοῦμε.

Πρῶτον, λαμβάνουμε τό μήνυμα ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου. Εἶναι δηλαδή ὁ δημιουργός καί τοῦ ὑλικοῦ κόσμου καί τοῦ πνευματικοῦ. Στόν ὑλικό κόσμο ἔχουμε πρόσβαση μέ τίς αἰσθήσεις μας. Τόν πνευματικό κόσμο τόν προσεγγίζουμε μέ τήν ψυχή μας. Τό μεγάλο μυστήριο βρίσκεται στό γεγονός πώς μέσα ἀπό τήν ὑλη ὁ Χριστός δημιουργεῖ καί τήν πνευματική πραγματικότητα. Ὁ Χριστός μέ τή λάσπη

πλάθει τά μάτια τοῦ τυφλοῦ, τά ὅποια δέν τά εἶχε μέ τή γέννησή του. Καθώς πλάθει τά μάτια τοῦ τυφλοῦ, ταυτόχρονα τοῦ χαρίζει καί κάτι πνευματικό, πού εἶναι ἡ ὄραση. Ὁποιος ἔχει μάτια δέν ἔχει πάντοτε καί ὄραση. Ὁ τυφλός δέν εἶχε οὔτε μάτια οὔτε καί ὄραση. Ὁ Χριστός τοῦ χαρίζει καί τά δύο, γιά νά μᾶς διδάξει πώς ἡ ὕλη εἶναι τό ἔνδυμα τοῦ πνεύματος. Ὁ Χριστός χαρίζει στόν τυφλό κάτι ὑλικό καί πνευματικό ταυτόχρονα, γιά νά μᾶς διδάξει πώς ἡ ὕλη καί τό πνεῦμα εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ίδίου νομίσματος, πού ὀνομάζεται δημιουργία.

Δεύτερον, δ Χριστός παραγγέλλει στόν τυφλό νά πάει στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ νά ἀφαιρέσει τή λάσπη ἀπό τά φρεσκοδημιουργημένα μάτια του, γιά νά βρεῖ τό φῶς του. Μ' αὐτή τήν παραγγελία τοῦ Χριστοῦ λαμβάνουμε τό μήνυμα πώς, γιά νά βροῦμε τό φῶς, πρέπει νά πετάξουμε ἀπό πόνω μας τή λάσπη πού καλύπτει τά μάτια μας. Εἶναι ἀλήθεια πώς τά πνευματικά ἀγαθά κρύβονται πίσω ἀπό τά ὑλικά. Γιά νά ἀπολαύσουμε τά πνευματικά ἀγαθά, πρέπει νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τή λάσπη τῆς ὕλης. Ἡ ὕλη εἶναι τό περιτύλιγμα. Γιά νά φτάσουμε στό περιεχόμενο, πρέπει νά πετάξουμε τό περιτύλιγμα.

Τρίτον, ὁ τυφλός βρῆκε τό φῶς του ἐπειδή ἐνήργησε κατά τίς ὀδηγίες τοῦ Χριστοῦ. Δέν τόν ἐμπόδισε οὔτε ἡ κοινή λογική, οὔτε ὁ κοινός νόμος τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου, οὔτε καμία ἄλλη ἀναστολή. Μέ απόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν ἐπιταγή τοῦ Χριστοῦ καὶ μέ πίστη στή δύναμη τοῦ Θεανθρώπου ἔκανε υπακοή καὶ ἀμέσως ἔδρεψε τούς ὠραίους καρπούς της.

Ο ψιλός κόσμος μέσα στόν δποῖο ζοῦμε δέν εἶναι δικός μας, εἶναι ἀδελφός μας. Τό περιβάλλον στό δποῖο κινούμαστε καὶ ἀναπτυσσόμαστε δέν μᾶς ἀνήκει. Μᾶς δόθηκε, γιά νά τό διαχειριζόμαστε μέ σεβασμό. Μᾶς δόθηκε, γιά νά τό χρησιμοποιήσουμε γιά τήν πνευματική μας προκοπή καὶ ὅχι γιά τήν ἐγωιστική μας ψιλή ίκανοποίηση. Υβρίζουμε τό Θεό, ὅταν προσβάλλουμε βάναυσα τό περιβάλλον. Υβρίζουμε τόν Δημιουργό, ὅταν δέν σεβόμαστε τό δημιούργημά Του. Ό δρθόδοξος χριστιανός κατανοεῖ πώς τό ψιλό περιβάλλον ἔχει τήν ίδια ἀξία μέ τόν πνευματικό κόσμο. Όταν κάποιος ἀσεβεῖ πρός τήν ψλη, τότε ύποτιμᾶ καὶ τό πνεῦμα. Όποιος ἔκμεταλλεύεται μονοδιάστατα τήν ψλη, τότε χάνει κάθε πνευματική χαρά καὶ προκοπή.

Γιά νά ἀπολαύσουμε τά πνευματικά δῶρα τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά περιττά ψιλά

βάρη, ἀπό τή λάσπη τοῦ κόσμου, σάν τόν τυφλό. Ὁ τρόπος πού θά τό πετύχουμε αὐτό εἶναι μία λέξη πού τρομάζει τό σύγχρονο ἄνθρωπο καί εἶναι ἡ λέξη ἄσκηση.

Γιά νά προκόψουμε τέλος στήν πνευματική μας πορεία, εἶναι ὀνάγκη νά ἐμπιστευθοῦμε ἀπόλυτα τό Θεό καί νά κάνουμε ἀπόλυτη ὑπακοή στό θέλημά Του. Ἀκόμη καί ὅταν μᾶς ἐμποδίζει ἡ κοινή λογική, ἀκόμη καί ἂν πρέπει νά ἐνεργήσουμε ἀντίθετα μέ τήν ἐπικρατούσα νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων, ἃς ἔχουμε τή δύναμη νά υποτασσόμαστε στίς ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ μας, γιά νά ἀπολαύσουμε τό φῶς πού Ἐκεῖνος ἦλθε νά φέρει στόν κόσμο. Ἡ κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ μᾶς περιμένει, εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἡ ἀπόνιψη καί κάθαρση τῆς λάσπης τοῦ κόσμου γίνεται μέ τό καθαρτικό μυστήριο τῆς ἔξιμολογήσεως. Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τή λάσπη καί τό ὑλικό φρόνημα γίνεται μέ τήν ἄσκηση καί τή βίωση τῆς μετανοίας. Τότε ἀπελεύθεροι καί δυνατοί, φωτεινοί, καθαροί καί ὀνάλαφροι, μποροῦμε ν' ἀπολαύσουμε τό φῶς τῆς ζωῆς, πού εἶναι ὁ Ἰδιος ὁ Χριστός, καί νά χαροῦμε μέ τήν παντοτινή σωτηρία μας, πρός δόξαν τῆς Ἄγιας Τριάδος. Ἄμην.