

Κυριακή 26 Αύγουστου 2018

ΙΓ' Κυριακή Ματθαίου.

Ματθ. 21, 33 – 42.

«...δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν καὶ κατάσχωμεν τὴν
κληρονομίαν αὐτοῦ». (Ματθ. 21, 38).

Άνατριχιαστικός εἶναι δ τρόπος πού σκέπτονται καί
ἐνεργοῦν οἱ κακοί γεωργοί τῆς σημερινῆς παραβολῆς.
Στό σκοτεινό μυαλό τους βασιλεύει τό συμφέρον. Τή
συνείδησή τους τὴν κυβερνάει δ ἐγωισμός. Ἡ
συμπεριφορά τους καθορίζεται ἀπό τή σκληρότητα καί
τή βία. Αὐτά εἶναι τρία ἀπό τά κύρια χαρακτηριστικά
τοῦ ἀνθρώπου, δταν ἀποφασίζει νά αὐτονομηθεῖ ἀπό τό
Θεό καί ν' ἀπολαύσει τὴν κληρονομιά τοῦ Θεοῦ χωρίς νά
ἀποδώσει καρποφορία.

Οι κακοί γεωργοί τῆς παραβολῆς σχεδιάζουν νά
φονεύσουν τό φυσικό κληρονόμο, γιά νά κληρονομήσουν
μία κληρονομιά πού δέν τούς ἀνήκει. Ὁ ἐγωισμός, ἡ
σκληρότητα καί ἡ βία δημιουργοῦν τίς προϋποθέσεις μέ
τις ὅποιες ἔνας ἀνθρωπος γίνεται ἀπό ἐργάτης
καταπατητής καί ἀπό εὔεργετούμενος μισθωτός ἔνας
ἀχάριστος καί ἐπικίνδυνος διεκδικητής. Τήν παραβολή

αὐτή ὁ Κύριος τήν εἶπε γιά τούς φαρισαίους τῆς ἐποχῆς Του. Αὕτοί κλήθηκαν νά ἐργαστοῦν γιά τό πνευματικό χωράφι τῆς ἀληθινῆς πίστεως στόν ἔνα Θεό. Ὁ Θεός τούς ἐκπαίδευσε, γιά νά μπορέσουν τήν ἀληθινή πίστη, πού οἱ ἴδιοι τήν ἔμαθαν μέσα ἀπό τήν πνευματική τους καλλιέργεια, νά σκάψουν καί νά τή σπείρουν ώς πολύτιμο σπόρο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, γιά νά δρέψουν τήν ώραία καρποφορία τῆς θεογνωσίας καί τῆς εὔσεβειας. Πράγματι αὕτοί ἐργάστηκαν καί φύτεψαν τό σπόρο τῆς πίστεως στούς ἀνθρώπους. Ὅταν ἦλθε ὅμως ἡ ώρα ὁ φυσικός κληρονόμος αὐτῆς τῆς πίστεως, ὁ Χριστός, νά ἔλθει νά παραλάβει τούς καρπούς τῆς πίστεως τῆς ἀνθρωπότητας, οἱ κακοί γεωργοί προτιμοῦν νά κρατήσουν γιά τούς ἔαυτούς τους αὐτούς τούς καρπούς, παρά νά τούς παραδώσουν στό πρόσωπο πού ἀνήκει αὐτή ἡ πίστη, δηλαδή στό Χριστό. Μέ μία ἀδιανόητη σκληρότητα καί βία φονεύουν τόν Κύριο, γιά νά σφετεριστοῦν τήν πολύτιμη καρποφορία. Μεταχειρίζονται τό ψέμα, γιά νά πείσουν πώς ἡ πίστη δέν πρέπει νά ἔχει ἀναφορά στό Χριστό ἀλλά στό δικό τους θεό, πού νομίζουν ὅτι εἶναι ἀληθινός, ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι ἔνα πλάσμα τοῦ ἐγωισμοῦ τους, ἀφοῦ τόν ἀληθινό Θεό Τόν σκότωσαν καί Τόν πέταξαν

μακριά ἀπό τή ζωή τους. Ὁ φυσικός ὅμως κληρονόμος αὐτῆς τῆς πολύτιμης κληρονομιᾶς συντρίβει τό θάνατο καί ἐπιστρέφει ώς Νικητής, γιά νά παραλάβει ἀπό τήν ἀνθρωπότητα τούς πολύτιμους καρπούς τῆς πίστεως καί νά ἐκδιώξει τούς ἀνάξιους γεωργούς ἀπό τό χωράφι Του, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἔτσι, ώς κακοί πού εἶναι, καταστρέφονται καί μέ κακό τρόπο, ἀφοῦ μένουν ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ώς ἐκ τούτου καί ἔξω ἀπό τή σωτηρία.

Αύτό ὅμως τό πάθημα τῶν κακῶν, φθονερῶν, ἐγωιστῶν καί βίαιων γεωργῶν δέν ἀφορᾶ μόνο τούς ἀνάξιους φαρισαίους. Εἶναι ἔνα πάθημα πού πρέπει νά προσέξουμε νά μήν τό πάθουμε καί ἐμεῖς, οἱ μαθητές τοῦ Εὐαγγελίου καί πιστοί τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἐμεῖς πού ἐργαζόμαστε τήν ἀληθινή πίστη μέσα στό χωράφι τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἃς ἔχουμε τήν ὑπευθυνότητα νά παραδώσουμε τήν καρποφορία τῆς πίστεως στό Χριστό καί νά μήν τή σφετεριστοῦμε γιά τούς ἑαυτούς μας. Μή θεωρήσουμε πώς ὁ Κύριος μᾶς χρωστάει κάτι. Ἐμεῖς Τοῦ χρωστᾶμε τά πάντα. Ὁφείλουμε τήν ὁρθόδοξη πίστη μας νά τή ζοῦμε μέ συνέπεια καί νά τήν παραδίδουμε στούς ἄλλους ἀνθρώπους, στούς διπλανούς καί στά παιδιά μας

ἀναλλοίωτη καὶ ἀτόφια, χωρίς παραχαράξεις καὶ ἀλλαγές πού ἐξυπηρετοῦν τά ἀνθρώπινα πάθη καὶ τούς ἐγωισμούς. Καθώς μεταγγίζουμε τήν ἀληθινή πίστη στούς ἄλλους, εἶναι σά νά τήν παραδίδουμε στό Χριστό.

Ἐτσι καταξιωνόμαστε ώς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, ὅταν αὐτά πού μαθαίνουμε καὶ βιώνουμε δέν τά κρατᾶμε γιά τούς ἑαυτούς μας, ἀλλά τά μοιραζόμαστε μέ δόλους ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη νά γνωρίσουν καὶ νά ζήσουν τό Εὐαγγέλιο.

Στό διάβα τοῦ χρόνου πολλοί κατ' ὄνομα «χριστιανοί» σκότωσαν τό Χριστό καὶ προσπάθησαν νά κρατήσουν τόν πολύτιμο θησαυρό τῆς πίστεως γιά τούς ἑαυτούς τους. Ως ἀχάριστοι ἐργάτες, ἀφοῦ δούλεψαν τό Εὐαγγέλιο, μετά τό καταχράστηκαν καὶ τό ἀλλοίωσαν σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε αὐτά πού ἔδωσαν στό Θεό καὶ στούς διπλανούς τους δέν ἦταν οἱ καρποί τοῦ Εὐαγγελίου ἀλλά οἱ καρποί τοῦ ἐγωισμοῦ τους. Τέτοιοι κακοί γεωργοί εἶναι οἱ πάσης φύσεως αἰρετικοί, πού στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ μέ φλάμπουρο τό Σταυρό δέν δίστασαν νά πέσουν στίς πιό μεγάλες πλάνες, νά διαδώσουν τά πιό τερατώδη φέματα καὶ νά κάνουν καὶ τά πιό φρικτά ἐγκλήματα στήν ἀνθρώπινη ιστορία. Ἀλλά καὶ ἐντός τῆς Ὁρθοδοξίας κακοί ἐργάτες εἶναι δόλοι

έκεινοι πού, στό ὄνομα τῆς εὐλαβείας καὶ τῆς σωστῆς πίστεως, γίνονται σκληροί μέ τούς ἀμαρτωλούς, φανατικοί μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους πού διαφωνοῦν μαζί τους, ἐπικριτικοί καὶ αὐστηροί δικαστές μέ τούς ποιμένες τους καὶ τήν Αγιωτάτην Ἐκκλησία. Κακοί γεωργοί εἶναι ὅλοι ἔκεινοι πού νομίζουν πώς, ὡς Ἀτλαντες, θά σηκώσουν τήν Ἐκκλησία στίς δικές τους πλάτες καὶ θά τή σώσουν, ἀφοῦ ξεχνοῦν πώς ἡ Ἐκκλησία δέν σώζεται ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀλλά ἀπό τό δικό της Σωτήρα, πού εἶναι ὁ Χριστός. Ξεχνοῦν ἐπίσης πώς κανείς ἀπ' ὅλους ἐμᾶς, τούς ταλαιπωρούς πού προσεγγίζουμε τήν Ἐκκλησία, δέν μπορεῖ νά τή σώσει, διότι στήν Ἐκκλησία δέ βρισκόμαστε γιά νά τή σώσουμε, ἀλλά γιά νά σωθοῦμε.

Χρειάζεται προσοχή, λοιπόν, νά μή μετατρέψουμε τούς ἔαυτούς μας ἀπό φιλότιμους ἔργατες τῆς ἀρετῆς σέ κακούς γεωργούς τοῦ πνευματικοῦ χωραφιοῦ τοῦ Χριστοῦ μας. "Οπου ἐπισημαίνουμε τέτοιους κακούς γεωργούς νά μήν τούς συμμεριζόμαστε στίς ἀπόψεις τους. Χωρίς νά τούς κρίνουμε καί νά τούς καταδικάζουμε, ἃς τούς ἀπομακρύνουμε ἀπό τήν καθημερινότητά μας, γιά νά διατηροῦμε τίς σωστές προθέσεις μας ὑγιεῖς καί γιά νά ἀξιωθοῦμε ἐμεῖς, ὡς

ἀληθινά παιδιά τοῦ Θεοῦ, νά ἀποδώσουμε τήν πνευματική μας καρποφορία σ' Ἐκεῖνον πού Τοῦ ἀνήκουν τά πάντα καί πού, ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα, οὕτως ἢ ἄλλως θά ἔλθει μέ δλη τή δόξα Του νά τά παραλάβει.
Ἄμην.