

Κυριακή 22 Ιουλίου 2018.

Η' Κυριακή Ματθαίου.

Ματθ. 14, 14 – 22.

Ἐνα περιστατικό μέ πολύ χρήσιμα μηνύματα γιά τήν καθημερινότητά μας ἀκούσαμε σήμερα κατά τήν ἀνάγνωση τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Ο Κύριός μας, ὁ Δημιουργός καὶ Πλάστης καὶ Τροφέας τοῦ σύμπαντος κόσμου, τρέφει τά πεινασμένα παιδιά Του. Άφοῦ πρῶτα κάλυψε τήν πνευματική τους πείνα μέ τήν ἐπί τοῦ ὅρους δミιλία Του, ἔρχεται τώρα νά καλύψει καὶ τήν πείνα τοῦ σώματος ὅλων αὐτῶν τῶν χιλιάδων ἀνθρώπων πού ὑποβλήθηκαν σέ μεγάλη ταλαιπωρία, γιά νά ἀκούσουν τή διδασκαλία Του.

Τοῦτο τό περιστατικό μᾶς διδάσκει κατ' ἀρχήν τό ἄμετρο ἐνδιαφέρον καὶ τήν ἀπύθμενη ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ γιά τά πλάσματά Του. Ο Κύριος καὶ Θεός μας, ἀφοῦ μᾶς ἔπλασε, δέν μᾶς ἄφησε μόνους νά περιφερόμαστε πάνω στή γῆ. Παρακολουθεῖ τήν πορεία μας, βλέπει τίς ἀνάγκες μας καὶ ἀναλόγως προνοεῖ γιά τήν ίκανοποίησή τους. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὁ Θεός συνέδραμε στίς ἀπλές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Κατά τή σαραντάχρονη πορεία στήν ἔρημο Ἐκεῖνος δέν

ἄφησε τά παιδιά Του νά πεινάσουν ούτε μία ήμέρα, βρέχοντας κάθε πρωί μάνα καί ὀρτύκια ἀπό τόν οὐρανό. Καί στόν ἀγαπημένο Του προφήτη Ἡλία, ὅταν τοῦ εἶπε νά πάει στήν ἔρημο, γιά νά τόν προφυλάξει ἀπό τήν ὁργή τῆς ἐξουσίας, ἔστελνε τό καθημερινό του φαγητό μ' ἔνα κοράκι. Καί σήμερα Τόν βλέπουμε νά τρέφει τούς ἄντρες καί τά γυναικόπαιδα μ' ἔνα δλοζώντανο θαῦμα μπροστά στά μάτια τους.

Στίς ήμέρες μας ταλαιπωρούμαστε ἀπό μία πρωτόγνωρη ἀβεβαιότητα σχετικά μέ τήν πορεία μας καί τήν κάλυψη ἀκόμη καί τῶν καθημερινῶν ἀναγκῶν μας. Παλεύουμε μέ τά δικά μας μέσα, μέ τίς γνώσεις καί τίς ίκανότητές μας νά λύσουμε τά βιοποριστικά μας προβλήματα. Ἀντί νά τά καταφέρουμε, ὅμως, δημιουργοῦμε ἄλλα χειρότερα καί ὀδηγοῦμε τήν κοινωνία καί τά παιδιά μας στήν ἀπόγνωση. Οἰκονομικά συστήματα ἀναδύονται καί παρέρχονται ἀνά διαστήματα, ὀργανισμοί καί ταμεῖα ἀναλαμβάνουν τή βοήθεια τῶν φτωχῶν καί, ὥ! τί εἰρωνεία, τούς κάνουν φτωχότερους, ὥσπου μερικές φορές νά τούς ὀδηγήσουν στήν ἐξαθλίωση. Μέσα σ' αὐτή τήν ἀβεβαιότητα δέν μᾶς ἀπομένει τίποτα ἄλλο ἀπό τήν ἐλπίδα μας στό Θεό. Τό δικό Του ἐνδιαφέρον καί ἡ διαβεβαίωση ἀπό τό ἄψευστο

στόμα Του δτι θά ἔξασφαλίσει όλα τά ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπιβίωσή μας, ἀρκεῖ νά ζητοῦμε πρώτα τή Βασιλεία Του, γεμίζουν τήν καρδιά μας μέ ήρεμία καί διώχνουν μακριά κάθε ἄγχος καί ἀγωνία.

Τό δεύτερο μεγάλο μήνυμα τοῦ σημερινοῦ περιστατικοῦ εἶναι πώς ὁ Θεός καταφάσκει τήν ὕλη καί τίς νόμιμες καί ἀπαθεῖς ἀνθρώπινες ἀνάγκες. Ἡ ὕλη δέν εἶναι κάτι ἀμαρτωλό καί ἀπορριπτέο. Οἱ καθημερινές μας ἀνάγκες, δταν δέν παρεκτρέπονται ἐκτός μέτρου, ἔξαιτίας τοῦ ἐγωισμοῦ μας, εἶναι εὐλογημένες ἀπό τό Θεό. Δέν εἶναι σωστό νά ντρεπόμαστε ἢ νά νιώθουμε ἄβολα γιά τίς ἀνάγκες τοῦ σώματός μας, ἐφόσον αὐτές δέν μᾶς ὀδηγοῦν στήν ἀμαρτία. Ὁ Κύριος, πού μᾶς ἔπλασε ἀπό ὕλη καί ἀπό πνεῦμα, συμμερίζεται τίς ὑλικές μας ἀνάγκες ἔξισου μέ τίς πνευματικές. Ὁφείλουμε λοιπόν μέ φιλοτιμία ἀλλά καί μέ ἀρετή νά φροντίζουμε τό σῶμα μας, ὅπως τό κάνουμε καί γιά τήν ψυχή μας.

Στό χριστιανισμό τό σῶμα καί ἡ ὕλη λαμβάνουν τήν πραγματική τους ἀξία. Ὁ χριστιανός γίνεται ὁ πραγματικός ὑλιστής, διότι οὔτε ὑπερεκτιμᾶ τήν ὕλη οὔτε τήν ὑποτιμᾶ. Δίνει στό σῶμα του καί στήν ὕλη τήν ἀξία πού ἔδωσε ὁ Ἰδιος ὁ Θεός μέ τή δημιουργία. Ἡ ὕλη

πού μᾶς περιβάλλει ύμνει τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τό ίδιο τό σῶμα μας εἶναι ὁ μεγαλύτερος κήρυκας τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς σοφίας Του. Γι' αὐτό καί ὁ Χριστός δέν δίστασε οὔτε τίς ἀσθένειες τοῦ σώματος νά θεραπεύσει, οὔτε καί τίς ἀντικειμενικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων νά ίκανοποιήσει.

Πάνω σ' αὐτή τήν ἀντίληψη στηρίζεται καί ὅλο τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἀγίας μας Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τήν αὐτοσυνειδησία πώς δέν υπάρχει μόνον γιά νά διακονεῖ τήν ψυχή τοῦ κάθε πιστοῦ. Ὁ Κύριος τή δημιούργησε, γιά νά φροντίζει τόν ἀνθρωπο στό σύνολό του. Ἄρα λοιπόν καί ἐμεῖς ἔχουμε Ἱερό καθῆκον νά μήν περιοριζόμαστε μόνον σέ λόγια παρηγοριᾶς, ὅταν κάποιος μᾶς ζητάει βοήθεια, ἀλλά καί νά προσπαθοῦμε πρακτικά καί υλικά νά κάνουμε τό καλύτερο γιά ἐκεῖνον. Μόνον ἔτσι κρατοῦμε σωστά τήν ὀρθόδοξη γραμμή τῆς πίστεώς μας. Ὁ τρόπος τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Χριστοῦ ἡς εἶναι ζωντανό παράδειγμα καί γιά τή δική μας φιλανθρωπία. Θά μποροῦμε ἔτσι, ὅπως πλούσια μοιράζουμε, καί πλούσια νά μαζεύουμε τά ἀμέτρητα δῶρα πού ἡ ἀγάπη Του ἔχει προετοιμάσει γιά ὅλους μας καί ἀφειδώλευτα μᾶς τά χαρίζει. Ἀμήν.