

Κυριακή 8 Ιουλίου 2018

Στ' Κυριακή Ματθαίου.

Ματθ. 9, 1 – 8.

«...ἴνα δέ εἰδῆτε ὅτι ἔξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἀμαρτίας, τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ ἐγερθείς ὅρον σου τήν κλίνην καὶ ὑπαγε εἰς τόν οἶκόν σου». (Ματθ. 9, 6).

”Αν τή σημερινή περικοπή, τήν ἀκούσει κάποιος ἐπιφανειακά, θά καταλάβει ὅτι διμιλεῖ γιά ἓνα ἀκόμη θαῦμα τοῦ Χριστοῦ. ”Ενα ἀπό τά πολλά θαύματα πού ἔκανε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεανθρώπου γιά τόν πονεμένο συνάνθρωπο. Μέσα δικαιοσύνης στό κείμενο τῆς σημερινῆς περικοπῆς ὑπάρχει κρυμμένος ἕνας ἀτίμητος θεολογικός θησαυρός, πού καλό θά ήταν σήμερα νά τόν ἀνακαλύψουμε καί νά τόν ἐκμεταλλευτοῦμε.

”Ο θησαυρός βρίσκεται τοποθετημένος στά λόγια τοῦ Κυρίου, μέ τά δποῖα προσπαθεῖ νά ἔξηγήσει γιατί θά χαρίσει τή θεραπεία στόν παραλυτικό πού κείτεται μπροστά του: «...ἴνα δέ εἰδῆτε ὅτι ἔξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἀμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ ἐγερθείς ὅρον σου τήν κλίνην καί

ύπαγε εἰς τόν οἶκόν σου». «Γιά νά καταλάβετε ὅτι ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τήν ἔξουσία πάνω στή γῆ νά συγχωρεῖ τίς ἀμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, τότε λέγει στόν παραλυτικό νά σηκωθεῖ νά πάρει τό κρεβάτι του καί νά πάει στό σπίτι του». Ὁ θησαυρός βρίσκεται συγκεκριμένα στήν ἔκφραση μέ τήν δποία αὐτοπροσδιορίζεται ὁ Χριστός: «ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου».

Ποτέ δὲ Χριστός δέν χαρακτήρισε τόν ἑαυτό Του «Γιό τοῦ Θεοῦ». Ὡς Γιό τοῦ Θεοῦ ἀφησε νά τόν δμολογήσουν οἱ ἄλλοι. Ἐπήνεσε τόν Πέτρο, ὅταν τόν δμολόγησε ώς Γιό τοῦ Θεοῦ στή γνωστή στιχομυθία: «Ὑμεῖς δέ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθείς δέ Σίμων Πέτρος εἶπε· σύ εἶ δὲ Χριστός ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. 16, 15-16). Εἶπε μάλιστα πώς πάνω σ' αὐτή τήν πέτρα τῆς πίστεως τοῦ Πέτρου θά χτίσει τήν Ἐκκλησία Του, πού θά μείνει ἀσάλευτη γιά πάντα. Ἐπίσης τή στιγμή πού ὁ Κύριος ἀφήνει τήν τελευταία Του πνοή ἐπάνω στό Σταυρό «ὁ ἐκατόνταρχος καί οἱ μετ' αὐτοῦ τηροῦντες τόν Ἰησοῦν, ιδόντες τόν σεισμόν καί τά γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱός ἦν οὗτος» (Ματθ. 27, 54). Δέχτηκε πάντοτε τήν δμολογία τῶν ἄλλων ὅτι εἶναι ὁ Γιός τοῦ Θεοῦ, δέν τό εἶπε ὅμως ποτέ ὁ Ἰδιος γιά τόν ἑαυτό Του. Γιατί;

Ἄπεκρουψε μέ μεγάλη προσοχή τή θεϊκή Του φύση ὁ Χριστός, ὅσο ζοῦσε πάνω στή γῆ, γιά νά παγιδέψει μέ μαεστρία τό διάβολο. Ποτέ δέν όμολόγησε καί δέν διακήρυξε ὅτι εἶναι ὁ Θεός ἀπό μόνος Του, γιατί δέν ἥθελε νά ἀκούσει ἀπό τό στόμα Του ὁ διάβολος κάτι τέτοιο. Προσπάθησε ὁ διάβολος νά Τοῦ ἀποσπάσει μιά τέτοια όμολογία, ὅταν μετά τήν τεσσαρακονθήμερη νηστεία Του θέλησε νά Τόν προσεγγίσει καί νά Τόν πειράξει. Σέ κάθε πειρασμό Τόν παρακινοῦσε, ἃν εἶναι Γιός τοῦ Θεοῦ, νά κάνει τό ἔνα ἢ τό ἄλλο. Ὁ Χριστός ὅμως μέ ἔξυπνο τρόπο καί μέ ἀγιογραφικές ἀπαντήσεις ἀπέφυγε μία τέτοια όμολογία, ἀφήνοντας τό διάβολο μέ τή μεγάλη ἀπορία γιά τό τί εἶναι αὐτό τό πρόσωπο πού ἔχει μπροστά Του. Ὁ Γιός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ κάλυψε τή θεϊκή Του φύση πολύ προσεκτικά μέ τό ἔνδυμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καθώς κατέβηκε κάτω στή γῆ. Ὁ διάβολος ἔβλεπε ἔξωτερικά ἔναν ἀνθρωπο. Δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι ὁ Θεός θά εἶχε τήν ὀρετή καί τήν ταπείνωση νά παραμερίσει τή θεϊκή Του δόξα καί νά καταδεχθεῖ νά φορέσει τό παλιό, φθαρμένο καί βρώμικο ροῦχο τῆς ἀνθρώπινης σάρκας. Ἔβλεπε μπροστά του ἔναν ἀνθρωπο. Ἰσως ἔναν ἀνθρωπο μέ ἔξαιρετικά χαρίσματα. Ἰσως ἔνα πλάσμα λίγο

ύψηλότερο από τά ἀνθρώπινα μέτρα. Σέ καμία περίπτωση δύμως δέν ύπολόγιζε ὅτι έχει νά κάνει μέ τόν ἴδιο τό Θεό.

Άλλα καί κατά τήν ἐπί γῆς παρουσία Του ὁ Χριστός αὐτοπροσδιοριζόταν ως υἱός του ἀνθρώπου. Άκομη καί ὅταν θαυματουργοῦσε, παρακαλοῦσε νά μή διατυμπανίζουν οι ἀνθρωποι τά θαύματά Του. Φύλαξε μέ προσοχή αὐτό πού οι ἐρευνητές ὀνομάζουν «μεσσιανικό μυστικό». Τό μεσσιανικό μυστικό δέν ξεκαθαρίστηκε μέχρι τή στιγμή πού ὁ διάβολος παρασύρθηκε στήν παγίδα τοῦ Θεοῦ. Αύτή ἡ παγίδα τοῦ Θεοῦ γιά τό διάβολο ἦταν ὁ Γολγοθᾶς. Ό διάβολος νόμιζε πώς πάνω στό Γολγοθᾶ δύδηγοῦσε ἔναν ἀνθρωπο. Ὄταν ὁ Χριστός ἄφησε τήν τελευταία Του πνοή, τότε, καθώς κατέβηκε στόν Ἀδη, ὁ διάβολος κατάλαβε τό πάθημά του. Ζήτησε νά σκοτώσει ἔναν ἀνθρωπο καί παρέλαβε ἔνα Θεό. Νόμιζε πώς θά φυλάκιζε ἔναν ἀκόμη ἀνθρωπο μέ τά δεσμά τοῦ θανάτου, ἀλλά ὅταν ὁ Χριστός δοκίμασε τό θάνατο, ἔσπασε τά δεσμά του καί διέλυσε τή δύναμη τοῦ διαβόλου, διότι «οὐκ ἦν δυνατόν κρατεῖσθαι ὑπό τῆς φθορᾶς τόν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς», ὅπως δύμολογοῦμε στή Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Μέ τόν ὅρο «υἱός τοῦ ἀνθρώπου» ὁ Χριστός ἐπικάλυψε, ἀλλά ταυτόχρονα καὶ ἀποκάλυψε τήν ἀξίωσή Του ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας καὶ Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Καθώς ἔλεγε ὅτι εἶναι ἔνα ἀνθρώπινο παιδί, διέδιδε γιά τόν ἑαυτό Του ὅτι εἶναι αὐτό πού δύναμασαν οἱ πατέρες «ψιλός ἀνθρωπος», δηλαδή ἔνα λεπτό, ἀδύναμο ἀνθρωπάκι. ᾖτοι ἐπικάλυψε τό μεγάλο Του μεσσιανικό μυστικό. Κάλυψε καὶ ἀπέκρυψε τή θεϊκή Του φύση πίσω ἀπό αὐτή τήν ἔξυπνη καὶ προσεκτική φράση, δύμολογώντας ταυτόχρονα ὅτι ἦταν κατά πάντα ἀνθρωπος. Σκέπασε τή Θεότητά Του κάτω ἀπό τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά τήν ἀφήσει νά φανερωθεῖ τήν κατάλληλη στιγμή.

Μέ τήν ἴδια φράση, ὅμως, ταυτόχρονα ἀποκάλυψε καὶ τή Μεσσιανική του ἴδιότητα καὶ ἀποστολή. « Ἰνα δέ εἰδῆτε ὅτι ἔξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου... ». Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, αὐτό τό ἀνθρώπινο παιδί ἔχει ἔξουσία νά συγχωρεῖ ἀμαρτίες. Δέν λαμβάνει αὐτή τήν ἔξουσία ἀπό κάπου. Δέν Τοῦ δίδει κάποιος τήν ἔξουσία νά συγχωρεῖ ἀμαρτίες, ἀλλά ὁ ἴδιος ἔχει αὐτή τήν ἔξουσία. Οἱ Ἱερεῖς, ἔχουν τήν ἔξουσία νά συγχωροῦν τίς ἀμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά αὐτή τήν ἔξουσία τή λαμβάνουν ἀπό τόν ἐπίσκοπο καὶ ἐκεῖνος ἀπό τούς ἀποστόλους καὶ οἱ

ἀπόστολοι ἀπό τό Χριστό. Ὁ Χριστός συγχωρεῖ τίς ἀμαρτίες ἀπό τή δική Του ἔξουσία, τήν δποία διαθέτει ώς Θεός, Λυτρωτής καί Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Σ' ὀλόκληρη τή δραματική πορεία τῆς ἀνθρώπινης ιστορίας ὁ Χριστός δέν σταμάτησε ποτέ νά ἐπικαλύπτει καί νά ἀποκαλύπτει ταυτόχρονα τή θεϊκή Του φύση καί τή Μεσσιανική Του ίδιότητα. Μετά τήν ἔνδοξη Ἀνάληψή Του, βεβαίως, δέν τό κάνει γιά νά παγιδεύσει τό διάβολο. Τό κάνει πρῶτον, ἐπειδή σέβεται τήν ἐλευθερία μας καί δεύτερον, ἐπειδή ἀξία ἔχει νά ψάξουμε καί νά πονέσουμε, γιά νά Τόν βροῦμε καί νά ἐνωθοῦμε μαζί Του. Γι' αὐτό «μακάριοι οἱ μή ιδόντες καί πιστεύσαντες» (Ιω. 20, 29).

Στήν ἐποχή μας τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ βάλλεται καί πληγώνεται ἀπό πολλές κατευθύνσεις. Συγγραφεῖς, «ἐπιστήμονες», διανοούμενοι, ἐρευνητές καί πολλοί ἄλλοι προσπαθοῦν νά ξεφτίσουν τό Θεανδρικό τίμιο πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Προσπαθοῦν νά μᾶς Τόν παρουσιάσουν ώς ὄνθρωπο μέ πάθη, ἐλαττώματα καί ἀμαρτίες. Ἄς μήν ὑποκύψουμε στά ἡμιμαθή κελεύσματά τους. «Ἐρευνᾶτε τάς γραφάς», μᾶς λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἄς ψάξουμε τήν πίστη μας βαθιά. Ἄς μελετήσουμε, ἃς προσευχηθοῦμε, ἃς ζήσουμε τήν ἐν

μυστηρίοις ἔνωσή μας μέ τό Θεό. Τότε θά καταλάβουμε πώς ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού στέκεται πάντοτε κοντά μας, ἔτοιμος νά μᾶς χαρίσει τή σωτηρία. Μία σωτηρία πού ἀφειδῶς τήν ἔχει προετοιμάσει γιά ὅσους Τόν ἀγάπησαν. Άμήν.