

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

Εἰσοδικόν

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος

Αρ. Τεύχους: 304 - 02/01/2018 Μνήμη του εν Άγίοις Πατρός ημών Σιλβέστρου, Πάπα Ῥώμης.

Ειδήσεις

- [Δαμπρή η Πανήγυρις του Μεγάλου Βασιλείου στο Βόλο – Δοξολογία επί τῷ Νέῳ Ἔτει](#)
- [Δημητριάδος Ἰγνάτιος: «Κανείς δε μπορεί να μας στερήσει τη χαρά» – Η ευλογία της Βασιλόπιτας στην Μητρόπολη Δημητριάδος](#)
- [«ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ»: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΦΙΛΥΡΑ»](#)
- [Μια εκ βαθέων συνέντευξη στην Στ' τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας](#)

Ο λόγος του Επισκόπου

«...Αν οι σοφοί της γης χαρακτήρισαν ως χρέμα τον χρόνο, η Εκκλησία μας τον θεωρεί εφελτήριο, που μπορεί να μας απογειώσει προς την αγιότητα. Αρκεί ένας χτύπος στο ρολόι της ψυχής μας, για να μας εξασφαλίσει την μεταφυσική μας αφύπνιση. Δεν απαιτήθηκε, άλλωστε, παρά μόνο μία κίνηση μετάνοιας για να ξεκλειδωθεί από τον ληστή ο Παράδεισος. Κατά τους Πατέρες δε της Εκκλησίας, είναι αρκετή η διάρκεια μίας και μόνον ημέρας, από την ανατολή έως τη δύση της,

ώστε να κατακτηθεί ο εξαγιασμός μας. Ιδού η πρόκληση της σημερινής γιορτής, να διαχειριστούμε με σύνεση την κάθε στιγμή, κάτι μικρό, που όμως έχει άπειρη αξία, να αξιοποιήσουμε το κάθε λεπτό, κάτι που φαίνεται λίγο, αλλά έχει διαστάσεις ασύλληπτες. Πως; «εξαγοραζόμενοι τον καιρόν», προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, αξιοποιώντας το χρόνο της ζωής μας ως αγάπη, ως ελευθερία, ως συμπόρευση με τον συνάνθρωπο. Συγχωρώντας, συμπονώντας και φροντίζοντας τον διπλανό μας, χωρίς επιφύλαξη, χωρίς υστεροβουλία, χωρίς αντάλλαγμα. Αντίθετα, σπαταλώντας τον καιρό μας στα πλαίσια της φυσικής αναγκαιότητας, και καλπάζοντας από μέριμνα σε μέριμνα, τον εκφυλίζουμε σε μία ανιαρή και αδυσώπητη καθημερινότητα...»

+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2018

Δείτε επίσης...

- [ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 2018](#)
- [Κήρυγμα Κυριακής Μετά τα Φώτα\(7/1/2018\)](#)
- [Πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα παιδιά των Ιερέων και Ιεροψαλτών μας](#)



Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Γνωρίστε την
ψηφιακή μας βιβλιοθήκη!

imdlibrary.gr



Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!

Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

[Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. \(1945- \) Η περί της Πηγής των Λογίων θεωρία](#)



Γερά Μητρόπολις Δημητριάδος
καί Άλμυρού

www.imd.gr

Γνωρίστε μέσα
απ' την ιστοσελίδα μας
τους Ιερούς μας Ναούς



Γνωρίστε τον [I.N. Αγίου Βασιλείου Βόλου](#)



Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος

www.archxristodoulos.gr

νέα
προσθήκη

Ψηφιακό Υλικό > Κείμενα > Για την Κοινωνία

[Ψυχικό σθένος και σωματική ασθένεια](#)

Νέα Κατηγορία: **Αντιαιρετικά**

Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

[Ο Σατανισμός, Του Αρχιμ. Αθανασίου Κολλά, Ιεροκήρυκος,
Πληροφόρηση Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016](#)



Αντιαιρετικά

Δείτε το βίντεο

[ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ \(Χριστούγεννα 2017\)](#)

Παρακολουθήστε απο το [κανάλι μας στο youtube](#) την Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου στις 23/12/2017

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
2018



ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο εξής το «Εισοδικόν» πατήστε [εδώ](#)