

13η Κυριακή Λουκά
(Λκ. 18, 18 – 27)

26 Νοεμβρίου 2017

«...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος
πτωχοῖς,...καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι»

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά μάθει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας του. Ὅταν ἡ ἐπιθυμία γιά τή σωτηρία εἶναι γνήσια, τότε καί οἱ ἐρωτήσεις γύρω ἀπό θέματα σωτηρίας λαμβάνουν ἀπαντήσεις καί γίνονται τρόπος ζωῆς. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ νέου, ὅμως, γιά τή σωτηρία του δέν ἦταν ἀληθινή, ἀφοῦ, ὅπως ἀποδείχθηκε, δέν μπόρεσε νά κάνει τρόπο ζωῆς τίς ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία του. Ἐκανε μία ἐρώτηση θεωρητική καί δυστυχῶς ἔμεινε στή θεωρία. Ἡ ἀγάπη γιά τόν πλοῦτο του δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά κάνει τή θεωρία πράξη. Ἐν τούτοις ὁ Κύριος τοῦ δίνει κάποιες συγκεκριμένες ὁδηγίες σωτηρίας, τίς ὁποῖες μάλιστα μπορούμε νά τίς χρησιμοποιήσουμε ἐμεῖς καί νά καταφέρουμε νά φτάσουμε ἐκεῖ πού δέν κατάφερε νά φτάσει ὁ νεαρός πλούσιος, στή σωτηρία.

«Πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς,...καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι». Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου, ὅταν μαθαίνει ἀπό τό νέο πώς εἶναι κατά πάντα γνώστης τοῦ

νόμου καί πιστός τηρητής τῶν ἐντολῶν πού εἶναι γραμμένες μέσα σ' αὐτόν. Τρία πράγματα τοῦ λέει νά κάνει. Τό πρῶτο εἶναι τό: «πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον», τό δεύτερο τό: «καί διάδος πτωχοῖς» καί τό τρίτο τό: «δεῦρο ἀκολουθεῖ μοι». Τό πρῶτο σημαίνει νά πουλήσει ὅλα τά ὑπάρχοντά του, τό δεύτερο νά δώσει τά χρήματά του στούς φτωχοῦς καί τό τρίτο ν' ἀκολουθήσει τό Χριστό. Μέ ἄλλα λόγια οἱ τρεῖς ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ σημαίνουν ἐλευθερία, ἀγάπη, ὑπακοή. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζήσει μέ ἐλευθερία, μέ ἀγάπη καί μέ ὑπακοή στό θεϊκό θέλημα μπορεῖ νά ἐλπίζει στό μέγιστο καί ὑψιστο δῶρο τῆς σωτηρίας.

Πρῶτον, «πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον», νά πουλήσει ὅ,τι ἔχει, νά πουλήσει τήν περιουσία του, ἔτσι ἀπλά, χωρίς πολλή σκέψη, χωρίς ἴσως πολλές διαπραγματεύσεις. Χωρίς ἀμφιβολία θά λέγαμε ὅτι εἶναι τρελή αὐτή ἡ πρόταση τοῦ Χριστοῦ πρὸς τόν πλούσιο νεαρό. Αὐτό λέει ἡ λογική. Ὁ Κύριος, ὅμως, δέν ὁμιλεῖ μέ βάση τή λογική, ἀλλά μέ βάση τήν ἀναγκαιότητα τῆς σωτηρίας. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν ἀναγκαιότητα τῆς κατά Θεόν προκοπῆς, ὁ ἄνθρωπος πού θέλει νά φτάσει στή θέωση, τό πρῶτο πού θά πρέπει νά κάνει εἶναι ν' ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά βάρη τοῦ κόσμου. Τό μεγαλύτερο βάρος γιά τόν ἄνθρωπο πού στοχεύει ψηλά εἶναι τά χρήματα καί γενικότερα ἡ ἰδιοκτησία τῆς ὕλης. Ἡ ὕλη εἶναι κάτι πεπερασμένο καί ἐφήμερο. Σήμερα τά χρήματα βρίσκονται στά δικά μας χέρια, αὔριο γλιστροῦν σάν τήν ἄμμο ἀπό τήν παλάμη μας καί πέφτουν στήν παλάμη κάποιου

ἄλλου. Ἡ κατοχή τῆς περιουσίας θέλει σωστή διαχείριση, διότι ἡ περιουσία κατακτᾶται δύσκολα καί χάνεται εὐκό-
λα ἀπό τὴν κακὴ διαχείριση. Ἡ διαχείριση τῆς περιουσίας
καταλαμβάνει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς σκέψεως τοῦ πλου-
σίου. Ἔτσι δὲν μένει χρόνος καί διάθεση νὰ σκεφτεῖ καί
πολλά ἄλλα πράγματα ὁ ἄνθρωπος πού συνεχῶς ἀπασχολεῖ
τὸ μυαλό του μὲ τὸ πῶς θὰ φυλάξει ἀσφαλέστερα τὰ χρή-
ματά του καί πῶς θὰ τὰ κάνει περισσότερα. Τοιοῦτοτρόπως
τὰ χρήματα ἀπὸ ὑπηρέτης μεταβάλλονται σὲ ἀφέντη καί
καταδυναστεύουν ἀλύπητα τὸν ταλαίπωρο ἄνθρωπο πού
τὰ κατέχει. Ἡ περιουσία γίνεται ἀβάσταχτο βᾶρος καί τὸ
σημαντικώτερο θέμα στὴ ζωὴ τοῦ πλουσίου. Ἡ ἐντολὴ «πά-
ντα ὅσα ἔχεις πώλησον» σημαίνει οὐσιαστικὰ ἐλευθερία. Ὁ
Χριστὸς ζητάει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ κάθε ὑλι-
κὴ καί κοσμικὴ ἀναγκαιότητα.

Δεύτερον, τὸ «διάδος πτωχοῖς» σημαίνει ἀγάπη. Εἶναι ἡ
ἀγάπη ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐλευθερίας. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος
ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπὸ τὰ ὑλικά δεσμά του,
μπορεῖ νὰ τὰ σκορπίσει σ' ἐκείνους πού τὰ χρειάζονται πε-
ρισσότερο, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πρα-
κτικὴ ἀγάπη. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ ὑπογραφή καί τὸ θεμέ-
λιο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας τοῦ πιστοῦ. Μόνον ὁ μαθητὴς
τοῦ Χριστοῦ δίνει χαρούμενα, διότι αὐτὸ τὸν ἐλευθερώνει,
τὸν κάνει νὰ νιώθει ἀνάλαφρος καί δυνατός, τὸν κάνει ἄρ-
χοντα πνευματικὸ. Ἡ ἐλεημοσύνη κάνει τὸν πιστό νὰ μοιά-
ζει μὲ τὸν ἐλεήμονα Θεό. Δὲν ἔχει σημασία ἂν ὁ ἐλεήμων

ἄνθρωπος εἶναι πλούσιος ἢ φτωχός. Ἡ ἐλεημοσύνη δέν εἶναι ἀρετή μόνο τῶν πλουσίων. Ἐλεήμων μπορεῖ νά γίνει ἀκόμη καί ὁ φτωχότερος ἄνθρωπος τοῦ πλανήτη. Ἡ πραγματική φτώχεια δέν εἶναι νά ἔχει κάποιος λίγα. Ἡ πραγματική φτώχεια εἶναι νά θέλει κάποιος πολλά. Ὁ πιστός πού ἐλευθερώνεται ἀπό τήν κακή χρήση τῆς ὕλης γίνεται πλούσιος, διότι ἀρκεῖται καί στά ἐλάχιστα. Στόν ἐλεύθερο ἄνθρωπο περισσεύουν πολλά, ἀκόμη καί ἂν εἶναι φτωχός. Τότε μπορεῖ καί θέλει νά δίνει, διότι ἡ ἀγάπη εἶναι ἐλευθερία καί ἡ ἐλευθερία φέρνει χαρά. Ὁ ἄνθρωπος πού ξέρει νά μοιράζεται ξέρει καί νά ἀγαπάει καί ξέρει καί τά μυστικά τῆς ἀληθινῆς εὐτυχίας στή ζωή.

Τρίτον, τό «δεῦρο ἀκολουθεῖ μοι» σημαίνει ὑπακοή στό Θεῖο Θέλημα καί οὐσιαστικό ἀγώνα γιά συνεπή πνευματική ζωή. Ἀκολουθήσέ με σημαίνει ζῆσε, ὅπως μέ βλέπεις νά ζῶ. «Ἀκολουθεῖ μοι» εἶναι ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ νά περπατήσουμε στά βήματά Του. Νά υἱοθετήσουμε τόν τρόπο Του. Νά κάνουμε στή ζωή μας αὐτό πού θά ἔκανε Ἐκεῖνος. Τό Θεῖο Θέλημα δέν εἶναι ἠθικοί κανόνες. Εἶναι ἡ ζωή μαζί μέ τό Χριστό. Εἶναι ἡ ἀγάπη πού ἔχει ὁ πιστός γιά τό Χριστό, ἀκόμη καί μέσα στίς πτώσεις του καί στήν ἀμαρτωλότητά του. «Ἀκολουθεῖ μοι» σημαίνει πήγαινε ὅπου πηγαίνω, ζῆσε ὅπως ζῶ, κάνε ὅ,τι κάνω, πές ὅ,τι λέω, σκέψου ὅ,τι σκέπτομαι, ἀγάπησε ὅπως ἀγαπάω, συγχώρεσε ὅπως συγχωρῶ, σταυρώσου ὅπως σταυρώνομαι, γίνε σάν ἐμένα, γιατί ἐγώ ἔγινα σάν ἐσένα. «Ἀκολουθεῖ μοι»

σημαίνει νά ταυτιστοῦμε μέ τό Χριστό ὄχι μόνο στή συμπεριφορά ἀλλά καί στή φύση. Νά Τοῦ χαρίσουμε τήν ὑπαρξή μας, διότι πρῶτος Ἐκεῖνος μάς χαρίζει τόν ἑαυτό Του.

Ἄν κρατήσουμε αὐτές τίς τρεῖς ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ κι ἐμεῖς στή δική μας ζωή, θά βροῦμε τό μονοπάτι τῆς λύτρωσης καί τῆς χαρᾶς. Θά κάνουμε τή ζωή τοῦ Χριστοῦ ζωή μας μέσα ἀπό τήν ἔνωσή μας μ' Ἐκεῖνον. Ἔτσι κοινωνώντας μαζί Του ὀλοκληρωτικά θά ἀπολαύσουμε τή σωτηρία μας, πού εἶναι τό πανάχραντο πρόσωπό Του.

Ἀμήν.