

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ  
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (18/3/2012)

*Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως*

**Προσεγγίζοντας τον Σταυρό του Χριστού**

Κάθε φορά που η Εκκλησία μας θέτει ενώπιόν μας τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, αγαπητοί μου, είτε την ημέρα της Υψώσεώς του, κάθε Σεπτέμβριο, είτε την σημερινή ημέρα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, ο νους μας στρέφεται στο φρικτό Γολγοθά και προγεύεται τα υπέρλογα Μυστήρια που η αγάπη του Θεού εξύφανε για την σωτηρία του κόσμου. Στέκεται εκεί όπου διαδραματίστηκε το μεγαλύτερο δράμα της ανθρώπινης ιστορίας και προσπαθεί να προσεγγίσει τους συμβολισμούς που κρύβονται πάνω στο αξεπέραστο σύμβολο του Σταυρού, συμβολισμούς μοναδικούς και διαχρονικούς.

Η μελέτη του Σταυρού οδηγεί σε τρία βασικά συμπεράσματα σχετικά με το περιεχόμενο της Σταυρώσεως του Θεανθρώπου. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η Σταύρωση συμβολίζει, πρωτίστως, την θυσία. Πρόκειται για αλήθεια που διακρίνει ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός, *ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου*<sup>1</sup>, οδηγείται εκούσια επί του Σταυρού. Δε σέρνεται νικημένος από τις δυνάμεις του κόσμου, δεν ακολουθεί τις εξελίξεις που άλλοι διαμόρφωσαν χωρίς Αυτόν, αλλά χαράζει ο Ίδιος τις εξελίξεις, είναι κύριος των γεγονότων. Θυσιάζεται για την λύτρωσή μας από την αμαρτία και την ένωσή μας μεταξύ μας και με τον Θεό Πατέρα. Ο Ίδιος, στην εναγώνια προσευχή Του, διατύπωσε καθαρά αυτή την αλήθεια: *«Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε εσένα, ώστε και αυτοί, με τη βοήθεια της αλήθειας, να είναι αφιερωμένοι σ' εσένα. Προσεύχομαι όχι μόνο γι' αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστέψουν σ' εμένα, ώστε όλοι να είναι ένα, όπως Εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με εμένα κι εγώ με εσένα. Να είναι κι αυτοί ενωμένοι με εμάς κι έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι εσύ με απέστειλες»*<sup>2</sup>

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι ο Σταυρός και η Σταύρωση συνιστούν αδιαμφισβήτητη νίκη του Χριστού, εναντίον της φθοράς, του θανάτου, του διαβόλου. Μία νίκη που προήλθε ύστερα από έντονο και σκληρό πόλεμο, καθότι ο διάβολος επετέθη λυσσώδως κατά του Χριστού, χρησιμοποιώντας πειρασμούς, πρόσωπα, μαρτύρια και εξευτελισμούς, προκειμένου να επιβληθεί. Οι εχθροί του Χριστού νόμισαν ότι Τον νίκησαν ανεβάζοντάς Τον στο Σταυρό. Εκείνος, όμως,

<sup>1</sup> Ιωάν. 1,29

<sup>2</sup> Ιωάν. 17, 19-21

διατήρησε την υπεροχή, γιατί με τον σταυρικό του θάνατο νίκησε τον διάβολο. Γι' αυτό ο διάβολος αποστρέφεται όσο τίποτα άλλο, τον Σταυρό του Χριστού, *ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργηται*. Γι' αυτό ο Σταυρός είναι το ιερότερο σύμβολο του Χριστιανισμού, επειδή αυτός είναι η πύλη της Αναστάσεως, αυτός είναι το σφυρί που τσάκισε την πλάκα του θανάτου.

Το τρίτο συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη του Σταυρού είναι ότι η Σταύρωση είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. *«Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε θυσίασε τον μονογενή Του Υιό, ούτως ώστε όποιος πιστέψει σ' Αυτόν να μη χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια»*<sup>3</sup> Την αλήθεια αυτή διαδηλώνει ο Απόστολος Παύλος: *«Ο Θεός μάς αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και όταν ακόμα είμαστε ηθικά νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων, μάς ζωντάνεψε πνευματικά μαζί με τον Χριστό. Έχετε σωθεί με την χάρη και όχι με τα κατορθώματά σας. Και μάς ανέστησε μαζί με τον Χριστό και μάς έβαλε να καθίσουμε μαζί Του στα επουράνια. Και η ανύψωση και η ανύψωση μας αυτή έγινε με την ένωση μας με τον Ιησού Χριστό. Και μάς ευεργέτησε τόσο πολύ ο Θεός, για να φανερώσει στις μελλοντικές γενιές τον υπερβολικό πλούτο της χάριτός του με την αγαθότητα, που επέδειξε σε εμάς διά Ιησού Χριστού»*<sup>4</sup>. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από τον Σταυρό. Δεν περιορίζεται στα λόγια, δε μένει στις υποσχέσεις. Σφραγίζεται με τον Πανάχραντο Αίμα της Θυσίας.

Αυτές τις διαστάσεις της Σταυρικής θυσίας, νίκης και αγάπης του Χριστού ας φέρουμε σήμερα στο νου μας, αδελφοί, καθώς προγευόμαστε την εμπειρία της Μεγάλης Πέμπτης, θεωρώντας τον Σταυρό του Θεανθρώπου. Ας σκύψουμε μπροστά του με ευγνωμοσύνη, αποφασίζοντας να σταυρώσουμε κι εμείς πάνω Του την προσωπική μας παθογόνο πραγματικότητα. Αν το επιδιώξουμε και το πετύχουμε, θα ζήσουμε την Βασιλεία του Θεού αιώνια και θα την κάνουμε γνωστή και στην εποχή μας και στο περιβάλλον μας. ΑΜΗΝ!

---

<sup>3</sup> Ιωάν. 3,16

<sup>4</sup> Εφεσ. 2, 4-7