

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (29/6/2014)

### Η ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως (43) «και αποστολικήν Εκκλησίαν» - Η Αποστολικότητα της Εκκλησίας

Ολοκληρώνουμε σήμερα, αγαπητοί μου, την αναφορά μας στα ιδιώματα της Εκκλησίας, όπως αυτά περιγράφονται στο Σύμβολο της Πίστεως, και θα εξετάσουμε το τέταρτο που είναι η Αποστολικότητα. Και ποια καλύτερη συγκυρία θα μπορούσε να βρεθεί από τη σημερινή ημέρα, κατά την οποία εορτάζουμε την μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ενώ αύριο θα τιμήσουμε την Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων. Η Εκκλησία μας γι' αυτό ακριβώς είναι «Αποστολική», γιατί οικοδομήθηκε *εν τω θεμελίω των Αποστόλων και προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού*<sup>1</sup>. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι σύλοι της Εκκλησίας. «Υπό των Αποστόλων συναθροίστηκε, συστήθηκε και στηρίχθηκε η Εκκλησία, διότι οι Απόστολοι φάνηκαν, μετά τον Χριστό, θεμέλια και οικοδόμοι αυτής της Εκκλησίας, συναθροίζοντας όλους τους ανθρώπους μαζί σε μία ποιμνη, από όλες τις φυλές και από όλα τα έθνη, ενώπιον του Δεσπότη των όλων και μεγάλου Ποιμένου»<sup>2</sup>.

Για να είναι «αποστολική» η Εκκλησία πρέπει να διαθέτει δύο χαρακτηριστικά: Α. να έχει προέλευση Αποστολική, που σημαίνει να διακρίνεται από την κανονική συνέχεια της Εκκλ/κής Ιεραρχίας. Οι Επίσκοποι της δηλ. να ανήκουν στην Κανονική εκείνη νοητή αλυσίδα, που συνιστά την λεγόμενη «Αποστολική διαδοχή» και τους συνδέει, στην πορεία των αιώνων, με τους Αγίους Αποστόλους και Β. να διατηρεί ανόθευτη την μετάδοση της Αποστολικής διδασκαλίας, όπως αυτή διασώζεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση. Η νόθευση της διδασκαλίας αυτής, με θεωρήματα και ιδεολογήματα εκτός της Γραφής και της Παράδοσης, συνιστά αίρεση και δεν αφορά την «Αποστολική» Εκκλησία.

Ο όρος «Απόστολος» σημαίνει «απεσταλμένος». Οι Άγιοι Απόστολοι απεστάλησαν από τον Χριστό στα έθνη για να διαδώσουν την σωτήρια αλήθεια του Ευαγγελίου. Το έργο αυτό των Αποστόλων συνεχίζεται ή οφείλει να συνεχίζεται από την Εκκλησία στην ιστορία, μια Εκκλησία που αποστέλλεται συνεχώς στον κόσμο ασκώντας έργο ιεραποστολικό, πράγμα που θα κάνει μέχρι της συντελείας του αιώνας. Μια Εκκλησία που δεν ασκεί ιεραποστολή, είτε εξωτερική προς τα έθνη, είτε εσωτερική, προς το ίδιο το πλήρωμά Της, έχει πάψει να είναι «Αποστολική» Εκκλησία. Μπορεί ο χαρακτήρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας να είναι εσωστρεφής και ασκητικός, ουδόλως, όμως, το

<sup>1</sup> Εφεσ. 2,20

<sup>2</sup> Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, «Τα Άπαντα», τόμος Β', σελ. 153

γεγονός αυτό παρεμποδίζει την ιεραποστολική Της δραστηριότητα, που συνιστά επιταγή Ιησού Χριστού.

Η αλήθεια είναι πως σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, η ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας είναι αναγκαία. Υπάρχουν στις μέρες μας άνθρωποι που λαχταρούν να ξεδιψάσουν στα καθαρά νερά της αλήθειας του Ευαγγελίου. Ποθούν να ζήσουν ζωή γνήσια και αληθινή. Αναζητούν ευκαιρίες να γνωρίσουν την αλήθεια, να ζήσουν εν Χριστώ. Εάν για εκείνους που έχουν καλή διάθεση υπάρχει ανάγκη ιεραποστολής, περισσότερο ισχύει για τους υπόλοιπους Χριστιανούς. Από εμάς τους Χριστιανούς ένα μέρος έχουμε επηρεασθεί από το κοσμικό πνεύμα της υλιστικής εποχής. Έχουμε δηλητηριαστεί από την αθεΐα της αδιαφορίας.

Ιδιαίτερος σήμερα υπάρχει ανάγκη ιεραποστολής, διότι απορρίπτεται ο Θεός και το Ευαγγέλιό Του στην πράξη· διότι η πληθώρα των αγαθών, το πνεύμα του καταναλωτισμού, η πρόοδος της τεχνολογίας, η εκμηδένιση των αποστάσεων, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, όλα αυτά που είναι μέσα για την καλύτερη διευθέτηση της ζωής μας τα κάναμε αυτοσκοπό και νομίσαμε ότι αυτά θα μας σώσουν, ενώ, τελικά, απορρυθμίζουν την πνευματική μας ζωή.

Το Αποστολικό έργο της Εκκλησίας είναι έργο θυσίας, κόπου και μεγίστης ευθύνης έναντι Θεού και ανθρώπων. Το ομολογούσε ο πρώτος μεγάλος ιεραπόστολος των εθνών, ο Απόστολος Παύλος: «μέχρι της ώρας αυτής που σας γράφω και πεινάμε και διψάμε και κοπιάζουμε, εργαζόμενοι χειρωνακτικά. Μας βρίζουν, μας περιγελούν, μας καταδιώκουν, μας συκοφαντούν. Μας θεωρούν καθάρματα και σκουπίδια του κόσμου»<sup>3</sup>.

Αυτή την αντιμετώπιση, αδελφοί μου, δέχεται και η Εκκλησία μας σήμερα, από τις δυνάμεις του κόσμου, όταν επιτελεί το έργο του ευαγγελισμού των ψυχών, συνεχίζοντας την Αποστολική Της παράδοση. Πρόκειται για έργο υπίστης αξίας και σημασίας, καθότι συντελεί στην εξαπλώση της Ευαγγελικής αλήθειας στους εκτός Εκκλησίας και στην αναθέρμανση της πίστεως στους εντός Εκκλησίας ούτως, ώστε να εκπληρωθεί το σχέδιο της αγάπης του Θεού, ο Οποίος *θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν*<sup>4</sup>. ΑΜΗΝ!

*Αρχιμ. Ε.Ο.*

---

<sup>3</sup> Α΄ Κορ. 4,11-13

<sup>4</sup> Α΄ Τιμ. 2,4