

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου)

Προσφορά στον Χριστό

Ήθελαν πολύ ν' αποκτήσουν παιδί. Ο Ιωακείμ και η Άννα μέχρι την γεροντική τους ηλικία αγωνίζονταν να γίνουν γονείς, χωρίς να το καταφέρνουν. Ουδέποτε, όμως, επέτρεψαν στην απελπισία να ειοχωρήσει στην ψυχή τους. Αντιθέτως, έκαναν την επιθυμία τους προσευχή και εγκατέλειψαν τον εαυτό τους στα χέρια του Θεού. Υποσχέθηκαν στο Θεό ότι, αν ακούσει τον πόθο της καρδιάς τους και τους χαρίσει τέκνο, θα το αφιερώσουν σε Εκείνον. Ο Θεός εκτίμησε την πίστη τους• επιβράβευσε την υπομονή τους• ευλόγησε την εμπιστοσύνη τους στο θέλημα Του και τους χάρισε όχι ένα συνηθισμένο παιδί, αλλά το σκεύος της εκλογής, το δοχείο της χάριτος, το υπόδειγμα της ταπεινώσης, της υπακοής και της πίστης, εκείνη που έγινε η κλίμακα από την οποία κατέβηκε ο Θεός στη γη και ανέβηκε ο άνθρωπος στον ουρανό. Τους χάρισε την Υπεραγία Θεοτόκο. Και οι άγιοι εκείνοι γονείς, όταν η Μαρία έγινε τριών ετών, την οδήγησαν στο Ναό εκπληρώνοντας το τάμα, την αφιέρωσαν στον Θεό και την εμπιστεύθηκαν στα χέρια των Αγγέλων, που κατά την παράδοση, την διακονούσαν στα Άγια των Αγίων. Αυτό το γεγονός της Εισόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου στον ναό και της προσφοράς της στον Θεό, εορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, το οποίο γεγονός, όπως διαλαλεί η υμνολογία της ημέρας, συνιστά της «ευδοκίας Θεού το προοίμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας την προκήρυξιν»

Η ενέργεια της αφιέρωσης της Παναγίας στα χέρια του Θεού από τους ευσεβείς γονείς Της είναι άκρως διδακτική για εκείνους τους γονείς που έχουν εκκλησιαστική συνείδηση και ενδιαφέρονται για την κατά Χριστόν πρόοδο και ασφάλεια των παιδιών τους. Το μήνυμα που εκπέμπουν είναι να τους μιμηθούμε και να οδηγήσουμε τα παιδιά μας στην Εκκλησία, να τα ασφαλίσουμε στα χέρια του Χριστού, να τα εμπλουτίσουμε με όλα εκείνα τα πνευματικά αγαθά που θα τα καταστήσουν ολοκληρωμένες, εν Χριστώ, προσωπικότητες. Να γνωρίσουμε στα παιδιά μας τον Χριστό. Αυτός είναι η χαρά, η ευτυχία, η ενότητα, η Δικαιοσύνη, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η αληθινή κοινωνία, η σωτηρία!

Όμως, απέναντι στην πρόσκληση αυτή του Ιωακείμ και της Άννας πολλοί σύγχρονοι γονείς στέκονται, είτε με έντονο αρνητισμό, είτε με σκεπτικισμό και επιφύλαξη. Βλέπετε η Εκκλησία στην εποχή μας λειδορείται και συκοφαντείται, με συστηματικό και σκληρό τρόπο, από εκείνους που θέλουν να ξεκληρίσουν την πίστη και την ευσέβεια από τις καρδιές των ανθρώπων. Η Εκκλησία μας υποτιμάται και

θεωρείται ξεπερασμένη, οπισθοδρομική και αναχρονιστική από τις δυνάμεις του κόσμου. Εκλαμβάνεται ως ένα ρομαντικό απολίθωμα του παρελθόντος, στην καλύτερη περίπτωση ως ένα λαμπρό έκθεμα για τις προθήκες των μουσείων, όχι, όμως, ως ζωντανή παρουσία του Θεού και τρόπος ζωής στην σύγχρονη εποχή της «προόδου» και της ανάπτυξης. Μόνο που οι κατηγορίες αυτές, που συχνά δηλητηριάζουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων για να τους απομακρύνουν από τη ζωή της Εκκλησίας, εκπροσωπούν χρεοκοπημένες λογικές, αποτυχημένα κοσμικά συστήματα, διεφθαρμένα «πρότυπα», που στην προσπάθειά τους να αποθεώσουν τον άνθρωπο και να τον πείσουν ότι μπορεί και χωρίς τον Θεό, τον οδήγησαν στο τέλμα, στο αδιέξοδο, στην καταστροφή.

Γι' αυτό, αδελφοί μου, όσοι έχετε στα χέρια σας μικρά παιδιά και φροντίζετε για το παρόν και το μέλλον τους, όσοι θέλετε να εξασφαλίσετε στα παιδιά σας την αληθινή και ουσιαστική ζωή και όχι την ψεύτικη ζωή του χαλασμένου κόσμου, οδηγήστε τα στην Εκκλησία, εμπιστευθείτε τα στον Χριστό, μάθετέ τα να αγαπούν τον Χριστό. Μόνο που ο Χριστός δεν είναι έννοια αόριστη και αφηρημένη. Είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής που βιώνεται μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός γνωρίζεται και κοινωνείται μέσα στο Μυστηριακό βίωμα της Εκκλησίας. Ο Χριστός προσεγγίζεται μέσα από τη γνώση της ζωής και του Ευαγγελίου Του. Ο Χριστός συναντάται σε κάθε άνθρωπο, που πονά και υποφέρει σ' αυτόν τον κόσμο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μακριά από διαχωρισμούς που μειώνουν την αξία του προσώπου και προσβάλλουν τον άνθρωπο. Το μόνο κριτήριο συνάντησης του Χριστού στα πρόσωπα των ανθρώπων είναι η αγάπη. Διδάξτε στα παιδιά σας ν' αγαπούν τον Θεό, για να μπορέσουν ν' αγαπήσουν και τον άνθρωπο. Διδάξτε τα να ζουν με τον Χριστό, για να μάθουν να ζουν με τους ανθρώπους, όχι ως απρόσωπα άτομα, βουτηγμένα στον ατομισμό τους, αλλά ως Θεοειδή πρόσωπα, έτοιμα να κτίσουν την κοινωνία που όλοι ονειρευόμαστε. ΑΜΗΝ!

Αρχιμ. Ε.Ο.