

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Κυριακή του Ασώτου – Α' Κορ. 6, 12-20 (28/2/2016)

Όχι στή σαρκική παραζάλη

Μέ τό κορυφαίο θέμα τῆς πορνείας ἀσχολεῖται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στήν ἐπικοινωνία του μέ τή νεοσύστατη Ἐκκλησία τῶν Κορινθίων, ἀπόσπασμα τῆς ὁποίας ἀκούσαμε στη σημερινή Θεία Λειτουργία. Πρόκειται για ζήτημα που ἀπασχολεῖ τόν ἄνθρωπο ὅλες τίς ἐποχές, προκαλώντας διαφορετικές τοποθετήσεις, ἀλλά και ἐντονες ἀντιπαραθέσεις, ἀναλόγως προς τή δεκτικότητα τοῦ καθενός στό λόγο καί στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Παῦλος μέ σαφήνεια συμβουλεύει τήν Ἐκκλησία καί τούς πιστούς ν' ἀποφεύγουν τήν πορνεία, γιατί ἐξαιτίας τῆς μολύνεται θανάσιμα τό σῶμα καί ὁ ἄνθρωπος γίνεται ὑποχείριο καί ὑπόδουλος τῆς. Τό σῶμα, συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος, δέν μᾶς ἀνήκει, ἀλλά ἀνήκει στό Κύριο καί Δημιουργό μας, ὁ ὁποῖος τό κατασκεύασε γιά νά καταστεῖ κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πανεύματος.

Εἶναι ἀλήθεια πῶς τό ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει νά ικανοποιεῖται ἡ σαρκική ἐπιθυμία, ὅποτε αὐτή προκύπτει και μέ κάθε τρόπο, χρησιμοποιεῖται κατά κόρον ἀπό τούς θιασώτες τῆς σαρκικῆς καί σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης, οἱ ὁποῖοι τό θεωροῦν ἀπολύτως φυσιολογικό καί συμβαδίζουν μέ τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἄλλοι, ἐπίσης, διακηρύσσουν ὅτι ἡ ικανοποίηση τοῦ σαρκικοῦ ἐνστίκτου προφυλλάσσει τόν ἄνθρωπο ἀπό διάφορες ἀσθένειες, μέ κυριότερη τήν ἐπιβάρυνση τοῦ νευρικοῦ συστήματος, κατάσταση πού μπορεῖ νά ὀδηγήσει στήν τρέλα. Οἱ ὑποστηρικτές, ὁμως, τῶν πῶ πάνω ἀπόψεων ἀντιμετωπίζουν τό σῶμα, ἀλλά καί τήν ἴδια τους τή ζωή, χωρίς νά γνωρίζουν ἢ χωρίς νά θέλουν νά πιστέψουν ὅτι ἐφόσον ὁ Θεός ζήτησε ἀπό τούς ἄνθρώπους τήν ἐγκράτεια, αὐτή εἶναι ἀπολύτως ἐφικτή.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἀρνοῦνται νά δοῦν καί νά παραδεχτοῦν τά ἀποτελέσματα τῆς ἀπελευθέρωσης, τήν ὁποία πρεσβεύουν, ἀποτελέσματα πού ἐξευτελίζουν τήν ἀνθρώπινη φύση, προκαλώντας πολλές καί τρομακτικές ἀσθένειες καί ἐπιδημίες, πού ὀδηγοῦν, τίς περισσότερες φορές, στό θάνατο.

Γιά νά δοῦμε, ὁμως, ποιά εἶναι ἡ στάση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας στό μείζον αὐτό θέμα καί ποιός ὁ τρόπος πού φωτίζουν τίς πολὺπλευρες παραμέτρους του.

Ὁ Μέγας τῆς ἐρήμου καθηγητής Ἅγιος Ἀντώνιος σημειώνει: "Ἐχω τήν γνώμην ὅτι τό σῶμα ἔχει ἔμφυτον καί φυσικήν τήν κίνησιν πρὸς τὰς ἐπιθυμίας. Δέν ἐνεργεῖ, ὁμως, χωρίς νά θέλει ἡ ψυχή.

Παραμένει άπλως εις τό σωμα μας ως άπαθής κίνησης. Υπάρχει δέ καί άλλη κίνησης έπιθυμίας, πού γεννάται από τήν περιποίηση καί τήν διατροφήν τοῦ σώματός μας μέ φαγητά καί ποτά, από τά όποία παράγεται θέρμη, ή όποία διεγείρει τό σωμα προς τάς έπιθυμίας. Δι' αυτό καί ό Απόστολος Παῦλος παραγγέλλει: "μή μεθάτε μέ οἶνον εις τόν όποίον υπάρχει ή άσωτεία". Καί ό Κύριός μας λέγει εις τό Ευαγγέλιόν Του: "Προσέχετε μήπως αι καρδιαι σας γίνουν βαρειές από τήν κραιπάλην καί τήν μέθην"¹.

Τό λόγο παίρνει ό Ὅσιος Παλλάδιος, ό όποίος υπογραμμίζει ότι "ό πόλεμος τής πορνείας είναι τριῶν ειδῶν: Άλλοτε μέν έπιτίθεται ή σάρξ, όταν τήν περιποιούμεθα, άλλοτε επαναστατοῦν τά πάθη μέ τούς λογισμούς, εις ορισμένας δέ περιπτώσεις μᾶς τυραννεῖ καί ό δαίμων από φθόνον"².

Από τή σοφία τῶν δύο Πατέρων τής Εκκλησίας μας προκύπτει ότι τό πάθος τής πορνείας μπορεί καί είναι έλεγχόμενο από εκείνους πού δέν σφυροκοποῦν τό σωμα μέ τίς υλικές άνέσεις καί άπολαύσεις, αλλά καί από εκείνους πού ξέρουν νά προφυλάσσουν τόν έαυτό τους από τούς κακούς καί πονηρούς λογισμούς, επικαλούμενοι τή χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Άλλά τήν πιο συγκλονιστική άπάντηση σέ εκείνους πού ζοῦν κυριευμένοι καί παραδομένοι στους νόμους τῶν ένστίκτων, πιστεύοντας πώς αυτή είναι ή όντως ζωή, πώς εκεί περικλείεται τό νόημα καί ό σκοπός της, δίδει ό Ὅσιος Εφραίμ ό Σύρος, ό όποίος τοποθετεί, τελικά, τά πράγματα στη σωστή τους βάση καί πνευματική νομοτέλεια: "Άν μᾶς ένοχλεῖ ή σαρκική έπιθυμία, ως σκύψωμεν επάνω εις τόν τάφον καί ως ιδωμεν τά μυστήρια τής φύσεώς μας: τόν σκελετόν, τά άπογυμωμένα από τάς σάρκας κρανία καί τά υπόλοιπα όστά. Αφοῦ δέ τά ιδωμεν, ως θεωρήσουμε ότι βλέπουμε εις εκείνα τούς έαυτούς μας καί τότε ως σκεφθῶμεν πού έπήγε τό κάλλος τοῦ άνθους τής παρούσης ζωής, τό ωραίον χρῶμα εις τό πρόσωπον καί ή υπόλοιπος ωραιότης. Μέ αυτήν τήν σκέψιν θά σβήσει ή φλόγα τής σαρκός"³.

Ο λόγος τοῦ Αποστόλου Παῦλου, αγαπητοί μου, αλλά καί ή σοφία τῶν Πατέρων τής Εκκλησίας μας είναι άποκαλυπτικοί. Ας τούς προσέξουμε καί ως προσπαθήσουμε νά προσαρμόσουμε τή ζωή μας στη σωτήρια προοπτική τους. ΑΜΗΝ!

Αρχιμ. Ε.Ο.

¹ Ευεργετινός, τόμος 2^{ος}, σελ. 298

² Οπ.π. σελ. 308

³ Οπ.π. σελ. 336

