

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

*Κυριακή των Βαΐων – Φιλ. 4,4-9 (24/4/2016)*

### Η ειρήνη του Θεού μέσα μας

Το μεγάλο κεφάλαιο της εσωτερικής και της κοινωνικής ειρήνης ανοίγει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, στο Αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα. Κλείνοντας την επιστολή του προς τους Φιλιππησίους, εύχεται η ειρήνη του Θεού να φρουρεί τις καρδιές και τις σκέψεις τους και ο Θεός της ειρήνης να είναι πάντοτε μαζί τους. Σε μια εποχή ευρύτερης ακαταστασίας σαν την σημερινή και σ' ένα κόσμο που αποδεδειγμένα αντιμάχεται το θέλημα του Θεού, η επικράτηση της ειρήνης του Ιησού Χριστού είναι τα μεγάλο ζητούμενο, μια δύσκολη υπόθεση. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους τρόπους εκείνους που θα μας βοηθήσουν στην πραγμάτωσή της ούτως, ώστε, ως Χριστιανοί και την εσωτερική μας ειρήνη να εξασφαλίσουμε και να γινόμαστε διαρκώς παράγοντες ειρήνης γύρω μας.

Ο Άγιος Γουρίας, λαμπρή προσωπικότητα της Ρωσικής Ορθοδοξίας, θεωρεί επιτακτική την βοήθεια του Θεού για την επίτευξη της ειρήνης: «Η διχόνοια και οι διαπληκτισμοί είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα αντίστασης στη βούληση του Θεού... Καμιά πολιτική σοφία, καμιά ανθρώπινη πείρα, κανένα μέτρο πρόληψης δεν θα καταφέρει, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, να εξασφαλίσει και να σταθεροποιήσει την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Η ευλογία του Θεού είναι ο μοναδικός, σταθερός και ασφαλής δρόμος για την προσωρινή και αιώνια ειρήνη, που τόσο επιθυμητή είναι σε όλους μας»<sup>1</sup>. Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς, γιατί η ειρήνη απουσιάζει από τη ζωή μας, γιατί ο κόσμος πνίγεται και πάλι στο αίμα, αφού όποιες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται κρύβουν πίσω τους συμφέροντα και καιροσκοπικούς υπολογισμούς, που αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού.

Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής εντοπίζει τον τρόπο πραγμάτωσης της ειρήνης μέσα μας: «Ειρήνη είναι η απαλλαγή από τα πάθη, η οποία, χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, δε βρίσκεται»<sup>2</sup>. Αυτό σημαίνει ότι, για να γίνει ένας άνθρωπος πρόσωπο και παράγοντας ειρήνης, πρέπει να βγει νικητής από ένα μεγάλο και δύσκολο πόλεμο, ίσως τον δυσκολότερο: τον πόλεμο με τον εαυτό του. «Αιτία των παθών», κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, «είναι η απάτη του κόσμου. Αυτή προσκολλά τον νου του ανθρώπου στα κτίσματα, του επισωρεύει πάθη και αφού τον κάνει μυριοπαθή, τον χωρίζει από τον απαθή Θεό. Γιατί, μόλις ο άνθρωπος ανοίξει την θύρα του νου στα

<sup>1</sup> Ιεροδιακόνου Βασιλείου Μαρούσιακ, «Ο Άγιος Γουρίας», σελ. 42-43

<sup>2</sup> Φιλοκαλία, τόμος 1<sup>ος</sup>, σελ. 142

πάθη, ο νους σκορπίζεται και περιπλανάται όλη την ώρα σε σαρκικά και γήινα πράγματα, στις κάθε λογής ηδονές και στους εμπαιθείς λογισμούς, οι οποίοι προκαλούνται απ' αυτές».

Ο νεοφανής Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συνδέει την απόκτηση της ειρήνης με την σχέση αγάπης, εμπιστοσύνης, φιλίας και αφοσίωσης, που οφείλει ο άνθρωπος να διαμορφώσει με τον Θεό: «Πώς μπορεί να έρθει η ειρήνη», αναρωτιέται, «όταν οι άνθρωποι δεν συμφιλιωθούν με τον Θεό; Μόνον όταν συμφιλιωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, έρχεται και η εσωτερική ειρήνη και η εξωτερική. Για να συμφιλιωθεί, όμως, ο άνθρωπος με τον Θεό, πρέπει να έρθει σε συναίσθηση, να μετανοήσει, να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και τότε έρχεται η Χάρις και η ειρήνη του Θεού μέσα του, οπότε μπορεί να βοηθήσει και για την ειρήνη γύρω του»<sup>3</sup>.

Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι ο τρόπος της ζωής μας σήμερα, οι διογκούμενες δυσκολίες του βίου, οι προκλήσεις που διαρκώς ενοχλούν και δοκιμάζουν την ψυχή μας, εμποδίζουν την διαμόρφωση της ειρήνης μέσα μας, γεγονός που απενεργοποιεί ή δυσκολεύει σημαντικά και την διαμόρφωση ειρηνικής συνύπαρξης με τον Θεό και τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη ο διαρκής αγώνας με τον εαυτό μας για την κατάκτησή της. Λέγει ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος: «Διατήρησε την εσωτερική σου ειρήνη με κάθε τίμημα. Μην ανταλλάξεις την εσωτερική σου ειρήνη με τίποτα άλλο στον κόσμο. Ειρήνευσε με τον εαυτό σου και ο ουρανός και η γη θα ειρηνεύσουν μαζί σου»<sup>4</sup>.

Αδελφοί μου, βρισκόμαστε προ των πυλών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Σε λίγες ώρες θα κληθούμε από τον Κύριο να ακολουθήσουμε την πορεία Του προς το Πάθος και τον Γολγοθά, συμμετέχοντας εμπειρικά κι όχι παρακολουθώντας θεατρικά τα Θεία γεγονότα που συνέβησαν τότε. Για να επιτύχουμε αυτή την ουσιαστική και αληθινή συμπόρευση απαιτείται να έχουμε διαμορφώσει συνθήκες ειρήνης γύρω μας και μέσα μας. Μόνο ειρηνικές καρδιές, απαλλαγμένες από την κυριαρχία των παθών και του κόσμου μπορούν να συσταυρωθούν και ν' συναναστηθούν με τον Χριστό. Καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. ΑΜΗΝ!

*Αρχιμ. Ε.Ο.*

<sup>3</sup> «Λόγοι Β', πνευματική αφύπνιση», σελ. 355-356

<sup>4</sup> Γέροντος Θαυδαίου της Βιτόβνιτσα, «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας», σελ. 214