

Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Του Ἀντώνη Μποσνακούδη¹
(ahtbos@eexi.gr)

Ἡ διείδουση τῆς Σαηεντολογίας στά κέντρα ἐξουσίας τῆς χώρας μας ἔχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στήν ἑλληνική κοινωνία. Ἐκτός ἀπό τά οἰκογενειακά δράματα πού ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό μέλη οἰκογενειῶν πού στρατολογήθηκαν σ' αὐτήν, ἡ Σαηεντολογία πρωτοστάτησε στή δημιουργία τοῦ διχασμοῦ πού ἐξαπολύθηκε ἐναντίον τῆς κοινωνίας μας καί ἔχει ὡς πρῶτο στόχο τήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία.

Τό ἐρώτημα πού συνεχῶς διατυπώνεται εἶναι «Τί κρύβεται ἀπό πίσω» καί «Ποιοί στηρίζουν» τέτοιες ὁργανώσεις τοῦ ὁργανωμένου ἐγκλήματος. Τά ἀκόλουθα στοιχεῖα πιστεύω ὅτι θά φωτίσουν τούς χώρους τούς ὁποίους ἐξυπηρετεῖ ἡ λειτουργία τέτοιων ὁργανώσεων καί θά σκιαγραφήσουν τό μέγεθος τοῦ νεοταξίτικου «παιχνιδιοῦ» εἰς βάρος τῶν κοινωνιῶν. Μέσα σ' αὐτό τό «παιγνίδι» ἐντάσσεται καί ἡ διαβρωτική δράση τῶν ἐν λόγῳ ὁμάδων.

Ξέπλυμα Ἰσχύος

Εἶναι ἀρκετά γνωστό τό λεγόμενο "ξέπλυμα χρημάτων", πού ἀποτελεῖ τή μετατροπή τῶν κερδῶν μίας ἐγκληματικῆς (καί γενικά παράνο-

1. Ὁ Ἀντώνης Μποσνακούδης εἶναι δημοσιογράφος τοῦ ἀμυντικοῦ Τύπου καί συγγραφέας τοῦ βιβλίου «ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ», ἡ δράση τῶν ἐξτρεμιστικῶν παραθρησκείων καί τῆς Scientology» (Ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ) πού ἤδη βρίσκεται στή δεύτερη ἐκδόσή του.

μης) δραστηριότητας σέ χρήματα ἀπό φαινομενικά νόμιμη πηγή, μέσα ἀπό ἐταιρίες καί ὁμάδες πού χρησιμοποιοῦν τίς νόμιμες ἢ νομότυπες δραστηριότητές τους, γιά νά ντύσουν μέ νομιμότητα τό παράνομο καί βρώμικο χρῆμα καί ν' ἀποκρύψουν τήν πραγματική προέλευσή του.

Ὅμοιος, ἂν ἓνα Κράτος ἢ Ὑπηρεσία του ἢ μία ὁργάνωση κ.τ.λ. προσπαθήσει νά διοχετεύσει, ἀπροκάλυπτα, στρατηγική ἰσχύ ἢ παρέμβαση σέ ἓνα ἄλλο, αὐτή ὁπωσδήποτε θά θεωρηθεῖ ἀνεπιθύμητη ἢ βρώμικη καί ἡ προσπάθεια θ' ἀποτύχει. Ἔτσι, χρειάζεται κάποιον "ντύσιμο" τῆς ἰσχύος γιά νά ξεπλυθεῖ ἡ πραγματική προέλευσή της, ὑπό τήν μορφή ἑνός προγράμματος πού θά προέρχεται ἀπό φαινομενικά ἄσχετη πηγή. Τά προγράμματα πρακτόρων NOC ἀποτελοῦν μία τέτοια μορφή. Αὐτά ἀποτελοῦν μία συγκαλυμένη ("ξεπλυμένη") λειτουργία κατασκοπείας μέ πράκτορες (HYMINT), ὅπου ἡ ιδιότητα τοῦ πράκτορα ξεπλένεται ἀπό τήν ιδιότητα τοῦ στελέχους τῆς ἐπιχείρησης ἢ τοῦ μέλους ὁργανισμοῦ, κ.τ.λ.

Μία ἐξτρεμιστική ὁργάνωση, ὅπως ἡ Σαηεντολόγισι μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά ξέπλυμα ἰσχύος "φιλοξενώντας" καί ἐκτελώντας προγράμματα τρίτων ὡς δικά της. Δηλαδή, ἡ νόμιμη ἢ νομότυπη λειτουργία καί δραστηριότητά της ξεπλένει τήν παράνομη, ἀνεπιθύμητη ἢ βρώμικη δραστηριότητα τοῦ τρίτου, συγκαλύπτοντάς του αὐτή τή δραστηριότητα. Τό πρόγραμμα ἀλλαγῆς

μένα στό βιβλίο "Παιδεία καί Τρομοκράτες" τοῦ Χάρη Λαμπίδη, Ἀντίφωνον 1990.

Καταργήθηκε ἓνα βασικό ἐργαλεῖο Διαπαιδαγωγῆς, ὁ Παιδαγωγικός Μῦθος, τό Παραμῦθι ὡς μάθημα καί εἶχαμε μιά πλούσια Ἑλληνορθόδοξη παράδοση μέ τούς μῦθους τοῦ Αἰσώπου, μέ τόν Μάριμπα-Στάθη τοῦ Λέοντα Μελά, μέ τά

παιδικά τῆς Πηνελόπης Δέλτα, τῆς Ἀντιγόνης Μεταξά, τίς παιδικές ἐκδόσεις τῶν Ὁρθόδοξων Ὁργανώσεων κ.λ.π. Ἡ ἐπίσημη κρατική Ἐκπαιδευτική Πολιτική ἔθεσε ἐπίσημα στό περιθώριο αὐτό τό μάθημα μέ τόν ἀναπροσανατολισμό τῆς Παιδείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα καί τεράστια ὑπαρξιακά κενά.
(Συνεχίζεται)

του Συντάγματος και ό περιβόητος "χωρισμός Έκκλησίας-Κράτους" έχει όλα τά χαρακτηριστικά ενός ξένου προγράμματος πού αναλήφθηκε από τό Σαηεντολογικό ΚΕΦΕ και έκτελέστηκε "έκτός Σαηεντολογικού εδάφους" μέσα από τή "διαθρησκευτική ομάδα" πού όργάνωσε ό «δεξιός» κ. Τάκισ Άλεξίου. Άκόμη, οι "θεραπείες" πού λέγεται ότι πετυχαίνει σέ πρώην κομμουνιστικές χώρες, θά μπορούσαν άνετα νά είναι πειράματα τρίτων, πού έκτελεί ή ίδια και τά παρουσιάζει ως "θρησκευτική θεραπεία".

Μία Μυστική Ύπηρεσία μπορεί νά χρησιμοποιήσει διάφορες όργανώσεις μέσω των οποίων διοχετεύει συγκαλυμένη ισχύ και παρέμβαση σέ μία χώρα. Δηλαδή διαιρεί τήν ισχύ της σέ αυτές τις όργανώσεις και ή συνισταμένη των προγραμμάτων της καθεμίας, άποτελεί τήν επίτευξη του στόχου της.

Αυτό έχει πλήρη αντίστοιχία στό ξέπλυμα χρημάτων. Ό ξεπλύνων διαιρεί τό χρηματικό ποσό σέ μικρότερα (smurfing), τά όποια τοποθετεί στό οικονομικό σύστημα, χωρίς νά προκαλέσει ύποψίες, αφού δέν είναι ιδιαίτερα μεγάλα ποσά, αλλά και για ασφάλεια, ώστε αν κάτι δέν πάει καλά, νά μήν χάσει τά πάντα. Στο δεύτερο στάδιο τά στρωματοποιεί, διοχετεύοντάς τα σέ ένα πολύπλοκο πλέγμα συναλλαγών, για νά δημιουργηθεί ένας λαβύρινθος των όδών μεταφοράς τους, πού έμποδίζει τον έντοπισμό της αρχικής πηγής. Στο τρίτο στάδιο ολοκληρώνει τό ξέπλυμα, παρουσιάζοντας μία νόμιμη δικαιολόγηση για τήν προέλευσή τους.

Στό ξέπλυμα ισχύος ή διαίρεση της ισχύος άποτελεί μία άποδόμησή της (όπως ένα μνημείο ή κτίριο πού μεταφέρεται κομμάτι-κομμάτι σέ άλλη τοποθεσία) σέ διάφορες ομάδες, ώστε τό άποτέλεσμα των επιμέρους προγραμμάτων πού ξεπλένουν, νά στρωματοποιηθεί κομμάτι-κομμάτι και νά επανοικοδομηθεί τό ολοκληρωμένο επιθυμητό άποτέλεσμα.

"Ακολούθησε τό χρήμα και θρίσκεις άκρη". Αυτό άποτελεί τό θεμέλιο στό ξεμπλέξιμο του λαβυρίνθου, στό ξέπλυμα χρημάτων. Για τό ξέπλυμα ισχύος ακολουθοϋμε τήν ισχύ για νά δοϋμε σέ ποιά ευρύτερα συμφέροντα έντάσσονται τά άποτέλεσματα της λειτουργίας των έξτρεμιστικών ομάδων, λατρείων, κ.τ.λ. Τά βασικότερα άποτελέ-

σματά τους είναι ή διάβρωση και διάρρηξη του κοινωνικού ιστού (κάτι σαν κοινωνικό και πνευματικό AIDS), ή ύπουλη διείσδυση στον κρατικό μηχανισμό, ή διάλυση της οικογένειας και ή ύποδούλωση πολιτών σέ άγνωστα ξένα κέντρα έλέγχου. Όλα αυτά είναι γνωρίσματα της Νέας Τάξης Πραγμάτων, αυτού του παγκόσμιου Προκρούστη πού διαστρεβλώνει τήν πραγματικότητα και κόβει και ράβει τις κοινωνίες.

Η ύποστήριξη και συνεργασία μέ λατρείες και «θρησκευτικές κινήσεις» πού δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ, έχει επίσης στρατηγικές και πολιτισμικές αιτίες. Αυτοί οι κύκλοι ήγεσίας των ΗΠΑ προσπαθούν νά δημιουργήσουν τεχνητή ιστορία και βάθος πολιτισμού για τις ΗΠΑ. Άν και ό άμερικανικός λαός δέν έδειξε σημάδια ένόχλησης, πού άποτελείται από πολλούς διαφορετικούς λαούς, ούτε επειδή ή ιστορία του είναι λίγων μόνο αίωνων, έν τούτοις αυτοί πού άποφασίζουν για αυτόν, πίσω από τήν πλάτη του, δημιουργούν τεχνητή ιστορία μέ τρόπο πού καταστρέφει τήν ιστορία των άλλων λαών.

Όμάδες όπως ή Σαηεντόλοτζυ, Μορμόνοι και γενικά όσες είτε ύποστηρίζουν τήν μετενσαρκωση είτε τις «προφητείες» έγχώριων «προφητών», δίνουν στις ΗΠΑ ιστορία χιλιετιών ή όδηγούν στό συμπέρασμα ότι είναι γελοίο νά μιλοϋμε για μακρόχρονη ιστορία ενός λαού, αφού, για παράδειγμα, οι κατασκευαστές του Παρθενώνα, της Άγίας Σοφίας, οι ήρωες του '21 και του '40, τώρα μπορεί νά είναι μετενσαρκωμένοι σέ βαποράκια ναρκωτικών, άλητες στις γειτονίες της Νέας Ύορκης, μισθοφόροι στη Λεγεώνα των Ξένων ή άκόμη στελέχη της CIA και πιθανότατα κάποιος νά μετενσαρκώθηκε σέ πετεινό στά Μέγαρο. Έτσι, ή όποιαδήποτε παράδοση και ιστορικός δεσμός, μέ αυτό τό πρίσμα, φαίνεται ως τουλάχιστον γελοϊός.

Τά έγγραφα του ΚΕΦΕ πού κατασχέθηκαν από τον εισαγγελέα κ. Άγγελή τό 1995, άποκαλύπτουν μέχρι και παρέμβαση της CIA (προς όφελος της Σαηεντόλοτζυ και άλλων λατρείων και σεκτών) πού είχε ως άποτέλεσμα νά κλείσει τό τμήμα της Έθνικής Ύπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ/ΚΥΠ), τό όποιο παρακολουθοϋσε τέτοιες όργανώσεις, προφανώς (μεταξύ άλλων) και για πιθανούς κατασκόπους ΝΟC.